



Liturgie zondag 6 juni 2021, 9.15 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente

Organist: Sander Booij

Zang: Sylvia van Schaik

Koster: Kees van der Heide

Livestream: Sjoerd Vredenberg

Lector: Margriet van Rossen

Ouderling van dienst: Ria de Vries

Voorganger: Gerrit Krul, Utrecht

Bij deze livestream dienst zijn geen kerkgangers aanwezig, alleen de dienstdoende mensen.

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Improvisatie op Psalm 8

Welkomstwoord

In memoriam Tonny Mol-Polderman

Zang: (melodie Lied 961)

*Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven verbonden met God en elkaar
in tijd en eeuwigheid.*

Bemoediging

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige schepper van hemel en aarde.

a: Die trouw blijft al onze dagen en het werk niet loslaat dat zijn hand begon

Drempelgebed

v: Wat zijn wij, Heer, zonder U?

Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.

Neem ons leven in uw hand, reinig het van ongerechtigheid, vernieuw het door uw Woord en Geest.

a: Maak ons tot volgelingen van Jezus die U willen liefhebben en dienen met al hun kracht. Amen.

Zang: Psalm 25: 4,5,10

Gebed om ontferming

afgesloten door gesproken: Kyrie Eleison

Zang - Glorialied: Psalm 146a: 1,3,7

TEKST EN UITLEG

Kindermoment

Inleiding op de lezing(en), afgesloten met v: *Kom, Geest van God*

a: maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt

Schriftlezing: Lucas 16, 19-31

Zang: Lied 722

Verkondiging

Orgelmuziek: *Erbarm dich mein, o Herre Gott* (BWV 721) – Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Ter nagedachtenis aan de jonge organist Hugo Bakker (35) die onverwachts is overleden.

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
Voorbeden kunnen worden overgenomen met gesproken:

Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

ZENDING EN ZEGEN

Slotwoord

Zang: Lied 675

Zegen, overgenomen met gesproken *Amen*

Orgelspel: *Ach Herr, lass dein lieb' Engelein* (tekst: Liedboek 958; zetting: Johann Sebastian Bach)

Uitzending van deze dienst

U kunt deze viering vanaf 9.15 uur meemaken via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Het ABCD van onderling meeleven

Onlangs las ik de *Gids voor onderling pastoraat* die werd opgesteld door medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarin ligt de nadruk op het onderlinge omzien naar elkaar door gemeenteleden. Wat een Pastoraal Team daaraan toevoegt in de vorm van bezoeken thuis of elders, kun je als een aanvulling zien. Dat richt zich vooral op mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Maar het alledaagse meeleven met elkaar vormt de basis voor een kerk die een betrokken gemeenschap wil zijn.

Ter versterking van dat onderlinge meeleven geeft de genoemde Gids een ABCD mee. De **A** is van **Aandachtige gerichtheid**. Dat overstijgt het nonchalante 'alles goed?' en geeft een gesprek diepgang door bewust te vragen hoe het met iemand gaat. Mensen voelen dan dat het om oprechte aandacht gaat en durven zich meer open te stellen. De **B** is van **Betrokken netwerk**. De gemeente is een web van relaties waarin mensen elkaar op allerlei momenten ontmoeten. Daarin kom je mensen tegen die je niet zelf zou uitkiezen. Dat verbreedt het meeleven met elkaar en kan voor jezelf heel verrijkend zijn.

De **C** is van **Christelijke inspiratie**. Geloof als inspiratiebron motiveert mensen om belangeloos, dus zonder bijbedoelingen, op anderen betrokken te zijn. Ze zijn bereid zich, net als Jezus, innerlijk te laten raken door het verhaal van de ander. Barmhartigheid laat zich vandaag de dag vertalen als warmhartigheid. De **D** ten slotte staat voor **Duurzaamheid**. De wereld zit vol vluchtige contacten. Maar in de kerk is het omzien naar elkaar iets van lange adem. Contacten ontwikkelen zich in de loop der tijd in allerlei ontmoetingen.

Dit ABCD van onderling meeleven geeft het samen kerk-zijn een extra dimensie. We zijn geen consumenten maar participanten die iets van onszelf inbrengen. Niet alleen als ouderling of pastoraal medewerker, ook als 'gewone' gemeenteleden die omzien naar de ander.

Jan Offringa

Open Hof gesloten vanwege renovatie

Dinsdag 25 mei zijn de renovatiewerkzaamheden in de Open Hof gestart. De afgelopen weken is alles leeggehaald en gesloopt.



Dit betekent dat wij de Open Hof, gelet op veiligheid en risico's niet meer mogen betreden. De renovatie duurt tenminste tot de start van de bouwvakvakantie op 31 juli 2021. Daarna zullen er nog afwerk- en

inrichtingswerkzaamheden plaatsvinden. Wij houden u over de situatie na 31 juli op de hoogte.

Gedurende deze periode mogen wij gebruik maken van de toiletten van restaurant De Engel. U verlaat daarvoor de Kerk aan de noordzijde bij het Oud Kerkhof en steekt dan schuin over naar de achteringang van De Engel. In de hal waar u binnenkomt zijn de toiletten. Op zondag is de achterdeur van De Engel vanaf 09.00 uur geopend.

Tijdens de renovatie is ook de consistorie in de Open Hof gesloten. Als tijdelijke consistorie gebruiken wij de oude consistorie achter in de Kerk aan de Noordzijde.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag.

Met een hartelijke groet,
Harry Mauritz harry.mauritz@hgwbd.nl
Jan Oechies joechies@kpnmail.nl;

Overleden

Afgelopen woensdag 2 juni is ons oudste gemeentelid Tonny Mol-Polderman overleden. Ze werd 101 jaar oud. Omringd door goede zorg kon ze tot het einde toe zelfstandig blijven wonen in haar flat aan de Witlastraat. Komende woensdag 9 juni vindt in kleine kring de crematie plaats in Zeist.

Jan Offringa

Bloemengroet

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor dhr. P. van Drongelen en voor dhr. en mevr. van der Lingen-Blaak.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa