

Nieuwsbrief 62, 23-5-2021



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

Liturgie zondag 23 mei 2021, 9.15 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente

Pinksterviering met Doopbediening aan Syl Wenting

Zang: Sylvia van Schaik

Organist: Pim Schipper

Koster: Kees van der Heide

Livestream: Sjoerd Vredenberg

Lector: Mia Brinkman

Diaken: Mario Batenburg

Ouderling van dienst: Jack van der Laak

Voorganger: ds. Jan Offringa

Er wordt in deze dienst niet door de aanwezigen gezongen, wel is samenspraak met de voorganger mogelijk. Bij de zegen staan we op en daarna gaan we weer even zitten.

Bij het door de kerk lopen dragen we een mondkapje, als we zitten mag dat af. Ook bij het feliciteren na de dienst houden we gepaste afstand.

Orde van dienst

Klokgelui

Orgelspel: *Veni Creator Spiritus* (3 variaties) - Samuel Scheidt (1587-1654)

Welkomstwoord

Bemoediging:

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige schepper van hemel en aarde.

a: **Die trouw blijft al onze dagen en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed:

v: Vlam van de Geest,
verwarm ons hart
dat wij onze naaste liefhebben

Vlam van de Geest,
verlicht ons pad
dat wij zoeken naar waarheid.

Vlam van de Geest,
wakker in ons aan
de liefde voor het leven

a: **Vlam van de Geest,
laat in ons groeien
vreugde en bovenal vrede.
Amen.**

Zang: Lied 672: 1,7

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing

v: *Kom, Geest van God*

a: *maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt*

Schriftlezing: Johannes 20, 19-22

Zang: Lied 426 (EN en NL)

Verkondiging

Zang: Lied 695

tijdens het naspel wordt de dopeling binnengebracht

FEEST VAN DE DOOP

De dopeling wordt begroet

Het doopvont wordt gevuld

Gedicht en inleiding

Zang: Lied 354: 1,4

Doopgebed

Vragen aan de doopouders

Vraag aan de gemeente (staande)

v: Gemeente, willen wij dit kind,
daar waar dit op ons pad komt,
helpen groeien in geloof, hoop en liefde
in het voetspoor van Jezus,
onze levende Heer?

Wat is daarop ons antwoord?

a: **Ja, van harte!**

Bediening van de Doop

Doopkaars en gedichtje

Zang: Lied 348: 1,7,9

Doopkaart en Babybijbel worden aangeboden

GEBEDEN EN GAVEN

Aankondiging van de collecten:

1. Diaconie/ZWO - Stichting Encelia op Curaçao
2. Plaatselijk kerkenwerk
3. Onderhoud gebouwen

Dankzeggingen en voorbeden

ZENDING EN ZEGEN

Zang: Lied 704: 1,3

Zegen

Orgelspel: Improvisatie op
Veni Creator Spiritus

Op vleugels

Onlangs kreeg ik een nieuwe bundel met liederen van Sytze de Vries in handen, met als titel 'Op vleugels'. Hij schreef ze voor zondagse vieringen of bijzondere gelegenheden. Natuurlijk zitten er ook vertalingen bij van Engelse kerkliederen, de zogenaamde *hymns*, waar we in de Evensongs weer mooi gebruik van kunnen maken. Verder zijn het keer op keer toegankelijke gedichten die zich uitstekend lenen voor persoonlijke gebruik of gezamenlijke bezinning.

Over de waarde van samen zingen vermeldt de achterflap het volgende: 'Waar niet meer gezongen wordt, dooft het vuur! Zingen heeft een meerwaarde boven spreken: het sticht gemeenschap, het tilt ons boven onszelf uit, het verklankt gemis én geeft vorm aan hopen en verwachten. Al zingend ademen wij ons het geloofsvertrouwen te binnen.' Door deze rake woorden besef je nog eens extra goed wat we nu al zo lang als gemeente moeten missen.

Sommige liederen die al voor de totstandkoming van Liedboek 2013 verschenen, staan daarin al opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Lied 695, geschreven voor Pinksteren, dat ook mooi past bij de doopviering van komende zondag. Dan zullen alle coupletten klinken, hier laat ik het bij de eerste twee:

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust,
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Jan Offringa

Aanmelding en livestream Pinksterzondag 23 mei

Vanwege de coronarichtlijnen kunnen we in deze dienst, die om 9.15 uur begint, max. 30 kerkgangers ontvangen. Reserveren kan via

<https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kerkdienst-van-de-protestantse-gemeente-te-wijk-bij-duurstede-154455676085>

Telefonisch of per mail kunt u zich aanmelden (voor zaterdag 18.00 uur) bij Jan Oechies, E: joe-chies@outlook.com. Omdat familie van de dopeling voorrang kreeg, is het aantal nog beschikbare plaatsen beperkt.

Op kerkdienstgemist.nl hebben we een gemeenschappelijke online omgeving met de hervormde gemeente. U kunt onze protestantse eredienst volgen of terugkijken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>.

Collecte Encelia Curaçao

De diaconale ZWO-collecte is vandaag bestemd voor stichting Encelia op Curaçao. Deze stichting wordt al vier jaar ondersteund door onze kerkgemeenschap. Ze biedt hulp aan kinderen en ouders die in de problemen zitten. Dat doen ze door crisisopvang te bieden aan kinderen van 4 tot 12 jaar en opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding aan

ouders. Bij Encelia woont een kind samen met andere kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

De Fundashon Encelia is een christelijke stichting en draagt uit dat ieder mens waardevol is in Gods ogen! Help deze stichting om dit waardevolle werk te kunnen blijven doen. U kunt de collecte ondersteunen met een gift via 'Givt' of via een donatie op NL17 INGB 0003 5955 04 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Wijk bij Duurstede, o.v.v. collecte 23/5 Encelia.

Hartelijk dank, Jaap Swank

Een kruis in de Gedachteniskapel

Het is alweer enige tijd geleden dat de Gedachteniskapel in gebruik is genomen. Tot tevredenheid van veel mensen. Maar er ontbreekt ook nog iets. De wand, achter de tafel met het boek voor de namen van overledenen, vraagt nog om aankleding. Een aantal mensen uit beide gemeenten heeft hierover nagedacht. We kwamen tot de conclusie dat deze wand een goede plek is voor een kruis. Het kruis waar we recent op Goede Vrijdag opnieuw bij stil hebben gestaan.

Omdat de Gedachteniskapel een plek is waar ieder van ons zijn of haar eigen herinneringen heeft, lijkt het een mooie gedachte om ieders persoonlijke beleving en betrokkenheid in te zetten bij de vormgeving van het kruis. Het voorstel, overgenomen door beide kerkenraden, is daarom een kruis te maken dat is samengesteld uit stukjes hout die door gemeenteleden worden aangeleverd. Gebruikt en doorleefd hout: een stuk tafelpoot, een leuning van een oude stoel, een deel van een kozijn of van een houten ornament of iets dergelijks. Het mag bewerkt hout zijn met gleuven of reliëf maar liever niet geveerd. Bij voorkeur een massief stukje hout met een breedte van 7 tot 10 cm, de hoogte en lengte zijn minder relevant. Met al deze stukjes hout bij elkaar willen we het kruis gaan vormgeven. Vanzelfsprekend is het fijn als u bij het stuk(je) hout een kleine toelichting doet: waarom het voor u van belang is; waaraan het stukje hout zijn betekenis ontleent, of iets dergelijks. Maar dit laatste hoeft natuurlijk niet.

U kunt de stukken hout inleveren bij ondergetekenden. Ook vindt u in de hal van de Open Hof een bak waarin u het hout kunt doen. In de komende tijd mei willen we hiermee aan het werk gaan. Het zou fijn zijn als u voor 29 mei uw bijdrage voor het kruis aanlevert.

Wij hopen op uw enthousiasme!

Bea Duijzer en Henk Kroese

Bloemengroet

De bloemengroeten van as zondag zijn bestemd voor mevr. D. Berrens-Fijtsma en voor mevr. S. van Schaik-Willemsen.

Hartelijke groet,

Cobie de Boer, Maria Eigenhuis en Jan Offringa