



### Liturgie zondag 9 mei 2021, 9.15 uur

Zesde zondag van Pasen: 'Rogate – bidt'  
Grote Kerk – Protestantse gemeente

Zang: Elien van der Meer

Organist: Sander Booij

Lector: Maria Eigenhuis

Koster: Mario Batenburg

Livestream: Sjoerd Vredenberg

Ouderling van dienst: Ria de Vries

Voorganger: ds. Jan Offringa

### Orde van dienst

#### VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel

Welkomstwoord

In memoriam Koos Hagoot

Zang: (melodie Lied 961)

*Niemand leeft voor zichzelf*

*Niemand sterft voor zichzelf*

*Wij leven verbonden met God en elkaar  
in tijd en eeuwigheid.*

Bemoediging:

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  
schepper van hemel en aarde.

**a: Die trouw blijft al onze dagen  
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed:

v: Goede God,  
dag in dag uit  
blijven wij bidden:  
verlicht onze lasten,  
versterk onze harten,  
en open onze ogen  
voor U en voor elkaar.

**a: Help ons te vertrouwen  
op uw liefde die alles overwint  
door Jezus onze Heer. Amen**

Zang: Psalm 107: 1, 4

Gebed om ontferming:

Zang: Lied 967: 1, 5, 7

#### TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen

v: *Kom, Geest van God*

**a: maak onze harten open,  
dat Christus bij ons woning vindt**

Schriftlezingen: I Johannes 4, 7-16  
Johannes 15, 9-17

Zang: Lied 791: 1, 2, 3, 6

Verkondiging

Zang: Lied 908: 1, 2, 7

#### GEBEDEN EN GAVEN

Aankondiging van de collecten

Dankzegging en voorbeden

Voorbeden worden overgenomen met gesproken:  
**Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons**

#### ZENDING EN ZEGEN

Slottekst: 'Zonder liefde ben je nergens'  
(tekst: Karel Eijkman, Liedboek p. 1302)

Zang: Lied 1014: 1, 4, 5

Zegen

Orgelspel

#### Uitzending van deze dienst

U kunt deze viering vanaf 9.15 uur meemaken via:  
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

#### Dodenherdenking

Vanavond 4 mei, herdenkingsdag, vind ik als een berichtje in de mail of ik een stukje voor de nieuwsbrief wil schrijven.

Vandaag en morgen is het herdenken en vrijheid. Herdenken heeft niet alleen te maken met wat was, maar ook met wat is. Waar gingen om acht uur onze gedachten heen? Herdenken is dus eigenlijk een werkwoord. We bepalen zelf hoe indrukwekkend Dodenherdenking is.

Het waren onze ouders en grootouders, die met gevaar voor eigen leven in verzet kwamen en onderduikers redden en verborgen. Hoe zouden wij dat nu doen?

De vraag is lastig te beantwoorden. Anders is het in Rusland. Ga je de straat op voor Alexej Navalny? Of blijf je je in Birma, na de honderden doden, verzetten tegen de generaals?

Wijzelf klagen, sputteren, kunnen niet gaan waar we willen, omdat we een klein beetje vrijheid kwijt zijn door coronaregels. Laten we onze vrijheid koesteren en er bewust bij stilstaan, dat is ook een activiteit die best wat moeite mag kosten. Wij hoeven ons leven niet te wagen voor de vrijheid, laten we daarom diegenen eren, die het wel hebben gedaan, waar en wanneer dan ook.

Toos Maass

### Overleden

Afgelopen dinsdag 4 mei is na een lang ziekbed ons gemeentelid Koos Hagoort overleden. Hij bereikte de leeftijd van 73 jaar. Aanstaaende dinsdag 11 mei is om 13.30 uur de uitvaart vanuit de Grote Kerk. Die is te volgen via bovenstaande link naar kerkdienstgelist.nl.

### Hemelvaartsdag donderdag 13 mei

Op Hemelvaart is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst met de hervormde gemeente die om 10.00 uur begint. Voorganger is ds. P. Nagel uit Loenen aan de Vecht. In de volgende Nieuwsbrief, die op woensdag 12 mei verschijnt, komt de reserveringslink te staan.

### Bloemengroet

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor mevr. M. Schoonderbeek-Hellemans en voor mevr. D. van Dam.

### Collecte zondag 9 mei

De eerste collecte van zondag is een diaconale ZWO-collecte, bestemd voor hulp aan Syrische vluchtelingen die in grote kampen zitten in Libanon. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

De economische crisis en de zware explosie die de hoofdstad Beiroet in augustus 2020 trof, maken dat steeds meer inwoners van Libanon moeite hebben om rond te komen. Maar voor Syrische vluchtelingen is het extra moeilijk werk te vinden; zij mogen officieel alleen in de landbouw, bouw of schoonmaak werken. Veel vluchtelingen werken daarom in het informele circuit, tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden. Bovendien zoeken ook steeds meer Libanezen uit wanhoop hun toevlucht tot deze informele baantjes.

Geef aan de collecte met de GIVT-app of maak uw bijdrage over op NL17 INGB 0003 5955 04 t.n.v. de diaconie, o.v.v. Syrische vluchtelingen  
Hartelijk dank, Jaap Swank

### Belangrijke besluiten

Donderdag 29 april hebben de beide kerkenraden in een gemeenschappelijke vergadering een aantal belangrijke besluiten genomen:

- Er is een partnerschap gesloten met de Stichting Concerten Grote Kerk. Wij zijn familie geworden.
- Vanaf 16 mei kunnen er weer Evensongs worden georganiseerd door de SCGK. Dit conform de richtlijnen van het RIVM ten aanzien van (semi)professionele koren.

- Het Flentrop-orgel, dat in de Open Hof staat, zal worden verkocht. Belangstellenden kunnen zich melden.

- De Gedachteniskapel wordt voltooid met een houten kruis. Het hout wordt ingebracht door de gemeenteleden. Zie het stukje hieronder.

- Tenslotte zijn de plannen en de begroting voor de renovatie van de Open Hof goedgekeurd. Als het goed is, lieve mensen, gaan we startzondag vieren in onze gerenoveerde Open Hof.

In de extra bijlage leest u meer over deze renovatie en over de behoefte aan vrijwilligers in week 22 en 25 en in de weken 30-35.

Met een hartelijke groet van de voorzitters van beide Colleges van Kerkrentmeesters,  
Harry Mauritz en Jan Oechies

### Een kruis in de Gedachteniskapel

Het is alweer enige tijd geleden dat de Gedachteniskapel in gebruik is genomen. Tot tevredenheid van veel mensen. Maar er ontbreekt ook nog iets. De wand, achter de tafel met het boek voor de namen van overledenen, vraagt nog om aankleding.

Een aantal mensen uit beide gemeenten heeft hierover nagedacht. We kwamen tot de conclusie dat deze wand een goede plek is voor een kruis. Het kruis waar we recent op Goede Vrijdag opnieuw bij stil hebben gestaan.

Omdat de Gedachteniskapel een plek is waar ieder van ons zijn of haar eigen herinneringen heeft, lijkt het een mooie gedachte om ieders persoonlijke beleving en betrokkenheid in te zetten bij de vormgeving van het kruis. Het voorstel, overgenomen door beide kerkenraden, is daarom een kruis te maken dat is samengesteld uit stukjes hout die door gemeenteleden worden aangeleverd. Gebruikt en doorleefd hout: een stuk tafelpoot, een leuning van een oude stoel, een deel van een kozijn of van een houten ornament of iets dergelijks. Het mag bewerkt hout zijn met gleuven of reliëf maar liever niet geverfd. Bij voorkeur een massief stukje hout met een breedte van 7 tot 10 cm, de hoogte en lengte zijn minder relevant. Met deze stukjes hout bij elkaar willen we het kruis gaan vormgeven.

U kunt de stukken hout inleveren bij ondergetekenden. Ook vindt u in de hal van de Open Hof een bak waarin u het hout kunt doen. In de komende tijd mei willen we hiermee aan het werk gaan. Het zou fijn zijn wanneer u voor 29 mei uw bijdrage voor het kruis aanlevert.

Wij hopen op uw enthousiasme!

Bea Duijzer en Henk Kroese

### Beroep aangenomen

Vanuit de hervormde gemeente kwam het bericht dat ds. M.J. Middelkoop uit Middelharnis het beroep naar Wijk bij Duurstede heeft aangenomen. Van hartefeliciteerd!

Hartelijke groet,  
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis  
en Jan Offringa