

# Nieuwsbrief 59, 29-4-2021



Protestantse gemeente  
te Wijk bij Duurstede

Liturgie zondag 2 mei 2021, 9.15 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente

*Vandaag is het de vierde zondag na Pasen, zondag Cantate. Cantate betekent: "Zingt!" en komt uit Psalm 98:1, waar staat: "Zingt de Heer een nieuw lied". Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw, en in nieuwe liederen zingen wij Gods lof.*

Zang: Sylvia van Schaik

Orgel: Pim Schipper

Koster: Ton van der Made

Diaken en lector: Jelte Veenstra

Livestream: Sjoerd Vredenberg

Ouderling van dienst: Jack van der Laak

Voorganger: Mw. Jannie van den Berg

*Er wordt in deze dienst niet door de aanwezigen gezongen, wel is samenspraak met de voorganger mogelijk. Bij de zegen staan we op en daarna gaan we weer even zitten. Bij het door de kerk lopen dragen we een mondkapje, als we zitten mag dat af.*

## Orde van dienst

### VOORBEREIDING

#### Klokgelui

Orgelspel: Improvisatie over Lied 713

#### Welkomstwoord

#### Bemoediging:

v: Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.

Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.

**a: Genade en vrede van God de Vader.**

**Door Jezus Zijn zoon Immanuel.**

**Hij woont met Zijn Geest in ons. Halleluja.**

#### Drempelgebed:

v: Omdat het beter is te schuilen bij U

dan te vertrouwen op eigen kracht,

komen wij tot U, God, en bidden:

open ons voor uw Woord

en geef dat het ons vervult van heilige Geest

die ons leven vruchtbaar maakt

in goedheid zonder grenzen

**a: Omwille van Jezus, de Levende,**

**die in ons midden is,**

**in deze bijzondere tijd**

**en heel ons leven. Amen.**

Zang: Psalm 98: 1, 3

#### Gebed om ontferming:

Lied 'Ontferm U over ons'

Kyrie en gloria van René van Loenen;

melodie Psalm 101. (Liedtekst bij 'Goede machten' van Dietrich Bonhoeffer)

Ontferm u over ons in kwade dagen  
als wij de zware last zo wankel dragen,  
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot,  
ontferm u God.

Ontferm u over ons in stille uren  
als wij de schaduw van de dood verduren,  
onwetend van het ons beschoren lot,  
ontferm u God.

Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven  
zolang zult gij ons met uw licht omgeven  
en met uw liefde – wonderbare macht,  
gij geeft ons kracht.

Wij mogen in de avond, in de morgen,  
ons veilig bij u weten en geborgen  
tot in het diepe zwijgen van de nacht,  
o stille wacht.

### TEKST EN UITLEG

Kindermoment, verweven met intro op de lezingen, afgesloten met:

v: *Kom, Geest van God*

**a: maak onze harten open,**

**dat Christus bij ons woning vindt**

Schriftlezingen: Psalm 80: 8-20  
Johannes 15: 1-8

Zang: Lied 656: 1, 2, 3

#### Verkondiging

Zang: Lied 518: 3

### GEBEDEN EN GAVEN

Aankondiging van de collecten

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

### ZENDING EN ZEGEN

#### Slottekst

Zang: 653: 1, 5, 7

Zegen (staande), overgenomen met gesproken *Amen*

Orgelspel: *Nun danket alle Gott* BWV 69  
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

## Aanmelding en livestream zondag 2 mei

Vanwege de coronarichtlijnen kunnen we deze dienst max. 30 kerkgangers ontvangen. Reserve- ren, bij voorkeur online, kan via:

<https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kerkdienst-van-de-protestantse-gemeente-te-wijk-bij-duurstede-152243114253> Telefonisch of per mail kunt zich aanmelden (voor zaterdag 18.00 uur) bij Jan Oechies, E: [joechies@outlook.com](mailto:joechies@outlook.com). Helaas geldt: vol is vol.

Op kerkdienstgemist.nl hebben we een gemeenschappelijke online omgeving met de Hervormde gemeente. U kunt onze protestantse eredienst van 9.15 uur volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

## Nummer 59

59 Weken al wordt deze nieuwsbrief gemaakt en bij u in uw digitale brievenbus bezorgd. En dat is maar een van de veranderingen die we hebben gezien het afgelopen jaar. We moesten, nee, mochten andere dingen gaan bedenken, gaan organiseren. Zelf krijg ik vaak wat jeuk als ik weer ergens de opmerking 'het is geen probleem, het is een mogelijkheid' hoor. Soms is iets gewoon een probleem en mag je het best als zodanig benoemen. Wat mij betreft hoort de coronapandemie echt wel onder het kopje 'probleem' thuis, het is ongelofelijk hoeveel mensen echt last ondervinden van de gevolgen. Uiteraard de mensen die ziek zijn geworden en daar nog steeds de gevolgen van ondervinden, de mensen die in hun omgeving iemand hebben verloren aan de ziekte. Daarnaast iedereen die minder sociale contacten heeft (oh, wacht, dat zijn we allemaal...), mensen die hun inkomen hebben zien verdampen, hun levenswerk, hun bedrijf ten onder zien gaan. Ik heb niet het idee dat er veel mensen zijn op de wereld die geen gevolgen ondervinden.

Wat ik nu zo mooi vind om te zien, is dat er ook zoveel moois ontstaan is en nog steeds ontstaat. Mensen gaan andere oplossingen verzinnen, andere mogelijkheden verkennen om toch maar contact te kunnen blijven houden. In veel gevallen duurde dat even voordat het op gang kwam en daarom hier een compliment aan de bedenkers van deze nieuwsbrief: die was er al heel snel! Bij de jeugdraad is er ook gezocht naar mogelijkheden om in contact te blijven. Al een paar jaar vraagt Nieke of we mee kunnen doen aan de paaschallenge, een activiteit waar je in groepen opdrachten uitvoert en die uiteraard in de paastijd wordt gedaan. Als het goed is, heeft u een tijd geleden de uitnodiging voorbij zien komen. We hebben eindelijk de challenge georganiseerd. Een kleinigheidje: Nieke is net even een jaar niet in Nederland... Degene die er misschien wel het

meest naar had uitgekeken kon niet meelopen. Gelukkig zijn er veel technische mogelijkheden en zo zagen we op de zaterdag van de challenge een gezin van vier mensen meefietsen, op drie fietsen. Nieke was aanwezig via een internetverbinding, heel tof haar zo te kunnen spreken!

Ik wens ons allemaal toe dat we ook in de toekomst, als we weer terug zijn naar 'normaal', blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden, creatieve oplossingen om met elkaar in contact te blijven, want wat is dat belangrijk, dat hebben we met zijn allen wel gemerkt!

Jack van der Laak

## Vervolg op Samen in Beeld

De eerste digitale groepsontmoetingen in het kader van 'Samen in beeld' smaken naar meer. Daarom gaan we de eerdere groepen uitnodigen voor een vervolg voor wie daar zin in heeft. Ook polsen we andere gemeenteleden of zij nu belangstelling hebben voor zo'n ontmoeting via beeldbellen. Mocht dat het geval zijn, dan kunnen zij zich voor 3 mei opgeven bij Marion Grondijs, E: [magrondijs@ziggo.nl](mailto:magrondijs@ziggo.nl). Half mei, na Hemelvaart, gaan we dan nieuwe avonden inplannen waarbij ook de predikant weer hoopt mee te doen. Ben Pieter Kop blijft beschikbaar voor digitale ondersteuning E: [benpieterkop@gmail.com](mailto:benpieterkop@gmail.com).



## Drone filmpje Grote Kerk

Onlangs maakte Perry Bosman met behulp van een drone een prachtig filmpje van de binnenkant van de Grote kerk. Het loont de moeite om er vierenvolfe minuut voor uit te trekken: <https://youtu.be/2S0qyhnioOA>

## Bloemengroet

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor mevr. W. Schram-van der Velden en voor mevr. T. Klaasse-Vos.

## Collecten

Ook deze zondag kunt u weer bijdragen aan de collecten. De eerste is voor JOP, de jongeren organisatie van de PKN, de tweede voor het plaatselijk kerkenwerk en de derde voor het onderhoud van onze gebouwen. U kunt gebruik maken van de GIVT-app of van de rekeningnummers in Samen Verder. Van harte aanbevolen!

Hartelijke groet,  
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis  
en Jan Offringa