

Nieuwsbrief 57, 15-4-2021



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

Liturgie zondag 18 april 2021, 9.15 uur

Derde zondag van Pasen

Grote Kerk – Protestantse gemeente

Zang: Elien van der Meer

Orgel en piano: Jan Boerwinkel

Koster: Kees van der Heide

Lector: Mia Brinkman

Diaconie: Elly Oechies

Livestream: Matthias Petri

Ouderling van dienst: Toos Maass

Voorganger: ds. Jan Offringa

*Er wordt in deze dienst niet door de aanwezigen
gezongen, wel is samenspraak met de voorganger
mogelijk. Bij de zegen staan we op en daarna
gaan we weer even zitten.*

*Bij het door de kerk lopen dragen we een mond-
kapje, als we zitten mag dat af.*

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Pastorale – Charles Wesley (1757-1834)

Welkomstwoord

In memoriam Bart van Dam

Zang: (melodie Lied 961)

*Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven verbonden met God en elkaar
in tijd en eeuwigheid.*

Bemoediging:

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.

**a: Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed:

v: Eeuwige God,
laat toch uw licht opgaan
waar het donker is in deze wereld
en mensen terneergeslagen zijn;
Troost en bemoedig wie treuren,
en wek in ons allen nieuwe hoop.

**a: Laat ons zelf ook lichtbrengers zijn
in het voetspoor van Jezus,
onze levende Heer. Amen**

Zang: Psalm 33: 2, 8

Gebed om ontferming,
overgenomen met Lied 274

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen

v: *Kom, Geest van God*

**a: maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt**

Schriftlezing: I Johannes 1, 1-5
Johannes 21, 15-19

Zang: Lied 986

Verkondiging

Zang: Lied 650: 1, 2, 3, 4, 7

Tekst: 'Vlees en bloed' – Stef Bos
Lied van Petrus

Zang: Zing alle dagen III, 36 – 'Petrus'
(Tekst: Elisabeth van den Brun; melodie Gerard
van Hulst)

1. Simon, Simon, roept de Heer,
laat je netten bij het meer,
en je vangt in plaats van vis,
mensen uit de duisternis.
Simon is een mens als wij,
als de Heer vraagt: volg je mij?

3. Hoor wat Petrus moedig zegt,
ieder weet - hij meent het echt:
'Nee, ik laat U niet alleen
ook al gingen allen heen.'
Petrus is een mens als wij:
grote woorden bezigt hij.

4. Petrus, die de Heer verliet,
toen hij zei: 'ik ken hem niet',
als een meisje in de poort
zegt dat hij bij Jezus hoort.
Petrus is een mens als wij
en de Heer verloochent hij...

5. Simon, heeft het je berouwd?
Zeg je dat je van mij houdt?
Breng mijn lammeren dan tezaam,
hoed de schapen in mijn naam.
Petrus is een mens als wij...
Gods genade maakt hem vrij.

GEBEDEN EN GAVEN

Aankondiging van de collecten

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

Voorbeden worden overgenomen met gesproken:
Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

ZENDING EN ZEGEN

Aankondiging informatieavond Open Hof

Zang: Psalm 23c: 1, 2, 5

Zegen (staande)

Orgelspel: *Trumpet Voluntary*
Henry Heron (1725-1795)

Aanmelding en livestream zondag 18 april

Vanwege de coronarichtlijnen kunnen we deze dienst max. 30 kerkgangers ontvangen. Reserveren, bij voorkeur online, kan via:

<https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kerkdienst-van-de-protestantse-gemeente-te-wijk-bij-duurstede-150170270321>

Telefonisch of per mail kunt zich aanmelden (voor zaterdag 18:00 uur) bij Jan Oechies, E: joe-chies@outlook.com Helaas geldt: vol is vol.

Op kerkdienstgemist.nl hebben we een gemeenschappelijke online omgeving met de Hervormde gemeente. U kunt onze protestantse eredienst van 9.15 uur volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Uitvaart Bart van Dam

In de vroege morgen van woensdag 14 april is Bart van Dam overleden. Hij bereikte de leeftijd van 86 jaar. De uitvaart is op dinsdag 20 april, 13.30 uur vanuit de Grote Kerk. Aansluitend is de graflegging op de Algemene Begraafplaats aan de Steenstraat. Wie graag bij de dienst wil zijn, kan bij Wim van der Wal informeren of er nog plek is. De dienst wordt livestream uitgezonden.

Wie de jeugd heeft...

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst? Toch? Dat kan betekenen dat je de toekomst voor je hebt liggen als je jong bent. Maar als je jong bent, heb je dan op dit moment een toekomst of in ieder geval het gevoel dat er nog een heel leven voor je ligt?

Als ik dat aan de pubers op mijn werk – het onderwijs – vraag, hebben ze daar eigenlijk geen antwoord op. Sowieso is het voor hen onmogelijk om aan de toekomst te denken. Een maand later iets doen, betekent voor hen dat het nog een eeuwigheid duurt.

De toekomst is voor hen nog lichtjaren ver, en de tijd waarin ze op dit moment leven bepaalt ze meer bij het hier en nu. De tijd van corona waarin ze niet veel mogen. De fase van het ontdekken, wie ben ik, wat wil ik en hoe verhoud ik me tot de ander, moet even wachten. En even is heel lang. Velen worden

door de huidige beperkingen neerslachtig, zijn lamgeslagen, depressief of erger. En als ze dan een keer uit de band springen, is de kritiek en zijn de verwijten niet van de lucht.

Maar "wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" betekent ook dat we de jeugd nodig hebben om samen de toekomst te schrijven. Dat doet ook een appel op ons, om ons te verdiepen in wat ze bezighoudt, onbevangen en zonder oordeel. Met hen op weg gaan, meelopen op hun levensweg, om samen hun en onze toekomst vorm te geven. We hebben elkaar hard nodig.

Riet Andringa

Informatieavond renovatie Open Hof

De Uitvoeringscommissie Open Hof heeft de plannen en begrotingen voor de renovatie van de Open Hof gereed. Als Colleges van Kerkrentmeesters (CvK) zijn wij blij met de plannen zoals die door gemeenteleden van de Hervormde gemeente (HG) en de Protestantse gemeente (PG) zijn uitgewerkt. De groep bestaat uit Atie Ewoldt, Jan Meuleman, Johan Hulsman, Kees van der Heide, Kees van Vliet en Peter de Kruif. Zij hebben in een relatief korte periode deze ingewikkelde klus geklaard. Wij zijn trots dat dit is gelukt met respect voor elkaar en in goede harmonie. Afgelopen donderdag heeft onze gezamenlijke Denktank Gebouwen, opdrachtgever van de uitvoeringsgroep, zich al over de plannen gebogen. De keuken is vergroot en biedt verschillende mogelijkheden om thuis bereide gerechten uit te serveren, en om bijvoorbeeld soep te maken of pannenkoeken te bakken. De grote zaal is multifunctioneel en geschikt voor verhuur aan derden met uiteenlopende doelen.

Op woensdag 21 april organiseren wij een informatieavond, aanvang 19.30 uur in de Grote Kerk. Daar is plaats voor 30 gemeenteleden. Een plek is te reserveren via:

<https://www.eventbrite.nl/e/tickets-informatieavond-over-de-renovatie-van-de-open-hof-150195188853>. Deze link staat ook op onze website. De bijeenkomst is thuis te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>.

Via WhatsApp of telefonisch kunt u tijdens de bijeenkomst uw vragen stellen aan zowel de uitvoeringscommissie als de CvK's. Uw participatie wordt zeer op prijs gesteld.

Met een hartelijke groet namens beide CvK's,
Harry Mauritz en Jan Oechies

Bloemengroet

De bloemengroet van a.s. zondag is bestemd mevr. T. van Brenk-Lycklema.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa