



Liturgie zondag 28 maart 2021, 9.15 uur
Zesde zondag van de Veertigdagentijd
Palmпасen
Grote kerk – Protestantse gemeente



De intocht in Jeruzalem
Schilderij: Anneke van der Blom

Zang: Elien van der Meer
Organist: Jan Boerwinkel
Lector: Mia Brinkman
Koster: Mario Batenburg
Livestream: Sjoerd Vredenberg
Ouderling van dienst: Cobie de Boer
Voorganger: ds. Jan Offringa

*Bij deze livestream dienst zijn geen kerkgangers
aanwezig, alleen de dienstdoende mensen*

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: 'Arabesque' van Louis Vierne

Welkomstwoord

Bemoediging:

*v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.*

*a: Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.*

Drempelgebed:

*v: Goede God,
op deze zondag gedenken wij
dat Jezus op een ezeltje
Jeruzalem is binnengegaan
als een koning zonder macht,
als een Heer die ons wil dienen.
a: Vervul ons van dit teken
en leer ons hem te volgen
op de weg van uw vrede.
Amen.*

Zang: Psalm 24: 4,5

Gebed om ontferming

Zang: Lied 558: 1,2,10

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen

*v: Kom, Geest van God
a: maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt*

Schriftlezingen: I Koningen 1, 32-35
Marcus 11, 1-11

Zang: Lied 554: 1,4

Verkondiging

Zang: Lied 552

Gedicht: 'Davids zoon, Hij gaat ons voor' -
René van Loenen

Zang: Lied 555

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecten

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
*Voorbeden worden overgenomen met gespro-
ken:*

Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

ZENDING EN ZEGEN

Zang: Lied 550: 1,3

Zegen

Orgelspel: 'Allegro' van Folkert Grondsma

Uitzending op Palmzondag

U kunt onze viering van Palmzondag om 9.15 uur meemaken via: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Vragenderwijs

Als moment van bezinning geeft Marion Grondijs ons deze week een lievelingsgedicht mee, 'Vragenderwijs', geschreven door Guillaume van der Graft (1920-2010). Velen kennen hem beter als Willem Barnard, want onder zijn eigen naam schreef hij veel liederen die het Liedboek haalden. Dit gedicht, over een visserman die op zijn rug een boom draagt, past mooi bij de komende Stille Week.

Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis
Ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen
ik vroeg aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord
als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan
wat is er dan
er is alleen een visserman
die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel.

Vieringen in de Stille Week

Komende dagen is er elke avond van de Stille Week een gezamenlijke viering die u thuis of in de kerk kunt meemaken. Maandag, dinsdag en woensdag (telkens 19.30 uur) is er een avondgebed van ongeveer een half uur. In deze vespers, waarin naast muziek en tekst alle ruimte is voor gebed en verstillings, gaan Atie Ewoldt en Jan Offringa samen voor.

De viering op Witte Donderdag is voorbereid door de protestantse gemeente, die op Goede Vrijdag door de hervormde gemeente. Ze beginnen eveneens om 19.30 uur. Vanwege de avondklok begint de Paaswake dit jaar niet om 22.00 uur maar om **20.30 uur**. In de vespers en vieringen bespelen Sander Booij en Pim Schipper het orgel en zingen Elien van der Meer en Sylvia van Schaik.

Reserveren of thuis meedoen in Stille Week

Bij elke viering in de Stille Week zijn max. 30 kerkgangers welkom. Reserveren kan via het reserveringssysteem dat via de hervormde website bereikbaar is of rechtstreeks via de link

<https://www.eventbrite.nl/o/hervormde-gemeente-wijk-bij-duurstede-31447084395>

In geval van (technische) nood kan reserveren ook via Jan Oechies, T 575 978 of 06 51 172 840; E: joe-ochies@outlook.com. Omdat er kerkgangers uit beide gemeenten komen, kunnen de vieringen eerder vol zijn dan we gewend zijn.

Via kerkdienstgemist.nl zijn alle avondvieringen ook livestream te volgen:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>.

Inleveren Huispaaskaarsen

Voor of na de vieringen van maandag t/m donderdag kunt u de zelfgemaakte huispaaskaars meenemen en afleveren op een avondmaalstafel in de noordbeuk. Als u in de Stille Week niet in de kerk komt, kan de kaars vóór donderdag 1 april (in overleg met hem) naar Ben Pieter Kop, Zonnewijzer 18, E: benpieterkop@gmail.com. De kaarsen worden in de Paaswake aangestoken. In de volgende Nieuwsbrief staat hoe u uw eigen kaars met Pasen weer terugkrijgt. Maak een fotootje of zet een teken op de kaars om de juiste kaars terug te ontvangen.

Dopeling op Paasmorgen

In de viering op Paasmorgen 4 april, 9.15 uur, hopen we Syl te dopen. Hij is de zoon van Eva en Cor Wenting-Batenburg. Ongetwijfeld kijken ook zijn grootouders Mario en Miranda, en zijn overgrootouders Aart en Corrie uit naar dit feestelijke gebeuren. Bij de reservering geven we voorrang aan de familie. Anderen kunnen vanaf volgende week donderdag aansluiten tot weer max. 30 bezoekers.

Kliederkerk op televisie

Graag breng ik jullie het volgende onder de aandacht: komende zondag om 11:30 uur op NPO2 wordt er vanuit Maassluis een uitzending verzorgd rond 'Kliederkerk'. In een Kliederkerk ontdekken volwassenen en kinderen de waarde van bijbelverhalen door samen te 'kliederen', te eten en te vieren. Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerkdienst die internationaal aandacht kreeg onder de naam 'Messy Church'. De televisie uitzending rond Kliederkerk is echter een landelijke primeur. Wij, de afdeling waar ik werk, zijn de afgelopen maand benaderd door de Evangelische Omroep om in samenwerking een uitzending te maken. Er is ook thuismateriaal ontwikkeld bij de uitzending om in gezinsverband zelf verder te 'kliederen'. Dit materiaal is te verkrijgen via www.kliederkerk.nl/palmpasen. Met heel veel plezier heb ik hieraan meegewerkt en ik wens jullie alvast veel kijkplezier! Hartelijke groet en een mooie Palmzondag toegewenst. Coby Oppewal

Paaschallenge

De jeugdraad is bezig een Paaschallenge te organiseren voor onze gemeente. Lees daarvoor de bijlage a.u.b.

Bloemengroet:

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor mevr. M. Veeneman - Robbers en voor mevr. A. Cahuzak.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa