



Liturgie zondag 14 maart 2021, 9.15 uur

Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Zondag Laetare (Verheug u), ook wel 'Klein Pasen'
Grote Kerk - Protestantse gemeente



Vijf broden en twee vissen
Schilderij: Anneke van der Blom

Zang: Sylvia van Schaik

Organist: Sander Booij

Lector: Margriet van Rossen

Koster: Dick Breeuwer

Livestream: Sjoerd Vredenberg

Ouderling van dienst: Anneke Sterrenburg

Voorganger: ds. Jan Offringa

*Bij deze (livestream)dienst zijn geen kerkgangers
aanwezig, alleen de dienstdoende mensen*

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel

Welkomstwoord

Bemoediging:

*v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.*

**a: Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed:

*v: Goede God, richt ons op
als we terneergeslagen zijn,
laat U vinden als wij U zoeken,
en doe ons weer opademen
bij de vreugde die Jezus ons brengt.*

**a: Versterk onze harten en handen
en laat ons delen in uw vrede.**

Amen

Zang: Psalm 122: 1

Gebed voor gewas en arbeid

Zang: Alles wordt Nieuw III, 19: 1,3

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria (2x)

3. Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.

Refrein

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing

v: Kom, Geest van God

**a: maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt**

Schriftlezing: Marcus 6, 30-44

Zang: Lied 383

Verkondiging

Zang: Lied 546: 1,4

Tekst: 'Hoor en ziet' – Huub Oosterhuis

Zang: 'Wij delen geloof'

Wij delen geloof, wij delen de hoop,
die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak,
en niemand kwam iets tekort.
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf,
totdat het een overvloed wordt.

Wij delen ver weg, we delen dichtbij,
één kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak,
En niemand kwam iets tekort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag,
als delen een deel van ons wordt.

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecten

Dankzegging, voorbeden, stilte, Onze Vader
Voorbeden worden overgenomen met gesproken:
Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

ZENDING EN ZEGEN

Zang: Lied 1014: 1,3,5

Zegen

Orgelspel

Uitzending van deze kerkdienst

Op kerkdienstgemist.nl hebben we een gemeenschappelijke online omgeving met de Hervormde gemeente. U kunt onze protestantse eredienst van 9.15 uur volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Bloemengroet

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor mevr. R. Klifman en voor mevr. H. Pettinga - Rendering.

De lente begint

Voor mij is de terugkeer van het paar ooievaars op het Vikinghofterrein aan de Melkwegse Tiendweg steeds weer een aankondiging van het begin van de lente. Maar een veel sterkere aankondiging kreeg ik van huis uit mee: de geboorte van de eerste lammeren (sterker door combinatie met geuren en geluiden). Dat was duidelijk een moment dat markeerde dat er weer een lekkerder seizoen aankwam.

Zelf had ik thuis één schaap, en dat had nog een naam ook: Kettinkje. Want dit dier had een kettinkje met daaraan het deksel van een melkbus om de hals. Dat was zeer effectief om het ontsnappen – door over slootjes te springen – tegen te gaan. Ondanks deze minder gewenste eigenschap, mocht dit schaap blijven. Want jaar in jaar uit wierp ze drie gezonde lammeren. En van de wol van mijn schaap hebben Marike en mijn (toentertijd aanstaande) schoonmoeder nog een vest gebreid.

Maar laat ik niet verder afdwalen; de ooievaars keren elk voorjaar weer terug, en schapen werpen hun lammetjes in het begin van de lente, corona of niet. Corona mag nu dan wel heel bepalend lijken voor wat er gebeurt, maar sommige dingen gaan gewoon door. Zo komt ook Pasen er weer aan. Het feest van leven na de dood. Misschien zijn ooievaars en lammetjes maar zwakke symbolen van een nieuw begin. Maar hoop op gewoon weer kunnen leven, mogen we altijd houden.

Zo zijn afgelopen woensdag de bewoners van het Droomhuis gevaccineerd tegen corona, een maand terug was daar een uitbraak. "Oh, als Paul het maar niet krijgt". Maar het virus kreeg onze zoon wel te pakken. Gelukkig is hij er goed doorheen gekomen, en nu, een maand verder, wordt bescherming geboden. Hoe mooi wil je het hebben?

Jan Klaver

Collecte voor ondersteuning in arme regio's

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In bepaalde regio's aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak van generatie op generatie over. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen in goed passende kleding naar school kunnen.

De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio's ondersteunt in hun diaconale taak.

Geef aan de collecte met de GIVT-app of maak uw bijdrage over op NL17 INGB 0003 5955 04 t.n.v. de diaconie o.v.v. Diaconaat Nederland, Hartelijk dank!

Paasattenties en Paaskaars

Het bedanken voor het rondbrengen van de kerstattenties eindigde met "Dank allemaal en waarschijnlijk tot Pasen." Nu zijn we bijna bij Pasen en we doen opnieuw een beroep op u om te helpen ook de paasattenties rond te brengen. Het zijn er ongeveer 90. Voor degenen die zin hebben in een mooie ochtendwandeling of gewoon even willen bewegen: u bent van harte welkom op zaterdag 27 maart tussen 10.30u en 11.30u in de Open Hof om er een aantal op te halen en te bezorgen op een moment dat het u uitkomt.

Wilt u wel bezorgen maar kunt u niet ophalen op dat tijdstip neemt u dan contact op met Birgitta Breeuwer. Alvast dank voor uw inzet!

Er is nog een restant van de Paaskaars van het vorig kerkelijk jaar (2019-2020) over. Op dit moment is er één gegadigde. Als u hiervoor ook belangstelling hebt, wilt u dat dan uiterlijk 27 maart aan ondergetekende laten weten? Dan zal de diaconie op gepaste wijze een beslissing nemen wie de gelukkige wordt.

Namens de diaconie, Riet Andringa

Huwelijk

Terwijl veel mensen hun bruiloft uitstellen, zijn er anderen die deze grote dag vervroegen. Dat laatste heeft Gemma Offringa, net als haar ouders lid van onze gemeente, gedaan. Aanstaande dinsdag 16 maart hoopt ze in het huwelijk te treden met Bram Molenaar. De kerkelijke viering wordt gehouden in de Domkerk te Utrecht, waar Bram gemeentelid is. Aanvang is 13.00 uur, helaas staat de dienst alleen open voor (max. 30) genodigden. Beide vaders zijn predikant en hopen samen voor te gaan in de dienst. Het feest laat nog even op zich wachten. Het bruidspaar woont in Utrecht.

Afgestudeerd

Vorige week kreeg ik een mailtje van Rik Willemsen met als onderwerp 'hiep hiep hoera'. Hij was die ochtend, na een goed verlopen eindgesprek met twee docenten, afgestudeerd aan de PThU te Amsterdam. Volgende stap is het colloquium bij onze landelijke kerk, waarmee hij beroepbaar wordt in de PKN. Dat zal ergens in april worden. Rik informeerde verder naar hoe het ons in Wijk vergaat, in een tijd dat het puzzelen blijft. Hij nodigde me uit voor een gezamenlijk biertje op de markt maar vroeg meteen nog even geduld te hebben. Ja, laten we hopen dat over niet al te lange tijd de terrassen weer open kunnen! (JO)

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa