



Liturgie zondag 7 maart 9.15 uur

Derde zondag van de Veertigdagentijd
Grote Kerk – Protestantse gemeente te Wijk bij
Duurstede



Reiniging van de tempel

Organist: Pim Schipper
Zang: Sylvia van Schaik
Koster: Gert Beumer
Lector: Gerda Bakewell
Diaconie: Elly Oechies
Livestream: Sjoerd Vredenberg
Ouderling van dienst: Ria de Vries
Voorganger: ds. Jan Offringa

*Er wordt in deze dienst niet door de kerkgangers
gezongen, wel is samspraak met de voorganger
mogelijk. Bij de zegen staan we en daarna gaan we
weer even zitten. Bij het door de kerk lopen dragen
we een mondkapje, als we zitten mag dat af.*

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Chorale Prelude on 'Rockingham'
Charles Hubert Parry (1848-1918)

Welkomstwoord

In memoriam Arie van Gent – allen gaan staan

Muziek: (melodie Lied 961)

*Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven verbonden met God en elkaar
in tijd en eeuwigheid.*

Bemoediging:

*v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
a: Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.*

Drempelgebed:

*v: Goede God,
Zie toch naar ons om
met uw liefdevolle blik,
en blijf ons aankijken
als wij verdiept raken in onszelf
en elkaar niet meer zien staan.
a: Geef ons de ogen van Jezus
en leer ons hem te volgen
op zijn levensweg. Amen.*

Muziek: Psalm 25: 6, 7

Gebed om ontferming, overgenomen met Lied 301k

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,

afgesloten met (woorden Lied 333)

v: Kom, Geest van God

*a: maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt*

Schriftlezingen: I Kronieken 22, 6-10
Johannes 2, 13-22

Muziek: Projectlied 'Levensweg'
(tekst:Erik Idema, melodie: Lied 542)

Wij zetten stapjes op de weg
die Jezus is gegaan.
Wij hopen dat God steeds weer zegt:
'Ik ben er' is mijn naam.

Woestijn en berg en tempelplein
en in het zachte gras:
waar mensen zijn, zal God ook zijn,
zelfs in de diepste nacht.

In duizend huizen klinkt vandaag
een lied en een verhaal.
Hier straalt het licht, er brandt een kaars:
God ziet ons allemaal.

Verkondiging

Muziek: Lied 187

Tekst: 'Wij wachten op de heilige Geest'
(Marijke de Bruijne, uit Lied 692)

Muziek: Litany to the Holy Spirit
(tekst: Robert Herrick; melodie Peter Hurford)

In the hour of my distress,
When temptations me oppress,
And when I my sins confess,
Sweet Spirit, comfort me!

When I lie within my bed,
Sick in heart, and sick in head,
And with doubts discomfited,
Sweet Spirit, comfort me!

When the house doth sigh and weep,
And the world is drown'd in sleep,
Yet mine eyes the watch do keep,
Sweet Spirit, comfort me!

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
Voorbeden worden overgenomen met gesproken:
a: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

ZENDING EN ZEGEN

Muziek: Lied 825: 1, 2, 3

Zegen (staande)

Orgelspel: Improvisatie over Lied 547

Bloemengroeten

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor mevr. J. Feddema - Kampman en voor mevr. S. van Baalen – Kamphorst.

Collecten

40 dagentijd 2021: IK BEN ER VOOR JOU
De zendingscollecte van zondag 7 maart is bestemd voor Libanon.

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Hier wonen relatief gezien nog veel christenen (25-30%), waar dit percentage in de buurlanden veel lager is. Christelijke instellingen in Libanon hebben dan ook vaak een regionale functie. Zo is de Raad van Kerken van het Midden-Oosten in Beiroet gevestigd en leidt theologische opleidingsinstituut NEST predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Veel studenten aan de NEST zijn bijvoorbeeld afkomstig uit Syrië. Geef royaal als u het kunt, ten behoeve van de opleiding van nieuwe predikanten. U kunt gebruik maken van de GIVT app of uw gift overmaken aan de diaconie/ZWO via NL17 INGB 0003 5955 04 o.v.v. ZWO Libanon

De 2^e en 3^e collecte zijn bestemd voor algemeen plaatselijk kerkenwerk en voor onderhoud van het kerkgebouw.

Aanmelding en livestream zondag 7 maart

Vanwege de coronarichtlijnen kunnen we deze dienst max. 30 kerkgangers ontvangen.

Reserveren, bij voorkeur online, kan via:

<https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kopie-van-kerkdienst-van-de-protestantse-gemeente-te-wijk-bij-duurstede-143986707117>. Telefonisch of per mail kunt u zich aanmelden (voor zaterdag 18:00 uur) bij Jan Oechies, E: joechies@outlook.com.

Helaas geldt vol is vol.

Op kerkdienstgemist.nl hebben we een gemeenschappelijke online omgeving met de Hervormde gemeente. U kunt onze protestantse eredienst van 9.15 uur volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

In de boot genomen worden

Bent je wel eens in de boot genomen? Wat een rare vraag, denk je. De meeste mensen die met zo'n vraag worden geconfronteerd denken misschien aan de negatieve connotatie van zo'n zinnetje. In de trant van 'bedrogen worden' of 'voor de gek gehouden worden'. Misschien heb je er zelf een nare ervaring aan overgehouden. Het maakt je wantrouwend naar de samenleving, naar je medemens. Zeker in deze coronatijd worden we nogal eens geconfronteerd met informatie die later weer verandert of wordt bijgesteld. Weer in de boot genomen?

Toch vreemd dat we eigenlijk meteen in het negatieve denken, want je kunt het natuurlijk ook om-draaien. Dat je aan boord van een boot wordt getrokken. Zomaar, om niet, op een moment dat het water je aan de lippen staat. Ongevraagd trekt iemand je aan boord omdat je het zelf niet meer redt, even niet meer ziet zitten. Er wordt naar je omgezien en je mag even meevaren, weer even tot jezelf komen. We lezen en horen er de laatste maanden steeds meer over. Mensen zitten in de put, zijn hun baan kwijt of dreigen die te verliezen. Je bedrijf staat op omvallen, je relatie staat onder druk, bedenk het maar.

Laatst las ik dat oude verhaal uit het Nieuwe Testament van die vissers die niets hadden gevangen. Na inspirerende woorden van Jezus gooiden ze het over een andere boeg en hoppa, ze konden een net vol vis ophalen, dank zij een andere kijk op hun (vissers)wereld. Kun je dat verhaal als een aanwijzing lezen, in de trant van: 'kijk eens door een andere bril naar je omgeving en ontdek of je iemand even aan boord, in de (jouw) boot, kunt nemen'. Dat kan ook bij een kerkdienst die we tegenwoordig online houden. Zie zo'n viering als een boot waar kijkers, luisteraars, even een uurtje kunnen meevaren. Hoe heilzaam kan zo'n online 'vaartochtje' zijn? Wie weet hoe we, zonder het te weten, mensen, jong en oud, even boven water tillen en een hart onder de riem steken zodat ze zelf weer verder kunnen. Laten we, geïnspireerd door Jezus' woorden, wat vaker mensen (mee) in de boot nemen.

Toch eigenlijk helemaal niet verkeerd om eens iemand in de boot te nemen? Zeg nou zelf ...

Met vriendelijke groet,
Kees van der Blom

Maak je eigen Huispaaskaars

Tot vrijdag 5 maart kun je je aanmelden voor het maken van een eigen Huispaaskaars. Een activiteit waar je het hele jaar plezier van kunt hebben!

Doe je mee? Geef dan je naam en het aantal kaarsen dat je wilt ontvangen door aan Ben Pieter Kop, Zonnewijzer 18, E: benpieterkop@gmail.com. Een vrijwillige bijdrage (richtbedrag per gezin € 5) kan worden overgemaakt op zijn rekeningnummer NL08 INGB 0004 2190 85.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa