



### Veertigdagentijd

In de eerste week van de 40dagentijd mag ik voor u een openingswoord schrijven.

40 dagen voor Pasen, 40 dagen voorbereiding.

40 kwam voor bij Mozes, 40 jaar in de woestijn,

40 dagen bij Noach.

40 dagen voor Jezus in de woestijn, voor zijn missie begint.

Het is er onherbergzaam, heet, rotsen, stenen en zand.

De woestijn lijkt op de periode waarin wij nu leven. Covid19 duwt ons de woestijn in.

Het leven wordt leger, saaier, eenzamer. Je bent meer op jezelf teruggeworpen. Je komt jezelf tegen en vraagt je af: wat doet ertoe, wat telt écht in mijn leven?

Wat wil ik, wie ben ik, hoe wil ik leven?

De 40dagentijd kan voor ons een periode van transformatie zijn!

Toos Maass

### Een gebed op weg naar Pasen

In deze tijd waarin we zoeken naar gemeenschap en vormen proberen te vinden om het gevoel van verbondenheid blijvend te ervaren, in deze tijd waarin sneeuw en ijspret velen vreugde gaf, een welkome afleiding, in deze tijd waarin we op weg gaan naar Pasen en verhalen van hoop met elkaar delen in het vertrouwen dat het licht het donker verdrijft, wil ik u en jullie een gebed doorgeven dat ik las in het veertigdagenboekje dat wij thuis aan tafel lezen. Wie het geschreven heeft is mij niet bekend. Moge dit gebed ons dragen door de tijd.

Als wij U zoeken,  
bent U er al,

aanwezig in onze gemeenschap.

Geef ons de hoop die ons staande houdt,  
hoop die met ons mee trekt en nieuwe wegen opent.

Geef ons vreugde die aanstekelijk werkt,  
vreugde om U,  
vreugde om de verbondenheid met de ander,  
vreugde om de bevoegenheid  
die mensen met elkaar verbindt - wereldwijd.

U hebt ons geroepen bij onze naam  
en we zullen er zijn,  
wandeland voor uw aangezicht,  
groeidend aan uw woord,  
open voor wat op onze weg komt,  
vol vertrouwen  
als kind van U.  
Amen.

Lydia Roosendaal, jeugdwerker voor jong en oud

### Zondag 28 februari: dienst uit de Maartenskerk

Op deze laatste zondag In februari zoeken we nogmaals aansluiting bij de livestream van de Maartenskerk in Doorn. In maart gaan we zelf weer wekelijks (9.15 uur) diensten houden, de ene keer met en de andere keer zonder kerkbezoek, en elke zondag via de livestream te volgen. Vooranger in Doorn op 28 februari is ds. Teun Kruijswijk Jansen De dienst begint om 10.00 uur. Ga naar: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl), vul 'Doorn' in bij 'Zoek kerk' en kies vervolgens voor 'Maartenskerkgemeente'. De liturgie is als bijlage aan deze Nieuwsbrief toegevoegd.

### Veertig muzikale variaties op 'Onze Vader

Voor de Veertigdagentijd heeft organist Laurens de Man, verbonden aan de Janskerk te Utrecht, een bijzonder initiatief gerealiseerd rond de Duitse componist Johann Ulrich Steigleder (1593-1635). Deze relatief onbekende musicus componeerde in 1627 maar liefst 40 variaties op het 'Vater unser'. Wij kennen deze melodie ook wel als het oude 'Gebed des Heren'. Laurens de Man vat te het plan op om voor iedere dag in de Veertigdagentijd een variatie op te nemen op een historisch orgel in Nederland. Uiteindelijk zijn 11 verschillende orgels gebruikt tijdens de opnames en ons bijzondere Kiespenning-orgel kon natuurlijk niet ontbreken. Op deze manier is een muzikale kalender voor de vastentijd ontstaan.

Mocht u het interessant vinden om deze muzikale orgelvlog bij te houden of terug te kijken, dan kunt u terecht op de volgende link:

<https://m.youtube.com/channel/UC7yOsLvOqB-L-7NKgqhlOfw> en kies vervolgens 'video's'. De tweede opname komt al meteen uit Wijk!

Van harte aanbevolen!  
Pim Schipper

### Maak je eigen Huispaaskaars

In de bijlage bij de vorige Nieuwsbrief staat te lezen hoe je in maart een eigen Huispaaskaars kunt maken. Die wordt, als het even kan, aangestoken aan de nieuwe Paaskaars. Een creatieve activiteit waar je het hele jaar plezier van kunt hebben!

Doe je mee? Dat kan als volgt:

- Geef voor vrijdag 5 maart je naam en het aantal kaarsen dat je wilt maken door aan Ben Pieter Kop, Zonnewijzer 18,  
E: [benpieterkop@gmail.com](mailto:benpieterkop@gmail.com),  
Hij hoort ook graag wie hem wil helpen bij de organisatie.

- Je ontvangt rond 14 maart de kaars, de was, en een boekje met instructies en inspiratie.
- Lever je kaars in tijdens de Stille Week (29 maart-2 april). Dat kan in de kerk, voor of na een vesper of viering (elke dag 19.30 uur). Het kan ook bij Ben Pieter thuis
- De kaarsen worden in de Paaswake van zaterdag 3 april met het licht van de nieuwe Paaskaars aangestoken.
- Zonder tegenbericht kunnen de kaarsen zondag 4 april na de ochtenddienst (9.15 uur) in de kerk worden opgehaald. Er wordt iets geregeld als dat niet lukt.
- Maak een foto van je zelfgemaakte kaars en maak de zin af: 'Pasen is voor mij...'. Mail de foto en zin naar Ben Pieter.
- Een vrijwillige bijdrage (richtbedrag voor een gezin is € 5) kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL08 INGB 0004 2190 85 van B.P. Kop.

### Broer en zus zoeken een deeltijdpleeggezin

Voor Naïsa (14 jaar) en Dylan (10 jaar) zoeken we een flexibel deeltijdpleeggezin in Wijk bij Duurstede voor om het weekend en in delen van vakanties. En als 't klikt, misschien wel voor vaker.

#### *\*Over Naïsa en Dylan (gefingeerde namen)*

Naïsa is een lieve, sociale meid die van TikTok en bakken houdt. Ze gaat naar de middelbare school en heeft daar haar vriendinnen. Naïsa is zorgzaam en voelt zich voor veel dingen verantwoordelijk. Ze heeft ook veel aandacht voor haar omgeving.

Dylan is een grappenmaker die dol is op spelletjes en gamen. Hij heeft echt droge humor en zal je zeker in de maling nemen. Stilzitten vindt hij maar lastig. Dan heeft hij het liefst iets in zijn handen om mee te frutselen. Dylan onderneemt graag spontaan activiteiten en kan als de beste onderhandelen. Broer en zus houden allebei erg van zwemmen en vinden het belangrijk dat ze naar hetzelfde pleeggezin kunnen.

#### *\*Over het type pleeggezin dat ze nodig hebben*

We zoeken voor deze broer en zus een gezellig en vrolijk gezin dat niet te streng is en het leuk vindt om iets met hen te ondernemen. Om de zorgtaken van moeder te verlichten, is het belangrijk dat de pleegouders samenwerken met de moeder van Naïsa en Dylan. Als het contact goed verloopt, zou haar hulpvraag uitgebreid kunnen worden.

Bent/kent u het gezin dat zijn wereld voor Naïsa en Dylan opent? Of wellicht heeft u vragen of wilt u zich eerst oriënteren op pleegzorg?

Laat het weten aan Nienke Boonstra! U bereikt per mail via [n.boonstra@rading.nl](mailto:n.boonstra@rading.nl).

Dank u wel!

### Voor iedereen een kerk.

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. U kunt gebruik maken van de GIVT app of uw gift overmaken aan de diaconie via NL17 INGB 0003 5955 04 o.v.v. missionair werk februari. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

De 2e en 3e collecte is voor algemeen plaatselijk kerkenwerk en onderhoud van het gebouw. Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is NL43 INGB 000 527 0711, t.n.v. kerkrentmeesters Protestantse gemeente.

### Overlijden Arie van Gent

Op dinsdag 23 februari is Arie van Gent overleden, in de leeftijd van 82 jaar. Lange tijd woonde hij aan de Birkastraat, maar toen dat wegens ziekte niet meer ging, kreeg hij een kamer in het hospice. Toen hij het daar langer volhield dan verwacht, volgde er in januari een verhuizing naar woonzorgcentrum Sparrenheide in Driebergen. Die overgang viel hem zwaar en uiteindelijk is hij er maar kort geweest.

Op zaterdag 27 februari vindt in besloten kring de crematie plaats in Nieuwegein. Een teken van meeleven kan naar zijn dochter en schoonzoon Marianne en Hans Marchal. In de kerkdienst van zondag 7 maart en in het kerkblad dat na Pasen verschijnt, hopen we Arie van Gent uitgebreid te gedenken.

Jan Offringa

### Bloemengroet

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor dhr. en mevr. Franssen - Doornhein en voor dhr. B. van Dam.

Hartelijke groet,  
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis  
en Jan Offringa