



Wat zou Jezus doen?

Dat is een vraag die afgelopen zondag voorbijkwam en waar ik regelmatig aan denk. De wereld staat nog steeds op zijn kop. Er gebeurt veel. We worden nog steeds beperkt in onze contacten. De lockdown gaat door en zelfs de avondklok is met drie weken verlengd! De lontjes worden korter. De overheid beheerst de druk. De discussies in alle praatprogramma's gaan bijna nergens anders meer over. Toch, we worden beperkt ten gunste van onze gezondheid en veiligheid. Hoe zou Jezus reageren? Dat is gissen, wellicht dat Hij zou zeggen: kijk nu eens om je heen en ervaar je omgeving! Kijk wat je hebt en kijk wat je wel kunt doen en laten we ons realiseren dat het vooral om onze gezondheid gaat.

In mijn leven heb ik Jezus ervaren als een steun, vriend en praatpaal. Hoe vaak ik dat inmiddels al heb ervaren is niet meer te tellen maar wat ik wel weet is dat ik word gehoord! Het vertaalt zich in seintjes, beelden en gebeurtenissen! Vaak krijg ik dan een gevoel van ruimte en lucht waar dan een antwoord in verscholen zit. Dan denk ik: ja het klopt! Jezus is aanwezig, dat doet Jezus. Echter, ik weet dat ik ervoor open moet staan om hem te horen en te zien. Sta even stil, kijk om je heen. Wat hebben we? Wat heb ik! We hebben nog zoveel... en inderdaad, zelfs eindelijk weer eens een echte winter! Jezus laat zien wat we hebben en leert ons misschien nu wel dat we terug mogen gaan naar de basis van ons bestaan: de liefde voor elkaar wat dan weer een basis voor het vertrouwen is.

We hopen op verbetering maar laten we er ook vertrouwen in hebben. Het komt goed. Dit in de wetenschap dat we (d.w.z. de overheid inclusief Rutte en De Jonge) het beste met elkaar en met ons voor hebben. Maar: blij scherp want de verkiezingen komen eraan 😊.

Op welke partij zou Jezus stemmen?

Ria de Vries

Hoe ouder hoe spiritueler?

In magazine Volzin las ik een voorpublicatie van een binnenkort te verschijnen boek van Frits de Lange, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit (Groningen). Hij houdt zich bezig met zorgethiek en ouder worden. Over dat laatste schreef hij 'Eindelijk volwassen. De wijsheid van de tweede levenshelft'. Vaak komen mensen pas laat in hun leven aan de grote spirituele vragen toe. Wat is de zin van dit bestaan? Hoe pas ik in het grote geheel van dit universum? Wat gebeurt er met me als ik doodga? Hoe leef ik verder als me van alles wordt afgenomen? Hoe kan ik de wereld iets teruggeven van wat ik van haar

ontvangen heb? Zulke vragen passen bij het ouder worden.

In je jonge jaren, aldus De Lange, kun je zo opgeslokt worden door het versterken van je eigen bestaan, dat je geen oor en oog hebt voor wat je omringt. Je zoomt in op idealen die betrekking hebben op jezelf: relaties, carrière, status, bezit. Maar in het laatste kwart van je leven, in het besef van de aanstaande dood, worden de vragen te groot. Je gaat meer en meer uitzoomen. Is mijn leven zinvol geweest? In hoeverre was ik van betekenis voor mijn familie, werk, buurt of vrienden? Uiteindelijk wordt, nog weer ruimer, het universum de horizon van betekenisgeving. Als het je lukt om zover uit te zoomen, krijg je een perspectief op het leven dat het persoonlijke overstijgt en het ego relativeert. Er ontstaat ruimte voor compassie en zorg voor een wereld waarin jij er niet meer toe doet.

Tot zover enkele citaten uit deze voorpublicatie. Ze hebben mijn nieuwsgierigheid gewekt. Al weet ik nog niet of De Lange me helemaal kan overtuigen. Want ik hoor ook regelmatig iets over twintigers en dertigers die zich niet willen laten opslokken door wat er allemaal zou moeten in het leven of door wat de wereld van hen eist. Ook zij kunnen al grote zinragen stellen. Maar ouderen doen dat waarschijnlijk vaker of anders. Ergens stelt het me ook gerust. Want als kerk kunnen we ons druk maken over jongere generaties die weinig spirituele interesse tonen. Maar misschien is dat of wordt dat steeds meer iets voor mensen boven de 50. Vaak beginnen dan pas echt de grote zinragen op te spelen.

Dat betekent niet dat een gemeente geen aandacht moet besteden aan kinderen, jongeren en mensen tussen de 25 en 50 jaar. Maar we hoeven niet te wanhopen als die leeftijden grotendeels in de kerk ontbreken. Enig geduld kan geen kwaad, de vragen komen vanzelf. Ondertussen is het belangrijk de drempel van de kerk laag te houden. Dan kan het zomaar gebeuren dat mensen op hun levensreis de oude verhalen weer willen horen en zich komen spiegelen in de rijkdom van een geloofstraditie die meer dan 2000 jaar oud is. Die traditie graaft al snel een paar spaden dieper dan de talloze doe-het-zelf boekjes over spiritualiteit.

Jan Offringa

Zondag 14 februari: dienst uit Maartenskerk Doorn

In februari zoeken we twee keer aansluiting bij de livestream van de Maartenskerk in Doorn. Daarna hopen we in maart zelf weer wekelijks (om 9.15 uur!) diensten te houden in de Grote Kerk. Voorganger in Doorn op 14 februari is ds. Trudy Struijs, docent aan de Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam). De dienst begint om 10.00 uur. Het is de tweede in een reeks over 'Bomen in de Bijbel'. Ga naar: www.kerkdienstgemist.nl, vul 'Doorn' in bij 'Zoek kerk' en kies vervolgens voor 'Maartenskerkgemeente'. De liturgie is als bijlage aan deze Nieuwsbrief toegevoegd.

Avondmaal

Graag zouden we op zondag 21 februari weer met elkaar Avondmaal willen vieren, zoals we dat de afgelopen keer in december op een goede, aangepaste manier gedaan hebben. Op dit moment zijn we echter uiterst terughoudend in het uitnodigen van kerkgangers en is het advies de diensten zoveel mogelijk thuis online te volgen. Het is dan tegenstrijdig om u op hetzelfde moment wel uit te nodigen voor de Maaltijd van de Heer. Vanwege de huidige situatie heeft de diaconie in overleg met Jan Offringa besloten om het Avondmaal van volgende week niet door te laten gaan. Het wordt dan een 'gewone' dienst van woord, gebed en muziek.

Hopelijk kunnen we in de Goede Week het Avondmaal weer vieren zoals we gewend zijn.

Namens de diaconie,
Riet Andringa

'Nazorg' Kerkbalans

Als kerkrentmeesters en diakenen zijn we druk bezig met het verwerken van de toezeggingsformulieren van de Actie Kerkbalans. Mocht u die nog niet hebben ingeleverd, dan kan dat natuurlijk nog steeds en wel op de volgende manieren:

U kunt uw toezegging in de brievenbus doen op de volgende adressen: Kerkstraatje 4 (Open Hof), Druivengaard 4 (Kees van der Heide), Schepenen 28 (Kees van Vliet), Middelweg Oost 28 (Jan Oechies).

U kunt ook uw ingevulde formulier scannen en deze mailen naar cvdheide@casema.nl.

Andere optie is een fotootje maken met uw smartphone en die via de app versturen naar 06 51 172 840 (Jan Oechies). Dit geldt zowel voor het formulier VVB als het formulier Diaconie.

Wij willen u nogmaals allemaal hartelijk danken voor uw ruimhartige toezeggingen.

Namens uw Diaconie en CvK, Jan Klaver en Jan Oechies



Collecten

De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerk in Actie – noodhulp Ethiopië. In het zuidoosten van Ethiopië valt door klimaatverandering steeds minder regen. Daardoor mislukken oogsten vaker. Kerk in Actie zette met onder andere de Ethiopische kerk in acht dorpen een succesvolle proef op, zodat mensen geen voedselhulp meer nodig hebben. Ieder dorp krijgt landbouw met irrigatie, gewassen die tegen droogte kunnen, spaargroepen, een restaurant en winkel. Door deze nieuwe bronnen van inkomsten zijn mensen minder afhankelijk van de oogst.

U kunt bijdragen in de kerk, met de GIVT-app of via het bankrekeningnummer van Diaconie/ZWO: NL17 INGB 000 359 5504 o.v.v. Ethiopië.

De 2e en 3e collecte zijn voor algemeen plaatselijk kerkenwerk en onderhoud van het kerkgebouw. Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is NL43 INGB 000 527 0711, t.n.v. kerkrentmeesters Protestantse gemeente.

Bloemengroet

De bloemen van zondag 14 februari zijn bestemd voor dhr. en mevr. Versteegh-Hollenberg en voor mevr. R. van Grondelle-van den Haspel.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa