



### Mijmeringen bij een 'stevig boek'

Met enige regelmaat een stevig boek lezen werkt verfrissend. 'Vreemdelingen en priesters' van Stefan Paas is een boek (uit 2015) waar ik na één keer lezen alleen in grote lijnen kon vertellen wat zijn overwegingen waren. Bij de tweede maal lezen en het maken van aantekeningen werd zijn boodschap mij duidelijk. Dit boek wil missionair zijn in een cultuur waarbij mensen steeds minder geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof. Kerken lopen leeg maar de spiritualiteit, niet gebonden aan de muren van de kerk, neemt toe. Ook kunnen mensen die op zoek zijn naar rust en spiritualiteit in het klooster terecht voor een retraite. "Het aantal zogenoemde zinzoekers neemt toe".

We zien dat tijdens de lockdown, waarin het aantal kerkgangers noodgedwongen afneemt, het aantal bezoekers dat de diensten via de livestream volgt alleen maar toeneemt. Is het streamen van kerkdiensten daarmee een missionaire aangelegenheid? Paas vindt van niet. Maar het biedt wel veel meer vrijheid in geloven en werkt daarom drempelverlagend. Als kerkrentmeester zie ik dat deze virtuele kerkbezoekers op de meest uiteenlopende tijden de kerkdienst volgen en deelnemen aan de collectes. Wil de kerk meer missionair bezig zijn, dan zullen er nieuwe initiatieven moeten worden ontplooid. Op deze en andere manieren probeer je gastvrij te zijn naar nieuwkomers, zodat ze zich gezien, begrepen en welkom voelen. Deze initiatieven en activiteiten liggen op het snijvlak van de kerk en de samenleving. Initiatieven die passen bij de mensen en hun behoeften. De gerenoveerde Open Hof biedt na realisatie een mooie locatie om deze initiatieven vorm te geven.

Jan Oechies

### Ter overweging: Driekoningen

Zie een ster.

Nu zijn er wel meer sterren aan de hemel, maar dit is een bijzondere ster. Hij trekt de aandacht van drie wijze mannen. De ster verschijnt niet zomaar ergens. De ster verschijnt in het oosten, in het Morgenland. In de donkere nacht een stralend teken van een nieuw tijdperk, van een nieuwe toekomst. Er is een nieuwe koning geboren! De wijzen zien de ster en gaan op weg. Mensen van de weg. De plek wordt gevonden. Maar eenmaal bij het paleis aangekomen, is de verwarring groot. Er is geen koning, wat hebben ze gemist?

En dan wordt in de tekst fijntjes uitgelegd hoe het zit.

Herodes wil graag dat de wijzen hem vinden en vraagt hen dat te komen vertellen zodat hij ook kan komen en hulde kan bewijzen. De wijzen gaan op weg. Hen is het ook te doen om de nieuwe koning hulde te bewijzen, maar daarvoor moeten zij vooral het licht van de ster zien om er te komen. Dan zien ze het kleine kind, brengen hulde en gaan weer op weg terug, anders dan gedacht.



*Driekoningen –  
timpaan in Autun*

In het zoeken worden ze geen vindsters, maar zieners, ze zien waar het daadwerkelijk om gaat.

Ze blijven mensen van de weg, op weg naar een nieuwe hemel en aarde. De weg terug gaat anders dan gedacht. Een levensveranderende ervaring.

Wij herkennen misschien iets van de beweging in ons eigen leven. Het 'niet zien' van Herodes kennen we misschien maar al te goed. We hebben behoefte aan zekerheid in onzekere tijden. Willen graag vinden om het 'vast te kunnen houden op de plek', zodat het hanteerbaar is.

En toch... we worden ontregeld en uitgenodigd om in beweging te blijven. Verder te zoeken naar daar waar het licht van het Koninkrijk van God oplicht in onze eigen omgeving.

Ik wens u en jullie een goed nieuw jaar met licht dat voor u uitgaat op uw pad, als een lamp voor uw voet.

Lydia Roosendaal

### Collecte

De collectes van a.s. zondag zijn bestemd voor plaatselijk diaconaat, algemeen plaatselijk kerkenwerk en onderhoud van het gebouw.

### Oudjaar: kerkdienst en klokken

In de gezamenlijke dienst op Oudjaar, aanvang 19.00 uur, gaat ds. C. D. Zonnenberg uit Ochten voor. De dienst is thuis te volgen via <https://youtu.be/qB3nXdWE5y0>

Oudejaarsnacht om twaalf uur zullen de kerkklokken van Wijk bij Duurstede, Langbroek en Cothen het nieuwe jaar inluiden als een teken dat we met hoop en in verbondenheid 2021 in kunnen gaan. Enkele Kamerleden deden landelijk deze de oproep aan de kerken. Vanuit de gemeente Wijk bij Duurstede kreeg het Beraad van Kerken de vraag om hieraan mee te doen.

### Filmpje zondag 3 januari

Het laatste filmpje in de serie 'Het verhaal gaat...' wordt op zondag 3 januari om 11.00 uur op onze website geplaatst. Daar zijn ook de eerdere afleveringen terug te vinden. Op de homepage staat de link naar het YouTube kanaal van onze gemeente. Dan vindt u meteen de meest recente filmpjes, ook van de kerkdiensten. Wilt u verder terug in de tijd, dan klikt u op 'Video's'. Daar staat een compleet overzicht van de opnames die de afgelopen maanden gemaakt zijn, en dat zijn er heel wat! Ook is het de moeite waard de Even-songs en concerten op de website van de SCGK terug te kijken. Het laatste filmpje in de serie bijbelse hervertellingen van Nico ter Linden komt net als de vorige twee uit het boek Handelingen. Het gaat over twee mensen van het eerste uur die een belangrijke rol spelen in de jonge christelijke beweging: Barnabas en Paulus. Het is mee te maken via

<https://youtu.be/Shl-wOSGE9U>

### Terugblik op Kerst

Ondanks de forse beperkingen is het gelukt met elkaar vorm te geven aan de diensten rond Kerst.

Via zangeres Elien werden een kwartet en een hoboïst bereid gevonden mee te doen. Dat ze de kans liepen op TV te komen, omdat de NOS zich meldde voor een kort item in het journaal, heeft hen niet afgeschrikt. Het werd een bijzonder sfeervol geheel.

Met zangeres Sylvia, onze dwarsfluiters en de leiding van de kindernevendienst kreeg de Kerstochtend op speelse wijze vorm en inhoud. Pim was opnieuw van de partij om alles te begeleiden en Sjoerd bracht het weer fraai in beeld. Hopelijk heeft iedereen het thuis goed kunnen meemaken. Hiernaast een foto van de leuke attenties die vanuit de kindernevendienst werd meegegeven.

Veel dank aan allen die elk op hun eigen manier hebben bijgedragen aan de diverse vieringen en

activiteiten in december. Het geeft mij het gevoel dat we ondanks alles een levende gemeenschap blijven!

Jan Offringa



### Laat iedereen het horen!

Op kerstochtend had ik, Lies Letter, het behoorlijk druk als razende reporter van 't Geeltje en de speciale uitgave van de Adventsbode.

Zoals in de kerk werd uitgelegd, was ik op zoek naar goed nieuws. En ook al was de kerk niet zo flink gevuld als anders met Kerst, goed nieuws was er gelukkig in overvloed.

Hier een kleine greep uit alle mooie berichten:

- De zon schijnt, het is een prachtige dag!
- Wat fijn dat we in de kerk kunnen zijn en kunnen genieten van mooie muziek en zang.
- De professionele streaming installatie is klaar!
- Wat fijn dat mijn kleinzoon op mijn zoon lijkt, de foto's van hem laten dat goed zien.
- Mijn moeder heeft een traplif en nu gaat het veel beter met haar.
- De Brexit-deal is rond.
- In de Beekse Bergen is een zeldzame grévy zebra geboren, haar naam is Lara.
- De NS plaatst alle gevonden knuffels op social media, zodat ze weer terug kunnen naar de eigenaar.
- Het Nationale aftelmoment gaat door en er is ook een online festival dat gratis te volgen is.
- Na de kerstnachtdienst is er op de Markt met elkaar Stille Nacht gezongen, prachtig!

Onderweg naar de kerk had ik al van mensen gehoord: als je echt goed nieuws wil horen, dan moet je naar de kerk. En dat klopt, het allerbeste nieuws kwam van dominee Jan: Jezus is geboren!

Groeten van Lies Letter, razende reporter in ruste (ook bekend als Marieke Borgers-Hagen)

### Bloemengroeten 3 januari

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor dhr. en mevr. Grondijs-Langerak en voor dhr. en mevr. Heitink-den Broeder.

Hartelijke groet,  
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis  
en Jan Offringa