



Aanmelding en livestream zondag 13 december

Vanwege de coronarichtlijnen kunnen we deze dienst max. 30 kerkgangers ontvangen. U kunt zich aanmelden (tussen donderdag 12:00 uur en zaterdag 18:00 uur) bij Jan Oechies, email: joe-chie@outlook.com. Helaas geldt: vol is vol. Bij het door de kerk lopen (maar niet bij het Avondmaal) wordt u verzocht een mondkapje te dragen. Voor deze Avondmaalsviering geldt dat kerkgangers gefilmd kunt worden. Wie niet aanwezig kan zijn, verwijzen we naar de livestream: <https://youtu.be/rHsvz6B5kUI>

Liturgie zondag 13 december 2020, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede

Er wordt in deze dienst niet door de gemeente gezongen; wel is samenspraak met de voorganger mogelijk.

Zang: Sylvia van Schaik
Organist: Pim Schipper
Livestream: Sjoerd Vredenberg
Lector en diaken: Birgitta Breeuwer
Koster: Dick Breeuwer
Ouderling van dienst: Cobie de Boer
Voorganger: ds. Jan Offringa

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: *Fidelis* - Percy Whitlock (1903-1946)

Er branden drie Adventskaarsen

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

In memoriam Hennie Booij – allen gaan staan

Muziek: (melodie Lied 961)

*Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven verbonden met God en elkaar
in tijd en eeuwigheid.*

Bemoediging:

*v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.*

*a: Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.*

Drempelgebed:

*v: God van vrede,
spreek ons aan door uw woord,
en waai met uw Geest door ons bestaan,
zodat wij niet opgesloten raken in onszelf
maar ons openen voor uw toekomst.*

*a: Maak ons bescheiden,
maak ons beschikbaar,
door Jezus, onze Heer.
Amen.*

Muziek: Lied 451: 1,2,4

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing,
afgesloten met (woorden Lied 333)
*v: Kom, Geest van God
a. maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt*

Schriftlezing: Jesaja 65, 17-25

Muziek: Lied 447

Verkondiging

Muziek: Lied 385: 1,4

MAALTIJD VAN DE HEER

Collectedoel

Nodiging en richtlijn lopende viering

Tafelgebed voor Advent (naar: Wim van der Zee)

*v: Vrede voor ons allen
a: Vrede voor de wereld
v: De harten omhoog
a: Wij zijn met ons hart bij de Heer
v: Brengen wij dank aan de Eeuwige
a: Het past ons hem te danken
v: U komt onze dank toe...*

Muziek: 'Heilige God'
(tekst R. Kleijer, melodie Lied 243)

1. Heilige God, wij loven U,
om uw nabijheid hier en nu;
uw liefde, uw aanwezigheid
die met ons meegaat door de tijd.

2. Wij zegenen uw grote naam,
de basis onder ons bestaan,
het houvast op de levensweg,
door Christus aan ons toegezegd.

v. Gezegend zijt Gij...

ONZE VADER

Muziek: Eet dit brood (Taizé)

*Eet dit brood, drink de wijn,
laat je voeden met Christus' liefde.
Eet dit brood, drink de wijn,
blijf vertrouwen: God lest je dorst*

Inzettingswoorden

Brood en wijn worden gedeeld

Dankzegging en voorbeden

ZENDING EN ZEGEN

Slotwoord

Muziek: Lied 444: 1,2,3,4

Zegen (staande), overgenomen met gesproken
Amen

Orgelspel: Improvisatie over Lied 466

Collecte

De collecte op zondag 13 december is bestemd voor het plaatselijk diaconaat.

Bloemengroeten

De bloemengroeten van deze week zijn bestemd voor mevr. T. Maan, Hoogstraat 95, voor dhr. P. Klaasse, Karel de Grotestraat 26/17 en voor dhr. H. van de Weerdhof, Karolingersweg 3, allen in het kader van "omzien naar elkaar".

Pastoraat

Een kerstkaart ter bemoediging van Sandra Niessen kan naar: Distelvlinder 2, 3734 AA Den Dolder.

Derde Adventsvesper: woensdagavond 16 december

De derde van vier gezamenlijke Adventsvespers in de Grote Kerk is op woensdag 16 december, 19.30 uur. Er zijn 30 plaatsen, u kunt via het hervormde systeem reserveren:

<https://www.eventbrite.nl/o/hervormde-gemeente-wijk-bij-duurstede-31447084395>.

Ook is er een knop te vinden op de hervormde website. Thuis is de vespers via YouTube te volgen:

<https://youtu.be/QpJKNZsg9U>

Even je hart luchten

Op de woensdagen 16 en 23 december is de kerktuin naast de Open Hof weer open, tussen 20.00 en 21.00 uur. Het is een plek van ontmoeting waar je zo nodig ook even je hart kunt luchten. Rond een vuurtje vormen we op gepaste afstand van elkaar een kring. Deze activiteit vloeit voort uit het verzoek van de burgemeester om als kerken in deze coronatijd een soort klaagmuur op te zetten.

Aanvangstijden Kerst

In Samen Verder staat als aanvangstijd voor de Kerstnacht nog het oude tijdstip van 22.30 uur vermeld. Die is **vervroegd naar 22.00 uur**. De vroege avondviering op donderdag 24 december, gericht op kinderen en hun ouders, is om 18.30 uur.

Op Kerstmorgen begint onze protestantse dienst niet om 11.00 maar om **11.30 uur**. In de Nieuwsbrieven komt te staan hoe u een plek kunt reserveren.

Help de kerstattenties de Open Hof uit

Dit jaar verzorgt de diaconie opnieuw de kerstattenties. Er zijn ongeveer 80 attenties die rondgebracht moeten worden. Wij doen dan ook een beroep op u om mee te helpen.

Voor degenen die zin hebben in een mooie ochtendwandeling of gewoon even willen bewegen: u bent van harte welkom op zaterdag 19 december tussen 10.30 en 11.30 uur in de Open Hof om er een aantal op te halen en die te bezorgen op een moment dat het u uitkomt.

Wilt u wel bezorgen maar kunt u niet ophalen op dat tijdstip, neem dan contact op met Birgitta Breeuwer Alvast dank voor uw inzet.

Namens de diaconie,
Riet Andringa

Streamteam

Binnenkort wordt de nieuwe installatie geplaatst voor de livestream uitzendingen van onze kerkdiensten. Voor de bediening gaan we een Streamteam vormen. Kandidaten krijgen een korte opleiding (van een uur) en worden bij toerbeurt ingeroosterd.

Ook jongeren moedigen we aan te reageren. Verder denken we aan mensen met interesse in film of fotografie. Je belangstelling kun je per mail doorgeven aan Sjoerd Vredenberg: sjoerd@vredenberg.nl

Internationale Dag van de rechten van de mens.

Elk jaar organiseert Amnesty International een schrijfmarathon rond 10 december, de Dag van de rechten van de mens. In Nederland doen veel mensen mee. Ook in Wijk bij Duurstede organiseerde de lokale Amnesty-groep de afgelopen jaren zo'n schrijfactie in het Huis van de Gemeente.

Dit jaar kunnen we, door corona, niet bij elkaar gaan zitten om samen te schrijven. Dat is jammer, want dat was erg stimulerend. Dus dit jaar doen we het anders. U kunt bij ons een of meer pakketjes ophalen, waarin alle benodigde informatie en materiaal zit. U kunt dan thuis schrijven. Vraag daar een vriend(in) bij, dan schrijf je samen.

De Amnesty-groep van Wijk bij Duurstede staat op zaterdag 12 december tussen 10.00 en 13.00 uur in de bibliotheek in het Huis van de Gemeente. Daar kunt u een schrijfpakket ophalen. Ook zijn er o.a. kaarsen en kerstkaarten te koop.

Bent u niet in de gelegenheid een pakket op te halen, bel dan naar Marlene van Dijk: of mail naar amnestywijkbijduurstede@gmail.com dan wordt het bij u thuis gebracht.

Petrus - vindplaats van geloof, hoop en liefde

Op de site <https://petrus.protestantsekerk.nl/> staan inspirerende artikelen. Het is ook mogelijk het magazine gratis thuisgestuurd te krijgen.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa