



Overweging

Op het moment van schrijven is de persconferentie van Rutte en De Jonge net achter de rug. Het gaat niet slecht maar ook nog niet goed genoeg. Hoewel de voorspelbaarheid van de inhoud van de persconferenties behoorlijk hoog is, zit ik toch altijd weer met spanning te kijken. Met in mijn gedachten de agenda van de komende weken. Waar kan een streep door, wat moet er aangepast worden? Sinterklaas gaat een gezins- in plaats van een familiefeest worden en Kerst wordt nog wat in het midden gehouden. Maar iedereen met gezond verstand zal begrijpen dat er dit jaar simpelweg geen plaats meer is in de huiselijke herberg. De kerkelijke herberg zal ook minder gevuld zijn.

Deze periode is een oefening in aanpassingsvermogen en creativiteit, schreef ik eerder in 'Samen Verder'. Zo heb ik het grootste deel van mijn stage ook ervaren. Een periode waar ik deze dagen op terugkijk want half november zitten mijn 15 maanden stage in Wijk er al weer op. Op zondag 15 november zal ik in de kerkdienst afscheid nemen. En dat voelt raar. Mijn voornemen was om vooral veel zichtbaar te zijn in de gemeente en in de stad. Spontane ontmoetingen na de kerkdienst, aan de leestafel bij de Hema of zomaar in het voorbijgaan. Meekijken met al die vrijwilligersgroepen die in de gemeente actief zijn en zomaar even ergens aanwaaien in een verloren uurtje tussen twee afspraken in. Door de coronacrisis is het anders gelopen. Ik heb veel geplande activiteiten niet, maar ook veel onverwachte dingen wel kunnen doen. Onder aan de streep was het een boeiende, inspirerende en leerzame periode. Dankbaar ben ik ook dat ons gezin deze periode in goede gezondheid is doorgekomen.

De geestelijke lobby had duidelijk haar werk gedaan in de aanloop naar de persconferentie. De verbindende functie van onder andere kerken werd nog eens onderstreept. En naast alle terechte

aandacht voor lichamelijk lijden klonk ook de oproep tot medeleven met al die mensen die geestelijk in de problemen komen. Mensen die lijden aan eenzaamheid of depressiviteit. De maatregelen die contact steeds verder inperken leiden in veel gevallen tot het vergroten van deze gevoelens. De coronamaatregelen leiden tot 'ontmenselijking', in de woorden van psychiater Dirk de Wachter. Het lijkt erop dat de tekstschrijvers van Rutte gekozen hebben om dit geestelijke aspect wat duidelijker in het licht te zetten.

Omzien naar de ander. Aandacht om niet. Dat kreeg ik terug van Wijkenaren in mijn bescheiden missionaire onderzoekje op de vraag naar de kracht van de protestantse gemeente. We zijn er als kerkmensen blijkbaar goed in. We hebben geen aansporing van Rutte nodig. Maar het gaat niet vanzelf. Het Evangelie handen en voeten geven vraagt erom dat je niet op je handen blijft zitten. Komende zondag staat de gelijkenis van de talenten op het leesrooster (Mat. 25:14-30). Als de Heer je iets kostbaars in bruikleen geeft, is het niet de bedoeling dat je het veilig in de grond opbergt tot de Heer terugkeert. Onze Heer wil dat wij op pad gaan, zodat we zijn kostbare bezit kunnen vermeerderen. Aandacht en liefde laten zich op deze manier vermeerderen. Wat heb jij de komende week te geven? En wat hoop je te ontvangen?

Houd moed, heb lief.

Rik Willemsen, predikant in opleiding.

Afscheid Rik Willemsen

Deze week is het openingswoord in de Nieuwsbrief geschreven door Rik Willemsen. Als predikant-in-opleiding, bezig met de afronding van zijn masterstudie aan de PThU in Amsterdam, heeft hij 14 maanden stagegelopen in onze gemeente.

Schrijven voor onze Nieuwsbrief, die nog niet eens bestond aan het begin van zijn stage, stond niet op het programma. Maar in zijn enthousiasme om met ons mee te denken, in een ook voor hem lastige maar tegelijk leerzame periode van deze coronacrisis, meldde hij zich spontaan aan om ook regelmatig iets te schrijven. Deze bijdrage is dus de laatste in het kader van zijn stage, een reden om 'm extra goed te lezen.

In de dienst van zondag 15 november hopen we afscheid van Rik te nemen. Komende week besluit het moderamen hoe laat deze dienst begint: waarschijnlijk blijft het 11.00 uur. Daarover, en over de vraag hoe we max. 30 mensen bij de dienst uitnodigen, leest u meer in de volgende Nieuwsbrief.

Filmpje op de website

Als de opname lukt, verschijnt er aanstaande zondag om 11.00 uur een nieuw filmpje op onze website. Uit de serie bijbelse hervertellingen die Nico ter Linden schreef onder het motto 'Het verhaal gaat...', komt het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw (Johannes 4) aan bod. We maken de komende weken de overstap van het Oude naar het Nieuwe Testament. Na twee verhalen uit het evangelie naar Johannes is het de bedoeling af te sluiten met drie verhalen uit het boek Handelingen. De filmpjes zijn ook op een later moment via onze website te bekijken. De directe link voor komende zondag is: <https://youtu.be/gQQm9Br7c2o>

Afgelasting dienstvoorbereiding

Het plan om samen met gemeenteleden twee kerkdiensten inhoudelijk voor te bereiden, is doorgeschoven naar volgend jaar. Vanwege de aangescherpte maatregelen gaan de avonden van 10 en 24 november dus niet door. Begin december gaat Vorming & Toerusting verkennen wat er in 2021 mogelijk is, al blijft het natuurlijk koffiedik kijken. Het zou mooi zijn als het 'leren' in de gemeente niet wegzakt. Zelf ben ik opgeleid met de visie dat de drieslag leren-vieren-dienen het fundament vormt

Jan Offringa

voor de opbouw van een levende gemeenschap in het voetspoor van Jezus.

Collectes

Op het collecterooster staan voor aanstaande zondag de volgende doelen vermeld: 1. plaatselijk diaconaat, 2. algemeen kerkenwerk en 3. onderhoud van het gebouw.

Graag brengen we de Givt-app hier nog even onder de aandacht:

Met Givt geef je op jouw manier, altijd en overal. Bekijk de video om te zien hoe Givt werkt voor collectes op veilige afstand en vanuit huis: <https://vimeo.com/433643393>

Premier Rutte over het goede leven

Op 31 oktober 2020 - Hervormingsdag - hield minister-president Mark Rutte online de Protestantse Lezing. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging stond hij stil bij de vraag: 'Is een goed leven een perfect leven?' De lezing was onderdeel van een online festival over het goede en mislukte leven. Dit festival werd georganiseerd door de Protestantse Kerk en gepresenteerd door Klaas van Kruistum.

Tijdens het festival werd stilgestaan bij het 'gekmakende streven naar perfectie', bij zelfkritiek en zelfcompassie, bij overgave en genade. En uiteraard is de huidige coronacrisis ook niet ongenoemd gebleven. De vraag was ten slotte: 'Kunnen we 2020 als een mislukt jaar beschouwen?'

De lezing is terug te kijken via:

<https://youtu.be/2Sp2ozOFD9U>

Meer info en de mogelijkheid het hele festival terug te kijken op:

<https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/protestantse-lezing/>

Bloemengroeten 8 november

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor mevr. A. Sterk-van der Beek en voor dhr. C. Hubert.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa