



### Dertig kerkbezoekers

Volgens de laatste richtlijnen van de regering mogen we max. 30 kerkgangers ontvangen. Voor de Gedachteniszondag van 1 november betekent dit dat we alleen nabestaanden van overleden gemeenteleden kunnen uitnodigen, aangevuld met mensen uit het diaconale en pastorale veld. Voor anderen is de dienst (aanvang 11.00 uur!) online mee te maken, rechtstreeks of achteraf, via: <https://youtu.be/nYqwfAt2kul>

### Liturgie zondag 1 november 2020, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede

Allerheiligen – Gedachtenis van de overledenen

*Als u thuis een kaars klaarzet om iemand te gedenken, kunt u die aansteken op het moment waarop het zondagskind dit in de kerk doet.*

*Er wordt in deze dienst niet door de gemeente gezongen; wel is samenspraak met de voorganger mogelijk.*

Zondagskind: Femke Lening

Zang: Sylvia van Schaik

Organist: Pim Schipper

Livestream: Harry Mauritz

Koster: Dick Breeuwer

Diaken en lector: Birgitta Breeuwer

Ouderling van dienst: Anneke Sterrenburg

Voorganger: ds. Jan Offringa

### Orde van dienst

### VOORBEREIDING

#### Klokgelui

Orgelspel: 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' (BWV 645) - Johann Sebastian Bach (1685-1750)

#### Welkomstwoord

#### Bemoediging:

*v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige schepper van hemel en aarde.*

*a: Die trouw blijft al onze dagen en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.*

#### Drempelgebed:

*v: Heilige God,  
ook al zijn we sterfelijk,  
voor U zijn we onvergetelijk  
en blijven we mensen met een naam  
die Gij schrijft in de palm van uw hand.*

*a: Geef ons dat vertrouwen,  
troost ons in ons verdriet,  
en schenk ons nieuwe kracht,  
door Jezus, onze Heer. Amen.*

Muziek: Lied 723

### TEKST EN UITLEG

#### Zondagskind leest een versje

*Niemand weet wat leven is  
alleen dat het gegeven is  
en dat van dit geheimenis  
God het begin en einde is.*

Inleiding op de lezing, afgesloten met (woorden Lied 333)

*v: Kom, Geest van God*

*a: maak onze harten open,  
dat Christus bij ons woning vindt*

Schriftlezing: Hebrëen 11, 1-3 en 8-12

Muziek: Lied 728: 1,2

#### Overdenking

Muziek: 'Gij die mij ziet...': 1,2

Tekst: A.F. Troost; melodie: D. Zwart

Gij die mij ziet als nacht rondom mij is,  
stilzwijgend lig ik voor mij uit te staren -  
uw stem beteugelt mijn bekommernis,  
golven van wanhoop brengt Gij tot bedaren.  
Gij brengt mij thuis, zelfs in de duisternis.  
Gij zult de hemel in mijn hart bewaren.

Als pijn mij bruut elk levenslicht ontnemt,  
namen van allerliefsten doet vergeten,  
mij, van mijzelf en iedereen vervreemd,  
tranen doet drinken, bitter brood doet eten,  
draagt Gij mij, moe en hopeloos ontheemd -  
Gij draagt de last van mijn bezwaard geweten.

### GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN

#### Ter inleiding

Tekst: 'Wanneer wij moeten gaan...'  
(Sytze de Vries, Liedboek pag. 1372)

Muziek: Lied 730: 1,3

Tijdens dit lied wordt het Gedachtenisboek op tafel gelegd

#### Gedachtenis

Telkens wordt één naam genoemd.

Wie de kaars aansteken, komen vervolgens naar voren.

Telkens wordt gezongen (melodie: Lied 961):

*Niemand leeft voor zichzelf.*

*Niemand sterft voor zichzelf.*

*Wij leven verbonden met God en elkaar  
in tijd en eeuwigheid.*

Johanna Adriana Hamstra-Roodbol (Marianne)  
geboren: 3-5-1961 – overleden: 21-10-2019

---

Evert Stroband

geboren: 24-3-1947 – overleden: 1-2-2020

---

Jan Karel Veeneman (Jan)

geboren: 5-6-1933 – overleden: 3-3-2020

---

Cornelis van Schuppen (Cees)

geboren: 30-8-1943 – overleden: 27-3-2020

---

Dirk Schoonderbeek (Dick)

geboren: 17-11-1934 – overleden: 7-5-2020

---

Cornelia van Nielen-Zwijenburg (Corry)

geboren 19-12-1924 – overleden 14-6-2020

---

Wilhelmina Cornelia Fase-de Haan (Miep)

geboren 12-11-1928 – overleden 1-8-2020

We gedenken nabije geliefden die het afgelopen jaar zijn overleden

De werkgroep Amnesty International zal ook een kaars aansteken.

Thuis kunnen we een kaars aansteken voor wie we zelf willen gedenken.

In de kerk steekt het zondagskind drie kaarsjes aan.

Muziek: Lied 823: 1,5

Onze Vader, samen gebeden

**GAVEN EN GEBEDEN**

Aankondiging van de collecte

Dankzeggingen en voorbeden

**ZENDING EN ZEGEN**

Slotwoord

Muziek: Lied 513

Zegen, overgenomen met gesproken **Amen**

Orgelspel: 'Wachet auf, ruft uns die Stimme'  
(Opus 67) – Max Reger (1873-1916)

Na de dienst gaan we met de nabestaanden het Gedachtenisboek bijwerken.

#### **Collecten**

De collecten op zondag 1 november zijn bestemd voor Kerk in Actie - Indonesië, kerk met vrouwen in de hoofdrol, voor algemeen plaatselijk kerkenwerk en voor onderhoud van het kerkgebouw.

#### **Bloemengroet 1 november**

De bloemengroet van komende zondag is bestemd voor mevr. J. Oppewal.

#### **Mededeling**

Evenmin als de avond over de Tien Geboden (29 oktober) kan de avond van dinsdag 3 november over 'De kunst van (bijbel)verhalen vertellen' doorgaan. We hopen nu op volgend jaar.

#### **Hallo leuke kerk-kids,**

Afgelopen weekend hebben jullie van ons een kaartje ontvangen. Heb jij geen kaart ontvangen en wil je wel mee doen?

Hieronder de tekst die op het kaartje stond:

Missen jullie het leuke dingen doen ook? Wij wel! Daarom hebben we een leuke corona-proof activiteit bedacht. Knutsel, teken, film of doe iets anders creatiefs, als het maar over een Bijbelverhaal is. Stuur (een foto van) je creatie voor 15 november 2020 naar [mborgershagen@gmail.com](mailto:mborgershagen@gmail.com).

Vergeet niet je naam er bij te zetten. Iedereen die iets instuurt, krijgt iets lekkers. En 1 iemand wint een prijsje! Doe jij mee?

Hopelijk tot snel in de kerk.

Groeten van de Leuke-Dingen-Doen-Commissie, Brigitte, Janneke, Riet en Marieke

#### **Nederland zingt**

Op dinsdag 27 oktober heeft de EO opnames gemaakt in de Grote Kerk. De opnames worden verwerkt in 5 tv-uitzendingen van het programma "Nederland zingt" op de zaterdagavond.

De eerste uitzending vindt plaats op 7 november om 18:10 uur op NPO2. De volgende uitzendingen zijn telkens een week later.

Bij een aantal opnames is gebruik gemaakt van het Harrison & Harrison orgel, bespeeld door de vaste organist van de EO Martin Zonnenberg.

Hartelijke groet,  
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis  
en Jan Offringa