



Ter overweging

Afgelopen zondag, de 18e oktober, mocht ik het stokje (lees: de hamer) van voorzitter kerkenraad doorgeven aan Toos Maass in een mooie en gedenkwaardige dienst waarin Toos bevestigd werd als ouderling en waarin wij als gemeente beloofden Toos te steunen en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer.

Ik wil hier graag herhalen wat ik in deze dienst mocht inbrengen als afscheidswoord: ik ben dankbaar voor de steun vanuit de gemeente, de kerkenraad en de denktank, die ik in de afgelopen jaren mocht ontvangen en ik ben blij met wat we in de afgelopen periode met elkaar hebben kunnen bereiken. Langs deze weg wil ik ook iedereen bedanken voor de goede woorden die ik mondeling, per email of post mocht ontvangen.

Een periode van loslaten en tot rust komen breekt nu aan – de Märklin treinbaan lonkt. Hoewel, ik weet niet of dat loslaten zo eenvoudig zal zijn in deze coronatijd met stijgende besmettingscijfers en resulterende strengere overheidsmaatregelen: ik moet de neiging sterk onderdrukken om emails aan de leden van het moderamen te schrijven om ervoor te zorgen dat de regels worden opgevolgd dan wel dat wordt uitgezocht hoe we ze moeten interpreteren.

En dan valt je oog op een tekst. Dit keer uit een gedicht gepubliceerd in NCRV gids 42 (Ruud Lubbers, uit: Haagse jaren, Theo Brinkel. Ambo Athos, 2020):

“Laat schuilen, mijn gemoed in Uwe hand
Al stamel ik nog slechts
Al is het op, en uit
Laat schuilen in Uw hand.

Uw hand.”

Het is herfst en we moeten leven met beperkingen in coronatijd. Eenzaamheid, angst, ziekte en zorgen over de toekomst

liggen op de loer. Maar we hebben een plek om onze zorgen en angsten neer te leggen. We mogen loslaten en vertrouwen hebben dat alles in goede handen is. Er staan steeds weer mensen op die omzien naar anderen, taken overnemen en ervoor zorgen dat het werk aan en in de gemeente, de kerk en de Wijkse samenleving doorgaat. Laten we elkaar daarin blijven vasthouden en bemoedigen.

Met vriendelijke groet,
uw oud-voorzitter Kerkenraad, Martin Smits

Filmpje op zondag 25 oktober

Komende zondag verschijnt om 10:00 uur op onze website in de reeks ‘Het verhaal gaat’ voor de laatste keer een filmpje met een hervertelling over de aartsvaders. De volgende keren willen we iets kiezen uit het Nieuwe Testament, waarschijnlijk uit het Johannesevangelie en het boek Handelingen. Maar deze zondag komt Jozef nogmaals aan bod (Genesis 41). De rechtstreekse link is <https://youtu.be/hjzWp0NHVE>

Een openingswoord schrijven

Omdat er nog geen reacties op de eerdere oproep kwamen, hier een herhaling: als u ervoor voelt een keer een openingswoord voor deze Nieuwsbrief te schrijven, kunt u zich hiervoor aanmelden via j.offringa@planet.nl Ergens in 2021 wordt u dan ingeroosterd. Het gaat om een persoonlijk getint stukje proza van zo’n 250 woorden dat anderen kan bemoedigen en inspireren.

Vergeving

De nieuwe coronamaatregelen stonden de tweede bijeenkomst in het kader van de ‘Grote woorden’ uit de christelijke traditie niet in de weg. Onze vragen bij en moeite met vergeving werd verkend aan de hand van het boek van theoloog Martien Brinkman.

Ook deed de Duitse filosoof Svenja Flasspöhler een belangrijke duit in het zakje. Haar boek 'Vergeven. Omgaan met onrecht' is echt een aanrader, mede vanwege haar persoonlijke insteek. Moet ze haar moeder vergeven die zonder opgaaf van reden het gezin verliet en Svenja vaak jarenlang niets liet horen? Deze en andere vragen komen op toegankelijke wijze aan bod.

Monumenten en rondvlucht boven Wijk

In het kader van Open Monumentendag is een prachtige film gemaakt over Wijk bij Duurstede, nu te zien op YouTube. Met een drone vlieg je over de mooiste plekjes en zie je de hele gemeente, ook de kerken. Na kasteel en Muntstraat komen vanuit de lucht de RK-kerk en de Kloosterhof in beeld, van minuut 21 t/m 25. Dan zie je in rustige vogelvlucht alle kastelen van Langbroek naar Co-

then, waar de kinderen van de katholieke Carolusschool je rondleiden. Daar is ook de zeer oude Sint Agneskerk te zien waarin sinds de Reformatie de protestantse gemeente in samenkomt. Via de Kromme Rijn en het Vikingschip in de Vikinghal kom je na 85 minuten boven en in de Grote Kerk(toren). Gratis mee te beleven via

<https://youtu.be/tOipMh8x2Al>.

Bloemengroeten 25 oktober

De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor mevr. H. Fransen-Doornhein en voor mevr. M. Metzlar-Peeters.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa