



Beperkt aantal kerkbezoekers

Vanwege de nieuwe coronarichtlijnen kunnen we in de dienst van komende zondag slechts 30 kerkgangers ontvangen. In het voorjaar was dat ook het geval. Toen werd, omdat selecteren niet te doen is, besloten buiten de dienstdoende mensen niemand uit te nodigen. Dit keer doen we het iets anders omdat komende zondag Martin Smits afscheid neemt als voorzitter van de kerkenraad en zijn opvolger, Toos Maass, bevestigd wordt als ouderling. Om die reden vragen we, naast de mensen die Martin en Toos meenemen, verder alleen de kerkenraad om naar de kerkdienst te komen. Dan komen we rond 30 mensen uit. Anderen verwijzen we naar de livestream van 10.00 uur: <https://youtu.be/rSSiv3rpFJo>. We nemen aan dat iedereen begrip heeft voor dit besluit.

Liturgie zondag 18 oktober 2020, 10.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede

Er wordt in deze dienst niet door de gemeente gezongen, wel is samenspraak met de voorganger mogelijk. Bij de zegen staan we en daarna gaan we weer even zitten.

In deze dienst nemen we afscheid van Martin Smits als voorzitter kerkenraad. Als ouderling en nieuwe voorzitter gaan we bevestigen: Toos Maass-Blanken.

Zang: Sylvia van Schaik
Organist: Sander Booij
Livestream: Sjoerd Vredenberg
Koster: Dick Breeuwer
Lector: Mia Brinkman
Diaken: Mario Batenburg
Ouderling van dienst: Cobie de Boer
Voorganger: ds. Jan Offringa

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkomstwoord

Bemoediging:

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige schepper van hemel en aarde.

a: Die trouw blijft al onze dagen en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed:

*v: Goede God,
Gij die ons trouw blijft, altijd weer,
verstevig wat er in ons leeft
aan geloof, hoop en liefde,
zodat wij doen wat U voor ogen staat,
niet plichtmatig maar vol overgave.
a: Houd ons bij uw woord, Heer
en sterk ons door uw Geest.
Amen.*

Muziek: 'Ik zing voor God mijn morgenlied'
(melodie: Psalm 23c)

Ik zing voor God mijn morgenlied
in eerbied en ontzag,
want dwars door diepe duisternis
schept Hij een nieuwe dag.

Ik zing voor God mijn morgenlied,
want in de dageraad
verrees de Heer en won voorgoed
het leven metterdaad.

Ik zing voor God mijn morgenlied.
Zijn adem voedt mijn stem,
verleidt mij niet tot eigen roem.
Daarom zing ik van hem.

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing, afgesloten met (woorden Lied 333)

v: Kom, Geest van God

a: maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt

Schriftlezing: Matteüs 22, 15-22

Muziek uit Taizé: 'Jezus, U bent'
(Taize: 'Jesus le Christ', NL-Frans-NL)

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor uw liefde, o Heer.

Verkondiging

Muziek: Lied 838: 1,3

BEVESTIGING AMBTSDRAGER

Woord van dank

bij het afscheid van Martin Smits

Woord van afscheid en overdracht

bij het aantreden van Toos Maass

Inleidende woorden

Vragen ter bevestiging

1. Wilt u gehoor geven aan de roep vanuit de gemeente om in kerk en wereld God te dienen?
2. Aanvaardt u de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, als de bron van het geloof?
3. Beloofd u uw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor ieder mens die de Eeuwige op uw weg brengt?
4. Beloofd u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, en wilt u uw taak vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk, in onderlinge bemoediging?

Beloofte en zegening

Muziek: Lied 913: 1 - Wat de toekomst brengen moge

Vraag aan de gemeente (allen gaan staan)

*v: Nu Toos bevestigd en gepresenteerd is,
beloofd u haar te aanvaarden,
haar te omringen met uw medeleven,
haar te dragen in uw gebeden,
en met haar mee te werken in de dienst aan
onze Heer?*

a: Ja, dat beloven wij (allen gaan zitten)

Muziek: 'Wat de toekomst ons zal geven'
(melodie: The Rose – Amanda McBroom)

Wat de toekomst ons zal geven
weet geen mens op deze dag,
maar God geeft ons tijd van leven
sinds de zesde scheppingsdag.
Hij gaf ons de lieve aarde
om te leven dag en nacht -
die ons in de tijd bewaarde
voor een toekomst, ongedacht.

In het leven door de tijden
gaan wij verder, dicht bij Hem.
In Tien Woorden van bevrijding
horen wij nog steeds zijn stem:
Hij vraagt ons een keus te maken
samen op zijn weg te gaan,
om de koers niet kwijt te raken
en voor anderen in te staan.

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
Voorbeden worden overgenomen met gesproken:

a: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

ZENDING EN ZEGEN

Slotwoord

Muziek: Lied 871

Zegen, overgenomen met gesproken **Amen**

Orgelspel

Toos Maass kunt u gelukwensen via

toosmaass@gmail.com

Martin Smits kunt u bedanken via

amh.smits@gmail.com

Collecten

De collecten op zondag 18 oktober zijn bestemd voor Rwanda, algemeen plaatselijk kerkenwerk en voor onderhoud van het kerkgebouw.

Bloemengroet 18 oktober

De bloemengroeten van komende zondag zijn bestemd voor mevr. A. de Snoo en voor dhr. H. van Ravenhorst.

Oproep

Voor het rondbrengen van Samen Verder zoeken we een bezorger. Het gaat om ongeveer 8 adressen in het centrum van Wijk. De kerkbladen worden bij u thuis gebracht.

Reacties naar: reinard@xs4all.nl.

Filmpje brugdienst

Op 12 juli jl. was de brugdienst. Hoewel er dit jaar vanwege corona geen kamp is geweest, hebben we wel op onze vaste kamplocatie in Maarsbergen een mooie brugdienst kunnen vieren. Hierbij gingen 6 kinderen over de brug.

Om iedereen in de kerk mee te laten genieten, werd het een en ander tijdens de jeugddienst van 4 oktober herhaald. Nu kan iedereen meegenieten door het filmpje op Youtube.

Veel napret gewenst en voor de nieuwbakken middelbare scholieren: succes!

Groeten van Marieke Borgers-Hagen

Credits voor de film: Robert Hagen

Hartelijke groet,

Cobie de Boer, Maria Eigenhuis

en Jan Offringa