



## Nieuwsbrief 29, 1-10-2020

**Liturgie zondag 4 oktober 2020, 10.00 uur**  
Grote Kerk – Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede

Deze dienst is via livestream te volgen:  
<https://youtu.be/ywdkZdwXV0I>

*Er wordt in deze dienst niet door de gemeente gezongen, wel is samenspraak met de voorganger mogelijk. Bij de zegen staan we en daarna gaan we weer even zitten.*

### Thema: Dromen van de toekomst

*In deze dienst komt iets terug van de Brugdienst van het kamp in Maarsbergen.*

*Vorbereiding met Lydia Roosendaal, Jack van der Laak en Timo van der Wösten.*

*Over de brug gingen: Gijs Dekker, Tijn van den Essenburg, Christian de Roos, Fieke Verkerk, Lobke Verkerk, Stan van der Wösten.*

*Na de dienst wordt het filmpje van Maarsbergen vertoond. Voor wie blijven kijken is er koffie, thee en limonade.*

Zondagskind: Lenn van den Essenburg

Zang: Sylvia van Schaik

Organist: Pim Schipper

Livestream: Sjoerd Vredenberg

Koster: Mario Batenburg

Lector: Amy van den Bercken

Diaken: Jelte Veenstra

Ouderling van dienst: Ria de Vries

Voorganger: ds. Jan Offringa

### Orde van dienst

#### VOORBEREIDING

Orgelspel: Improvisatie

Welkomstwoord

Bemoediging:

*v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige schepper van hemel en aarde.*

*a: Die trouw blijft al onze dagen en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.*

Drempelgebed:

*v: Goede God,*

*U laat ons dromen*

*van een nieuwe wereld,*

*waar ieder mens geluk vindt*

*en elk talent de ruimte krijgt,*

*of je nu jong bent of oud.*

*a: Wees ons nabij en laat ons niet los,  
op onze weg door het leven -  
door Jezus, onze Heer. Amen*

Muziek: Psalm 90a: 1,5,6

#### TEKST EN UITLEG

Zondagskind leest een versje

*Eén ster maakt de lucht minder dreigend,  
één stem maakt de dag minder stil,  
één noot is het begin van een lied,  
één kind het begin van een toekomst.*

Inleiding op de lezing, afgesloten met (woorden Lied 333)

*v: Kom, Geest van God*

*a: maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt*

Lezing uit Genesis 41: 'Farao droomt'  
(uit de Groeibijbel van Piet van Midden)

Muziek: 'Laat ons zingen van de dromen'  
Tekst: Alfred Bronswijk; melodie: Lied 769

1. Laat ons zingen van de dromen,  
van het hart dat liefde kent,  
van de mens die uit wil stromen  
en zich naar de ander wendt,  
van de God die met ons meetrekt  
en ons licht en leven zendt.

2. Laat ons danken voor de toekomst,  
die zich als een bloem ontvouwt,  
in de mens die zich wil geven,  
zich de ander toevertrouwt,  
die de woning van zijn leven,  
op de rots van liefde bouwt.

#### Overdenking

Muziek: 'Ik zoek een land'

Tekst: Henk Jongerius; melodie: Lied 326

*Ik zoek een land waar vrede is,  
waar haat en nijd verdwenen is  
en waar de mensen hand in hand  
tezamen leven in dat land.*

*Ik zoek een mens die vrede is,  
die ons een weg tot leven is  
en die de mensen op doet staan  
de handen aan de ploeg te slaan.*

Ik zoek een land dat niet bestaat,  
een droom die haast verloren gaat;  
een stad, een huis, een luchtkasteel,  
o God, vraag ik misschien te veel?

#### Impressies uit Maarsbergen

met posters, muziek en gedichten

Afsluitende muziek: 'Laat je droom bestaan'  
(Any Dream Will Do – uit musical Joseph and the  
Amazing Technicolor Dreamcoat)

Met ogen dicht heb ik gekeken  
zag de wolken breken en het licht ging aan.  
Ik wist geen weg maar  
iemand riep toch,  
en de wereld sliep nog,  
laat je droom bestaan.

Ik droeg mijn jas.  
De kleuren gloeiden en bloemen bloeiden  
op de bleke maan.  
Toen kwam de zon, nog half verborgen,  
zo begon de morgen,  
laat je droom bestaan.

Een donderslag, een bliksemschicht,  
mijn gouden jas vloog uit het zicht,  
de kleuren werden vaag en donker  
en ik was alleen.

Mag ik terug naar lang geleden,  
naar een ander heden,  
ik heb ver te gaan.  
De wereld wacht en 't licht zal doven,  
maar ik blijf geloven,  
laat je droom bestaan.

Geef mij mijn dromenjas,  
mijn toverdromenjas.

Muziek: Andrew Lloyd Webber; tekst: Tim Rice

## GAVEN EN GEBEDEN

### Aankondiging van de collecte

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader  
*Voorbeden worden overgenomen met gesproken:*

*a: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons*

## ZENDING EN ZEGEN

### Slotwoord

Muziek: 'Wij gaan op reis...'

Refrein:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Couplet:

Ga maar op weg in het licht van de morgen,  
de weg is lang en het pad onbekend.  
Er is nog veel van de toekomst verborgen  
maar blijf niet wachten, gebruik je talent!  
Refrein...

Zegen, overgenomen met gesproken **Amen**

Orgelspel: Improvisatie

### Collecten

De collecten op zondag 4 oktober zijn bestemd  
voor Kerk en Israël, algemeen plaatselijk kerken-  
werk en voor onderhoud van het kerkgebouw.

### Bloemengroet 4 oktober

De bloemengroeten van komende zondag zijn  
bestemd voor mevr. Lydia Roosendaal en voor  
dhr. en mevr. Alberts – Buikema.

### Van de kindernevendienst

We gaan weer starten! In de komende maanden  
zal er op de volgende data kindernevendienst zijn:  
4 oktober (dienst met de jeugd n.a.v. de brug-  
dienst), 1 november (gedachtenisdienst), 29 no-  
vember (1e advent), 10 januari (1e keer in het  
nieuwe jaar). Hoe het met Kerst geregeld gaat  
worden, dat kunnen we nog niet zeggen. Daar  
wordt later meer over bekend gemaakt.

We hebben jullie gemist: een kerk zonder kin-  
deren, daar kunnen we niet aan wennen. Fijn dat  
het weer mogelijk is om met elkaar te vieren en te  
beleven in de Open Hof. Als je met je ouders aan  
het begin van de dienst aan de avondmaalstafels  
gaat zitten of op de stoelen onder de tien gebo-  
den dan hoor je vanzelf wanneer het tijd is voor  
de kindernevendienst.

Alle kinderen van 4-12 jaar van harte welkom!

### Mededelingen

De Choral Evensong, die voor vanmiddag gepland  
stond, is geannuleerd door de organiserende  
Stichting Concerten Grote Kerk. Het vocaal en-  
semble dat de koorgedeelten voor haar rekening  
had zullen nemen kan vanwege ziekte van haar  
dirigent niet komen. De SCGK heeft er alles aan  
gedaan om vervanging te regelen. Dat is helaas  
niet op tijd gelukt.

Op zondag 18 oktober wordt mw. Toos Maass-  
Blanken bevestigd tot ouderling.

Hartelijke groet,  
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis  
en Jan Offringa