



Liturgie zondag 6 september 10.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede

Er wordt in deze dienst niet door de gemeente gezongen, wel is samenspraak met de voorganger mogelijk. We staan alleen bij de zegen en gaan daarna weer even zitten.

Zondagskind: Sophie Meininger
Koster: Kees van der Heide
Livestream: Sjoerd Vredenberg
Organist: Pim Schipper
Zang: Sylvia van Schaik
Lector: Riet Andringa
Diaken: Jelte Veenstra
Ouderling van dienst: Ria de Vries
Voorganger: ds. Jan Offringa

Deze startzondag is voorbereid met Riet Andringa, Marieke Borgers en Lydia Roosendaal

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Orgelspel: Improvisatie

Welkomstwoord

Bemoediging:

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige schepper van hemel en aarde.

a: Die trouw blijft al onze dagen en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed:

*v: Trouwe God,
met een nieuw seizoen voor ogen
bidden wij U om kracht en inspiratie.*

*Laat ons delen in uw genade,
en in het goede leven
dat U ons aanreikt in uw Woord,
a: Beziel ons met uw heilige Geest,
door Jezus Christus, onze Heer.*

Amen

Muziek: Psalm 147: 1,3

Gebed om ontferming, afgesloten met

v: Heer, ontferm U

a: Christus, ontferm U, Heer, ontferm U. Amen.

Muziek: 'Behoed en bewaar': 1,2,3

Tekst: Alex van Ligten; muziek: Anders Ruuth

1. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wijs Jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen. (2x)

2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een menselijk gezicht
nabij ons in donkere tijden. (2x)

3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen:
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft,
geef dat wij daar zelf aan bouwen. (2x)

TEKST EN UITLEG

Zondagskind leest een versje

*Een mooi en goed leven,
hoe ziet dat er uit?
God wil het ons tonen
en helpt ons vooruit.*

Verhaal voor jong en oud

Kinderen mogen daarna kleuren in de zijbeuk

Muziek: 'Leven als de bomen'

tekst: Hans Bouma; muziek: Louis van Dijk

1. Leven als de bomen, trouw en aardsgezind
bij het water wonen, leven van de wind.
Hemelhoog geloven, leven uit één stuk,
ademnood te boven, onverdeeld geluk.

2. Leven als de bomen, God heeft hen geplant,
leven om te loven, leven uit Gods hand.
Op de lente hopen, weten van de herfst
dromen van de zomer, leven dat niet sterft.

3. Toevlucht voor de vogels, schaduw, onderdak,
huis van mededogen, liefde wijdivertakt.
Leven als de bomen, zingen voor je God
levenslang geloven, vaste voet aan grond.

Inleiding op de lezing, afgesloten met (woorden
Lied 333)

v: Kom, Geest van God

***a. maak onze harten open, dat Christus bij ons
woning vindt***

Schriftlezing: Matteüs 18: 19-22

Muziek: Lied 256 (NL/Duits/NL)

Verkondiging

Muziek: Lied 800: 1,2,3

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
Voorbeden worden overgenomen met gesproken:

a: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

Muziek: Lied 1006 – 'Onze Vader in de hemel'

ZENDING EN ZEGEN

Stellingen over 'Het goede leven'

Muziek: Lied 978: 1,4

Zegen, overgenomen met gesproken *Amen*

Orgelspel: Improvisatie

Deze dienst is live te volgen via:

<https://youtu.be/R8AksvTYQe4>

Koffie en thee, ook voor wie niet blijft

Er zullen mensen zijn die deze zondag wel naar de startdienst komen maar niet blijven voor het aansluitende programma. Daarvoor hebben we alle begrip. Wie niet blijft maar wel zin heeft in een korte ontmoeting (op afstand) is natuurlijk welkom bij de koffie, thee of limonade.

Programma na de dienst

11:00 uur – Koffie, thee en limonade op anderhalve meter afstand

11:30 uur – Jaarthema in groepjes van 2, 3 of max. 4 personen (buiten of binnen)

12:30 uur – Terug in de kerk, afsluiting en lekkere verrassing

Collecten

De collecten op zondag 6 september zijn bestemd voor de kerk in Ghana, algemeen plaatselijk kerkenwerk en voor onderhoud van het kerkgebouw.

Van diaconie/ZWO

Toelichting bij de collecte

Ghana – een sterke kerk op een kwetsbare plek. Ghana is een overwegend christelijk land maar in het Noorden vormen christenen een minderheid. Er is nog veel analfabetisme. Ook is werkgelegenheid voor jongeren heel belangrijk. De kerk doet er veel aan om de situatie te verbeteren.

Deze collecte is bedoeld om de kerk in Ghana te helpen. Diaconie/ZWO beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Bloemengroet

Een bloemengroet van de gemeente gaat naar dhr. en mevr. Batenburg - Elzinga, Keizer 18 en

naar mevr. C. van Werkum, Remus 46, beide in het kader van "omzien naar elkaar". Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, tel. 573191

email: cvliet1947@kpnmail.nl

Als u in de gelegenheid bent om de bloemen weg te brengen, wilt u zich dan melden bij de dienstdoend ouderling?

Aan de zondagskinderen

Hallo allemaal,

Bedankt voor jullie reacties.

Voor de komende 3 keer heb ik de volgende kinderen ingedeeld:

6 september: Sophie

20 september: Femke

4 oktober: Lenn

Deze 3 keer zijn een soort proef. Er is namelijk voorlopig nog geen kindernevendienst! De andere kinderen komen nog niet naar voren. Tijdens de dienst kunnen jullie bij je ouders blijven zitten, maar je mag ook aan de Avondmaalstafels zitten om daar te kleuren of een rustig spelletje te doen tijdens de rest van de dienst. Voor komende zondag is Joline er in ieder geval om het kleuren te begeleiden.

Ik wens jullie veel succes in dit rare seizoen. Enne, succes op school, want die is ook weer begonnen.

Groeten van Marieke

Ringleiding

Het aantal coronabesmettingen in Wijk is de laatste tijd gering en het kerkbezoek groeit. Zo kan het gebeuren dat mensen die gebruik maken van de ringleiding niet op een geschikte plek kunnen zitten. Het advies aan hen is om op tijd te komen (9.50 uur), dan zijn die plekken nog wel beschikbaar.

Choral Evensong

Vanmiddag zal er in de Grote kerk weer een Choral Evensong worden gehouden. Dit keer zal de Evensong een speciaal randje hebben want het nieuwe koor van de SCGK 'Capella Dorestad' zal voor het eerst zingen. Wat deze Evensong ook bijzonder maakt is dat u ook weer fysiek naar de kerk kunt komen om de viering mee te maken, er mogen namelijk maximaal 100 mensen aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon komen. Het koor staat onder leiding van dirigent Rienk Bakker. Liturg is Henk Kroese en Pim Schipper bespeelt het orgel. De Evensong begint om 16:00 uur.

Hartelijke groet,

Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa