



Ter overweging

Groen, niets te doen. Dat leerden we vroeger in de les over de liturgische kleuren in de kerk. De zomerperiode valt midden in de 'groene' periode van het kerkelijk jaar waarin er geen bijzondere feesten of perioden van inkeer vallen.

Het leesrooster wordt na Pinksteren weer opgepakt bij het Evangelie dat centraal staat in dat specifieke jaar.

Dit jaar Matteüs. Op 12 juli hoorden we de gelijkenis van de zaaier en de rest van de zomer staan er meer bekende gelijkenissen op het rooster. Dat kenmerkt de zomerlezingen: het zijn vaak overbekende verhalen. Wat mij verbaast is dat dit soort overbekende verhalen kunnen blijven verrassen. Omdat er opeens iets opvalt waar ik voorheen altijd overheen gelezen heb. Of omdat iets me raakt dat niet eerder raakte. Soms komt het ook voor dat ik een beeld van een verhaal heb dat eigenlijk heel anders in de Bijbel staat. Voor mij het bewijs dat die eeuwenoude verhalen geen dode letters zijn maar verhalen van vlees en bloed die met mij in gesprek willen blijven.

Deze zondag staat Matteüs 14: 13-21 centraal, over de vijf broden en de twee vissen. Ik wil je uitnodigen om eerst met de Bijbel gesloten het verhaal voor je te zien. Wat gebeurt er en wie spelen er een rol? Wat spreekt je aan en waar plaats je vraagtekens? Lees vervolgens het verhaal aandachtig. Wat valt er nu op? Lees je nieuwe dingen of loopt het verhaal anders dan dat je in je hoofd had? Ik moedig je aan om de leeservaringen uit te wisselen met iemand thuis of telefonisch met een gemeentelid dat alleen woont.

Een goede zondag en een goede start van de nieuwe week gewenst.

Rik Willemsen, predikant in opleiding.

Filmpje op website

Zondag 2 augustus wordt op de website het derde filmpje vertoond in de serie 'Het verhaal gaat...'. Rik Willemsen leest het eerste van twee verhalen over Abraham. De directe link is

<https://youtu.be/PizpyLal-0M>

Collecten

De collecten op zondag 2 augustus zijn bestemd voor plaatselijk diaconaat, algemeen plaatselijk kerkenwerk en voor onderhoud van het kerkgebouw.

Bloemengroet

Een bloemengroet van de gemeente gaat naar dhr. en mevr. Bakhuizen - Hol en naar dhr. H. van Harten.

100% fruitjam te koop

Omdat we door corona niet meer samen koffie drinken na de dienst, is er voor mij ook geen gelegenheid om de jaarlijkse jammetjes te verkopen. Toch ben ik de afgelopen weken druk geweest met het maken van jam.

De potjes jam kosten net als vorig jaar € 2,50 en zijn leverbaar in de smaken: pruimen, pruimen met port, perziken en nectarines met sinaasappel. Als u mij belt of mailt, worden ze bij u thuisbezorgd. Natuurlijk mag u ze ook komen halen. Altijd welkom. De opbrengst wordt gebruikt voor ons werk in Gambia. Amy van den ken, amy@vandenbercken.net

Startzondag 6 september: 'Het goede leven'

Er wordt gewerkt aan een Startzondag voor jong en oud die coronaproof is.

Daarvoor kijken we naar zondag 6 september, een datum om nu al vast te leggen!

We gaan aan de slag met het nieuwe jaarthema: 'Het goede leven'. Na de startdienst, die om 10.00 uur begint, is er koffie en limonade. Vanaf 11.30 uur zijn er allerlei activiteiten voor viertallen. Rond 12.30 uur wordt er iets gedronken en gegeten (verrassing!). Om 13.00 uur is de afsluiting.

Wie niet naar de kerkdienst komt, kan alsnog vanaf 11.00 uur meedoen. Het programma is ook geschikt voor wie slecht ter been is. Zie voor nadere informatie de komende Samen Verder en de Nieuwsbrieven en Kerkbrieven.

Het is belangrijk dat u zich van tevoren opgeeft (naam, telefoonnummer, aantal personen). Dat kan bij Riet Andringa, het liefst per mail pgwbdstartzondag@gmail.com Aanmelden kan ook bij ds. Jan Offringa. Graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 augustus.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa