



Liturgie zondag 12 november 2023, 9.15 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente
Achtste zondag van de herfst

Organist: Maarten van Kapel

Koster: Willeke Willemsen

Livestream: Henk Kroese

Diaken en lector: Jelte Veenstra

Kerkrentmeesters: Margriet van Rossen

Ouderling van dienst: Marianne Pleune

Voorganger: ds. Jan Offringa

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: *Wer nun der den lieben Gott lässt walten*
Georg Böhm (1661-1733)

Welkom door de ouderling van dienst

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.

**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed

Wat zijn wij, Heer, zonder U?

Onze geest heeft uw licht nodig,

onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.

Neem ons leven in uw hand,

reinig het van ongerechtigheid,

vernieuw het door uw Woord en Geest.

Maak ons tot volgelingen van Jezus

die U willen liefhebben en dienen

met al hun kracht. Amen.

We zingen: Psalm 89: 1,7

- allen gaan zitten –

Gebed om ontferming

overgenomen met Lied 301e

We zingen als Gloria: Lied 1008

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen

afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste lezing: Prediker 11, 1-6

We zingen: Lied 321: 1,2,6,7

Tweede lezing: Matteüs 25, 14-30

We zingen: 'Lied van de talenten'
(A. Bronswijk / melodie Lied 650)

1. De eerste kreeg er vijf,
de and'ren twee en één,
talenten om te zijn,
niet voor zichzelf alleen.

2. Want wie hier leeft op aard
voor eigen lust en eer,
begraaft het zonnelicht,
verbreidt geen leven meer.

4. En wie met liefde werkt,
het kleine uitvergroot
en méér ziet dan zichzelf,
brengt leven in de dood.

5. Gezegend is de mens
die weet van het talent
van liefde, hoop, geloof:
hij is God toegewend.

Verkondiging

We zingen: 'Laat elk talent beschikbaar zijn'
(tekst: Jan van Opbergen, melodie: Uit vuur en ijzer)

1. Laat elk talent beschikbaar zijn
en ieder mens te vinden zijn
om onrecht, oorlog, martelpijn
met woord en daad te weren.
Laat al wie in God gelooft
en in zijn rijk, aan ons beloofd,
met inzet van hart en hoofd
zich tot de minste keren.

3. Laat alle kracht gebundeld zijn
en liefde niet gekunsteld zijn,
om dwars door leugen, schone schijn
een wereld op te bouwen,
waar tweedracht en haat verstomt
en recht niet langer wordt verkromd,
zodat er een einde komt
aan wee-geroep en rouwen.

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven

1. Diaconie/ZWO

2. Kerk



Orgelspel tijdens de rondgang:

Andante - John Stanley (1712-1786)

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 422

Zegen,

overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: *Wer nur den lieben Gott lässt walten*
BWV 642 - Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de Open Hof

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur) of later mee te maken via: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Bloemengroet

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Tineke Groeneweg en is bestemd voor dhr. J. Boonstra en voor dhr. J. Penninkhof.

Autodienst

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Merijn en Joke Hofland. Graag op **vrijdag**, voor 20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen.

Wat een team!

Vanuit BovenWijks kunnen we terugzien op een geslaagde filmavond die ondanks het ruige weer en de opspelende corona in een goedgevulde Open Hof plaatsvond. Van Katja Novikova, distributeur van *Where are you, Adam?*, kwam na afloop deze leuke reactie: 'Bedankt voor een mooie voorstelling en organisatie. Wat een team! Ik ben genoten gisteren. Alles was klaar en snel opgeruimd'. Uiteindelijk kon Katja met een opbrengst van zo'n € 700 naar huis, bestemd voor de Oekraïense families die de film (mogelijk) maakten en daarvoor de nodige kosten hebben gemaakt. Een mooie opsteker voor hen in moeilijke tijden.

Dinsdag 14 november: 'Grenzeloos God' (2)

De eerste avond 'Grenzeloos God' kenmerkte zich door levendige gesprekken. De tweede bijeenkomst is op dinsdag 14 november, 20.00 uur in de Open Hof. Die kent, geheel in lijn met de paradoxale benadering van de auteur, als titel: 'Wie was Jezus, wie is Christus'? Digitaal is onder deelnemers een leesstuk verspreid. Hebt u die niet ontvangen, terwijl u wel wilt meedoen, geef dan een seintje aan onze predikant.

Donderdag 16 november: De Jonge Kerk (2)

Zeven mensen – een mooi bijbels getal – hebben onlangs de kring 'De Jonge Kerk' tot leven gebracht. Besloten is gemiddeld eens in de zes weken bijeen te komen. De volgende bijeenkomst is op donderdag 16 november, 19.30-21.15 uur. Thema is dan: de kerk. Waartoe dient ze, heb je haar nodig, of kun je ook zonder kerk geloven? Plaats van samenkomst is de Open Hof.

Inzameling voor Voedselbank Kromme Rijn

Net zoals andere jaren organiseert de Diaconie een inzameling van houdbare producten ten behoeve van de Voedselbank. Op zondag 19 november a.s. kunt u voor of na de dienst uw levensmiddelen inleveren. Er is met name behoefte aan:

Chocopasta, hagelslag en jam (bij voorkeur halva)

Pakken frisdrank en appelsap, limonade siroop

Koekjes

Gewone (zwarte) thee

Aardappelpuree (instant)

Papieren zakdoekjes

Namens de Diaconie, Jelte Veenstra

Seniorenochtend

Op dinsdag 21 november is er weer een seniorenochtend in het E & E Gasthuis. Om 9.30 uur beginnen we met koffie en thee. Om 10.00 uur is er een korte viering met onze predikant.

Een ieder die zich betrokken voelt bij deze ochtend is van harte welkom.

Janny van Parijs.

Dinsdag 21 november: avond Genderdiversiteit



Op dinsdag 21 november verzorgt prof. Heleen Zorgdrager een avond over genderdiversiteit in de Open Hof, aanvang 20.00 uur. Zorgdrager is als hoogleraar systematische theologie en genderstudies verbonden aan de Protestantse Theologische

Universiteit. Zij heeft zich zowel theoretisch als in persoonlijke gesprekken verdiept in wat er speelt op het terrein van sekse en gender. Ook kent zij als geen ander de religieuze vragen die dan opspelen. De meest uiteenlopende vragen kunnen deze avond aan bod komen. De toegang is gratis.

Dinsdag 28 november: Gemeenteavond samenwerking Cothen

Begin dit jaar zijn onze leden met een extra Nieuwsbrief en tijdens een Meet & Greet op de hoogte gesteld van de gesprekken met de Protestantse gemeente te Cothen. Belangrijke vraag is of we, nu beide gemeenten in 2024 vacant raken, gezamenlijk het beroepingswerk gaan aanpakken. Zo'n samenwerking biedt extra pastorale mogelijkheden. Ook kunnen we vaker, bijvoorbeeld in de zomerperiode, gezamenlijke diensten houden en gaandeweg de samenwerking uitbouwen. Hoe kunnen we dat op een goede manier organiseren, stimuleren en uitbouwen? Over deze dingen willen we met elkaar in gesprek op de gemeenteavond van dinsdag 28 november in de Open Hof, aanvang 20.00 uur.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer
en Jan Offringa