



Ter overweging

Wat maakt de reeks bijbelse hervertellingen 'Het verhaal gaat...' ook zo'n 20 jaar later nog altijd interessant? Om te beginnen is Ter Linden een rasverteller. Dat kwam hem niet zomaar aanwaaien, hij volgde onder andere theaterlessen om goed te kunnen presenteren. De keren dat ik hem zag optreden, met een zangeres en harpiste, waren dan ook zeer de moeite waard. De oude verhalen kwamen echt tot leven.

Daarnaast combineerde Ter Linden twee invalshoeken. Enerzijds was hij een goed exegeet die nauwkeurig las wat er in het Hebreeuws en Grieks geschreven stond. Toen hij predikant was in de Westerkerk, deed hij dat met collega's die zich verwant voelden met de zogeheten Amsterdamse School. Anderzijds had Ter Linden als pastor een grote psychologische belangstelling. Die werd daarin gevoed door een aantal katholieke, psychologisch geïnteresseerde theologen uit wat je de Nijmeegse School kunt noemen.

Ook de Duitse theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann, een katholiek priester die in conflict raakte met Rome, was voor hem een groot inspirator. Drewermann verwerkte inzichten in de diepte-psychologie (Freud, Jung) in de commentaren die hij schreef bij bijbelse wonderverhalen, visioenen, profetieën en gelijkenissen. Dat leidde nog wel eens tot een tekstuitleg die menigeen te gewaagd vond. Ter Linden was daar niet bang voor, in zijn hervertelling combineerde hij zijn exegetische inzicht in een tekst met zijn psychologische belangstelling voor de mens.

Een mooi voorbeeld is het verhaal over de schoonmoeder van Petrus. Marcus (1:29-31) vertelt dat zij kort na de roeping van de eerste discipelen, onder wie dus Petrus, een koortsaanval krijgt waar Jezus haar van geneest. Wordt ze zomaar ziek of gaat daar iets anders achter schuil? Verraadt dit iets van opgekropte woede? Dan is deze schoonmoeder ontzettend boos, op Petrus die zomaar zijn gezin in de steek liet, en op

Jezus die dat min of meer op zijn geweten heeft. Ter Linden vertelt aldus:

'Wat is dat voor een koortsaanval geweest, die met Jezus' komst in Kapernaüm uitbrak en met zijn komst in haar huis als sneeuw voor de zon verdween? Zou het kunnen zijn dat Simons schoonmoeder ziek was van haar schoonzoon? Verkoopt me daar van de ene op de andere dag zijn schip, om achter een vreemde wonderdoener uit Nazareth aan te gaan! Ziek wordt ze ervan, doodziek. En hij had haar in de synagoge nog wel zo plechtig beloofd dat hij goed voor haar dochter zou zorgen. Niet dus. 'Misschien zal zij het begrijpen wanneer zij u ontmoet heeft', zei Petrus tegen Jezus. Hij kan zich de reactie van zijn schoonmoeder wel voorstellen, zij heeft natuurlijk gelijk. Maar er is met Jezus een groter gelijk in zijn leven gekomen. Hij heeft er alleen nog geen woorden voor om het haar uit te leggen'.

Vervolgens vertelt Ter Linden dat Jezus inderdaad naar haar toegaat en ongetwijfeld met haar spreekt over zijn roeping en zijn diepste bedoelingen. Zo wint Jezus het vertrouwen van deze vrouw en laat Hij haar weer opstaan. In deze uitleg is het wonder dus eigenlijk een innerlijke verandering. De koorts, de kramp en de kwaadheid kan ze laten varen. Ze is dankbaar Jezus te ontmoeten en zo staat er dan: ze diende hem! Het oordeel over deze uitleg geef ik graag aan u. Te gewaagd? Of juist heel voor de hand liggend? In elk geval wordt duidelijk waarom een vrij triviaal verhaal over een schoonmoeder met koorts een plekje kreeg in het evangelie van Marcus. Zelf geef ik Ter Linden op zo'n moment het voordeel van de twijfel.

Jan Offringa

Filmpjes op de website

Het eerste filmpje uit de serie 'Het verhaal gaat...', dat op 5 juli op de website is geplaatst, kan zich verheugen in een goede belangstelling. Op zondag 19 juli volgt het tweede filmpje dat nogmaals over de schepping volgens Genesis gaat. Nico ter Linden kan daar op speelse wijze over te vertellen. Een puntje van kritiek is dat hij iets te gemakkelijk zegt dat bijbelvertellers, als ze zich het begin van de wereld voorstellen, volop van hun 'fantasie' gebruik maken. Dat klinkt al snel sprookjesachtig. Tegenwoordig noemen we dat liever 'religieuze verbeeldingskracht'. Maar dat ze niet aan wetenschap doen, mag duidelijk zijn. De directe link is https://youtu.be/pMZYWq_G1CA.

Startzondag op 6 september: 'Het goede leven'

Er wordt gewerkt aan een Startzondag voor jong en oud die coronaproof is. Daarvoor kijken we naar zondag 6 september, een datum om nu al vast te leggen! We gaan aan de slag met het nieuwe jaarthema: 'Het goede leven'. Na de startdienst, die om 10.00 uur begint, is er koffie en limonade. Vanaf 11.30 uur zijn er allerlei activiteiten voor viertallen. Rond 12.30 uur wordt er iets gedronken en gegeten (verrassing!). Om 13.00 uur is de afsluiting.

Wie niet naar de kerkdienst komt, kan alsnog vanaf 11.00 uur meedoen. Het programma is ook geschikt voor wie slecht ter been is. Zie voor nadere informatie de komende Samen Verder en de Nieuwsbrieven en Kerkbrieven.

Het is belangrijk dat u zich van te voren opgeeft (naam, telefoonnummer, aantal personen). Dat kan bij Riet Andringa, het liefst per mail op pgwbdstartzondag@gmail.com. Het kan ook bij ds. Jan Offringa. Graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 31 augustus.

Aan de Zondagskinderen

Wat een gek seizoen is het geweest, geen kerk, geen zondagskinderen. Hebben jullie het gemist of was het wel lekker om uit te kunnen slapen op zondag? Hoe dan ook, nu staat de zomervakantie voor de deur en over 6 weken alweer het nieuwe schooljaar. Als het nieuwe schooljaar begint, willen we ook

heel graag weer een zondagskind tijdens de kerkdienst.

Gezien de omstandigheden zullen deze kerkdiensten voorlopig 1 keer per 2 weken plaatsvinden. Daarom ben ik op zoek naar kinderen die zondagskind willen zijn op de volgende zondagen:

6 september (dat is ook de Startzondag, met aansluitend een leuk programma voor jong en oud én een lekkere eet-verrassing 😊)

20 september

4 oktober

18 oktober

1 november

Tussendoor zal er bekeken worden of we op deze manier doorgaan of dat er al eerder voor iedere week een zondagskind nodig is.

Ook aan het eind van deze periode gaan we kijken of we zo door kunnen gaan. Hopelijk kunnen we tijdens de adventsperiode weer elke week bij elkaar komen.

Wat is de bedoeling? Op de dag dat je zondagskind bent, zit je met je ouder(s) in het liturgisch centrum (vooraan). Dit doen we om zo min mogelijk beweging tijdens de kerkdienst te hebben.

Uiteraard krijg je voorafgaand aan de dienst je versje weer toegestuurd en tijdens de dienst steek je de kaarsen weer aan.

Ik hoor graag wanneer je wel/niet kan op bovenstaande dagen, zodat ik een mooi lijstje kan maken.

Voor nu een hele fijne zomervakantie gewenst.

Marieke Borgers

marieke.borgers@zonnet.nl

Hartelijke groet,

Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa