

# Nieuwsbrief 186, 12-10-2023



Protestantse gemeente  
te Wijk bij Duurstede

**Liturgie zondag 15 oktober 2023, 11.00 uur**

Grote Kerk – Protestantse gemeente  
Vierde zondag van de herfst  
Dienst van Schrift en Tafel

Organist: Maarten van Kapel  
Koster: Ton van der Made  
Livestream: Dick Breeuwer  
Diaken: Birgitta Breeuwer  
Lector en kerkrentmeesters: Gerda Bakewel  
Ouderling van dienst: Marieke Borgers  
Voorganger: ds. Jan Offringa

*Avondmaal wordt gevierd in de lopende vorm,  
met eigen bekertjes.*

**Orde van dienst**

## VOORBEREIDING

### Klokgelui

Orgelspel: *Praeludium in d moll* -  
Johann Pachelbel (1653-1706)

### Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)  
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  
schepper van hemel en aarde.  
**Die trouw blijft al onze dagen  
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

### Drempelgebed

God van ons leven,  
Uw goedheid kent geen grenzen,  
Gij schenkt ons zoveel meer  
dan wij verdienen of verlangen;  
laat uw liefde ons hart vervullen  
en ons bevrijden van wat ons benauwt.  
**Leer ons leven in verbondenheid  
met U, elkaar en al wat leeft.  
Door Jezus onze Heer.  
Amen.**

We zingen: Lied 657: 1,4

– allen gaan zitten –

## TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing,  
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Schriftlezing: Matteüs 22, 1-14 (NBV21)

We zingen: Psalm 31: 1,6

## Verkondiging

We zingen: Lied 384: 1,5,6,7

## MAALTIJD VAN DE HEER

Inzameling van de gaven, voor Diaconie/ZWO

Orgelspel: Partita over lied 377: 'Zoals ik ben, kom  
ik nabij' - Theo Meurs (\*1959)

Nodiging en richtlijn lopende viering

### Tafelgebed voor de groene tijd

- v. Vrede voor ons allen
- a. Vrede voor de wereld**
- v. De harten omhoog
- a. Wij zijn met ons hart bij de Heer**
- v. Brengen wij dank aan de Eeuwige
- a. Het past ons hem te danken**
- v. Heer, onze God, het is goed u te danken...

We zingen: 'Heilige God'  
(tekst R. Kleijer, melodie Lied 243)

1. Heilige God, wij loven U,  
om uw nabijheid hier en nu;  
uw liefde, uw aanwezigheid  
die met ons meegaat door de tijd.
2. Wij zegenen uw grote naam,  
de basis onder ons bestaan,  
het houvast op de levensweg,  
door Christus aan ons toegezegd.

v. Hij, Jezus, is uw onvolprezen gave aan ons...

## ONZE VADER

We zingen tweemaal: Eet dit brood (Taizé)



Eet dit brood, drink de wijn, laat je voe-den met Chris-tus' lief-de.



Eet dit brood, drink de wijn, blijf ver-trou-wen: God lest je dorst.

## Inzettingswoorden

### Vredegroet

De vrede van Christus  
De vrede van de Heer / Vrede ook voor jou

### Brood en wijn worden gedeeld

Het brood uit de hemel - Amen  
De wijn van het koninkrijk - Amen

Tijdens de rondgang is er orgelspel:  
*Schmücke dich, o liebe Seele, LV52* (Lied 376) -  
Johann Gottfried Walther (1684-1748)

### Dankzegging en voorbeden

## ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 981: 1,2,4

### Zegen

overgenomen met gezongen *Amen* (Lied 431b)

Orgelspel: *Gott sei gelobet und gebenedeiet*  
(Lied 375) - Heinrich Scheidemann (1596-1663)

### **Livestream**

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur) of later mee te maken via: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

### **Bloemengroet**

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Marit Kroon en gaat naar mevr. C. de Bruin–Westening en naar mevr. C. Piet–van den Bogerd.

### **Autodienst**

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Merijn en Joke Hofland. Graag op **vrijdag**, voor 20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen.

### **Bij de dienst**

En daar is ie dan... de hel. In de lezing van komende zondag vertelt Jezus een gelijkenis waarin aan het slot iemand 'in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt' wordt gegooid. Volgens een kersverse PThU-hoogleraar zou daar meer over geprekeet moeten worden. Dat leverde hem veel – mijns inziens terechte – kritiek op. Maar deze zondag krijgt hij zomaar zijn zin en komt de hel even om de hoek kijken. In de uitleg hoop ik iets te verwerken van de invalshoek die John Caputo kiest in 'Hopeloos hoopvol'. Deze radicale theoloog uit Amerika, die inmiddels 82 jaar is en onlangs nog *What to Believe?* schreef, kwam eerder ter sprake op de avond over geloofsgroei. Ook in de door velen gewaardeerde muziekdienst van afgelopen zondag kwam hij even voorbij.

Met de diaconie is afgesproken dat we het Avondmaal om de andere keer lopend en zittend (als dat corona-proof blijft) gaan vieren. Komende zondag is er een lopende viering, in Adventstijd hopen we rond de tafel in de zijbeuk te kunnen zitten. Ook merken we dat sommigen bij het ontvangen van brood en wijn niet goed weten of ze iets moeten zeggen, en wat dan passend is. Daarvoor geven we deze zondag een eenvoudige richtlijn mee.

### **Gedachteniszondag 29 oktober**

In de dienst van zondag 29 oktober, aanvang 11.00 uur, staan we stil bij de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Naar goed gebruik zijn hun nabestaanden uitgenodigd om in de dienst een grote kaars aan te steken. Ook mogen zij een foto meenemen die voorin de kerk komt te staan. Daarnaast kunnen kerk-gangers, jong en oud, zelf een kleine kaars aansteken voor wie zij willen gedenken. Kinderen en jongeren krijgen weer de mogelijkheid een ingelijste foto mee te

nemen, bijvoorbeeld van een opa of oma, die voor de dienst op een aparte gedenktafel mag worden geplaatst. Tijdens de dienst kunnen ze daar hun kaarsje bijzetten. Het is een jeugdzondag met crèche en kinderkerk. Medewerking wordt verleend door kerkkoor Cantique. We zien uit naar een bijzondere viering.

### **Eerste avond 'Grenzeloos God' op 24 oktober**

De Duitse theoloog Tilmann Haberer gaat in 'Grenzeloos God' onbevangen in gesprek met fysici, psychologen en neurowetenschappers. Zo komt hij tot een integrale kijk op God, mens en wereld. Dat levert een eerlijk verhaal op dat zowel kan prikkelen als ontregelen. Dat gaat o.a. over God en schepping, de persoon van Jezus, het menselijke tekort, de eeuwigheid en de christelijke liefde. Deelnemers hoeven het boek niet vooraf te lezen. Opgeven vooraf is wel wenselijk en kan via [j.offringa@planet.nl](mailto:j.offringa@planet.nl). De avond begint om 20.00 uur in de Open Hof. De tweede avond is gepland op dinsdag 14 november.

### **Gezellige avond voor alle tieners**

Op 27 oktober is er een gezellige avond voor alle tieners (vanaf 10 jaar).

We beginnen om 18.15 uur in de Open Hof met pannenkoeken eten, gebakken door o.a. dominee Jan. Daarna gaan we een escaperoom-achtig spel doen in de kerk. En... we mogen een kijkje nemen op de zolder van de kerk, dat wil je niet missen!

Mocht er hierna nog tijd zijn, dan is er de mogelijkheid om een spelletje te doen, een film te kijken en uiteraard om lekker te chillen. We zullen rond 21.30/22.00 uur afsluiten. Opgeven kan via [mborgershagen@gmail.com](mailto:mborgershagen@gmail.com), graag uiterlijk 25 oktober. Vrienden en vriendinnen zijn uiteraard welkom!

Groeten van Marieke Borgers, jeugdoudervrouw

### **Filmavond 2 november: Where are you, Adam?**

Op donderdag 2 november, 20.00 uur in de Open Hof wordt de film *Where are you, Adam?* vertoond. De avond wordt georganiseerd door de hervormde en de protestantse gemeente. Vooraf reserveren is nodig en kan via E: [j.offringa@planet.nl](mailto:j.offringa@planet.nl). Er zijn nu zo'n 50 reserveringen binnen. De entree is € 10, contant te voldoen aan de zaal. Als de entree zwaar drukt op het budget van een persoon of gezin, stelt de diaconie vrijkaarten ter beschikking, in totaal 20. Die kunnen zonder opgaaf van reden worden aanvraagd via [birgitta.breeuwer@kpnmail.nl](mailto:birgitta.breeuwer@kpnmail.nl).

### **Herinnering**

In de vorige Nieuwsbrief staat te lezen dat er op donderdag 9 november twee bijzondere ontmoetingen zijn. In de ochtend (10.00 uur) gaat de kring over 'ouder worden' van start. In de avond (19.30 uur) is er een gemeentebreed 'Open Jeugdberaad'.

### **Vakantie**

Komende week heeft onze voorganger vrij. Scriba Cobie de Boer weet wie er ter vervanging beschikbaar is.

Hartelijke groet,  
Cobie de Boer  
en Jan Offringa