



Liturgie zondag 8 oktober 2023, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente

Derde zondag van de herfst

Muziekdienst: Waarom zou je eigenlijk geloven?

Organist: Pim Schipper

Koster: Sjoerd Andringa

Livestream: Henk Kroese

Lector: Mia Brinkman

Diaken: Riet Andringa

Kerkrentmeester: Douwe van der Meer

Ouderling van dienst: Toos Maass

Voorganger: ds. Jan Offringa

Vorbereiding: Femke Lening en Marianne Pleune

Medewerking: combo Houten

o.l.v. Jeroen van der Blom

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: *Wir glauben all an einen Gott* –
Johann Ludwig Krebs (1713-1780)

Welkomstwoord

Combo: 'Wat hou ik van uw huis'
(Psalmen voor nu, 84)

Bemoediging: (allen gaan staan)
Kracht zoeken wij bij God
die ons leven draagt
die een en al liefde is
en ons wijsheid schenkt,
geluk voor elk mens,
vrede voor de wereld.

Drempelgebed:

Uit deze wereld, God,
vol drukte en lawaai
maar vaak zo leeg van U,
bidden wij deze dag:
laat uw Geest ons inspireren
en uw liefde ons vervullen.
Maak ons een levend teken
van uw aanwezigheid,
al onze dagen. Amen.

We zingen: Lied 274

- *allen gaan zitten* -

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing

Combo: 'Adem om van U te zingen'
(Psalmen voor nu, 145)

Schriftlezing: Hebrëen 11, 1-3 en 8-10

We zingen: Lied 805: 1,3

Ter overweging (1)

We zingen: 'Lied van verwondering': 1
(tekst: Alfred C. Bronswijk, melodie Lied 302)

Ter overweging (2)

We zingen: 'Lied van verwondering': 2

Ter overweging (3)

Combo: *You Say (I Believe)* – Lauren Daigle

Gedicht: 'Even iets van God'

We zingen: Lied 825: 1

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven

1. Diaconie/ZWO
2. Kerkrentmeesters



Orgelspel tijdens de rondgang:

Voluntary in a - Thomas Weelkes (1575-1623)

Combo: 'Maak ons hart onrustig, God' –
naar Psalm 62 (*Tekst en muziek: Roald Schaap*)

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 923

Zegen, door combo overgenomen met
'De vrede van de hemel en de aarde' (Iona)

*Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de
Open Hof*

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur)
of later mee te maken via:

[https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede](https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede)

Bloemengroet

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd
door Gerrie van der Heijden en gaat naar dhr.
G. Verbaan en naar dhr. B. van Rijswijk.

Autodienst

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Merijn en Joke Hofland. Graag op **vrijdag**, voor 20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen.

Muziekdienst zondag 8 oktober

Waarom zou je eigenlijk geloven? Die vraag komt aan bod in de muziekdienst voor jong en oud van komende zondag. Het bestaan van God valt niet te bewijzen (ook niet te ontkennen) en wat heb je aan geloof? Ja, waarom zou je er op zondag je warme bed voor uitkomen? De dienst is voorbereid met Femke Lening en Marianne Pleune. Combo Houten onder leiding van Jeroen van der Blom zorgt voor een passende muzikale inbreng. Na afloop is er koffie, thee en limonade.

Kring – de Jonge Kerk, dinsdag 10 oktober

Nog steeds zoekt de Jonge Kerk, de beoogde gespreksgroep voor jongvolwassenen, jonge ouders en anderen met interesse, versterking. Een eerste verkennde bijeenkomst staat gepland voor dinsdag 10 oktober, 20.00 uur in de Open Hof. Wil je meedoen, geef dan z.s.m. een seintje aan onze predikant.

Leerhuis gaat van start

Donderdag 12 oktober om 19.30 herstart de Leerhuisgroep in de Open Hof met de studie in de Thora. Vanuit de visie dat de Thora zijn weg vervolgt in het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de rabbijnse literatuur hebben we nog een veelheid van mogelijkheden om te studeren.

In deze week van Simchat Thora, waarin de vreugde in de schrift centraal staat, wil ik nieuwkomers deelname niet afraden. Wel is het noodzakelijk vanwege het te gebruiken studiemateriaal zich bij mij aan te melden via liefhebb@xs4all.nl.

Hans Liefhebber



Eerste avond 'Grenzeloos God' op 24 oktober

De Duitse theoloog Tilmann Haberer schreef mee aan 'God 9.0', het kleurrijke boek uit 2010 dat afgelopen dinsdag op een drukbezochte avond de nodige aandacht kreeg. Op dat boek bouwde Haberer onlangs voort in 'Grenzeloos God'. Hierin gaat hij onbevangen in gesprek met fysici, psychogen en neurowetenschappers en komt hij met een integrale kijk op God, mens en wereld. Dat levert een eerlijk verhaal op dat zowel kan prikkelen als ontregelen. Het christelijke verhaal wordt uitgedrukt uit oude korsten die niet meer ademen maar verliest zijn geloofswarmte niet. Op toegankelijke wijze verkent Haberer de grote vragen rond God en schepping, de persoon van Jezus, het menselijke tekort, de eeuwigheid en de christelijke liefde. Zijn visie leidt ongetwijfeld tot mooie gesprekken. Deelnemers hoeven het boek niet vooraf te lezen. Opgeven vooraf is wel wenselijk en kan via j.offringa@planet.nl. De avond begint om 20.00 uur in de Open Hof. De tweede avond is gepland op dinsdag 14 november.

Filmavond 2 november: Where are you, Adam?

Op donderdag 2 november, 20.00 uur in de Open Hof wordt de film *Where are you, Adam?* vertoond. De avond wordt georganiseerd door de hervormde en de

protestantse gemeente. Vooraf reserveren is nodig en kan via E: j.offringa@planet.nl. De eerste 45 reserveringen zijn al binnen. De entree is € 10, contant te voldoen aan de zaal. Als de entree zwaar drukt op het budget van een persoon of gezin, stelt de diaconie vrijkaarten ter beschikking, in totaal 20. Die kunnen zonder opgaaf van reden worden aangevraagd via birgitta.breeuwer@kpnmail.nl.

Gesprekkring over 'Ouder worden'

Leven met mogelijkheden en gebreken

Voor de een betekent ouder worden 'alleen maar leuke dingen doen', voor de ander is het een tijd vol moeilijkheden en beperkingen. En veel mensen op leeftijd zullen zich in beide herkennen. Het kan zinvol zijn deze dingen met elkaar te delen. Daarom gaan we op drie ochtenden met elkaar in gesprek over 'ouder worden'. Wat zijn de uitdagingen en nieuwe mogelijkheden in deze laatste levensfase? Wat zijn de obstakels of gebreken waarmee je moet omgaan? Welke rol kunnen kerk en geloof daarin spelen?

De eerste bijeenkomst is op donderdag 9 november, 10.00-11.30 uur in de Open Hof. Opgeven kan via Marion Grondijs, E: fmgrondijs@casema.nl.

Zij kan ook nadere informatie verstrekken over inhoudelijke en praktische zaken. Bij deelnemers denken we aan de leeftijd van 75-plus.

Marion Grondijs en Jan Offringa

Open Jeugdberaad op donderdag 9 november

Deze zomer zijn er meerdere gesprekken gevoerd over het jeugdwerk, dat in onze gemeente na twee jaar corona niet meer goed op gang kwam. Daarbij waren onder andere ouders, leden van de kerkenraad en mensen uit het Jeugdteam betrokken. Dat overleg willen we nu graag voortzetten en verbreden: jong en oud zijn van harte welkom bij het Open Jeugdberaad van donderdag 9 november, 19.30-21.00 uur in de Open Hof.

Om te beginnen wordt, ter inspiratie, iets verteld over de kernwaarden die het nieuwe boek 'Samen Jong' de kerk aanreikt. Vervolgens staan we stil bij de prioriteiten die het Kernteam Jeugd heeft opgepikt uit de zomerse gesprekken. En we sluiten af met een rondje: hoe kunnen we, jong en oud(er), elkaar meer stimuleren in het jeugdwerk?

Je hoeft geen jonge kinderen te hebben om deel te nemen aan dit beraad. We gaan er graag vanuit dat onze jeugd heel de gemeente na aan het hart ligt. Noteer de datum dus, en doe op 9 november mee aan deze gemeentebrede bezinning. Opgeven mag maar hoeft niet.

Kees van der Blom, Marieke Borgers, Robbie Dekker en Jan Offringa

Pastoraat

Gerrit Verbaan heeft zijn heup gebroken. Na een geslaagde operatie gaat hij revalideren in het Zonnehuis te Doorn. Het adres is: Zonnehuis 3, kamer 225, 3941 RB Doorn.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer
en Jan Offringa