

Nieuwsbrief 183, 21-9-2023

Liturgie zondag 24 september 2023, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente

Eerste zondag van de herfst

Themadienst over spiritisme

Orgel: Maarten van Kapel

Koster: Peter Kroon

Livestream: Bert de Boer

Lector: Amy van den Bercken

Diaconie: Elly Oechies

Kerkrentmeesters: Gerda Bakewel

Ouderling van dienst: Cobie de Boer

Voorganger: ds. Jan Offringa

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: *Was mein Gott will, das g'scheh allzeit*,
(Lied 899) – Johann Pachelbel (1653-1706)

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde.

**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed

God van leven,

Wees ons nabij,

in dit vaak mistige bestaan –

niet om alle raadsels op te lossen,

maar om onze ogen te openen

voor de baan van licht

die uw Zoon is gegaan.

**Geef ons de kracht en de moed
om hem te volgen op zijn woord.
Amen.**

We zingen: Psalm 121: 1,4

- allen gaan zitten –

Gebed om ontferming,

telkens overgenomen met Lied 301e

We zingen als Gloria: Lied 713: 1,2,3

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,

afgesloten met Lied 333



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

Eerste schriftlezing: I Samuël 28, 3-14

We zingen: Lied 246b: 1,2,3

Tweede schriftlezing: I Samuël 28, 15-25

We zingen: Lied 246b: 4,5,6

Verkondiging

We zingen: Lied 675

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven

1. Diaconie/ZWO - Timon

2. Kerkrentmeesters



Orgelspel tijdens de rondgang:

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit –
Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 834

Zegen,

overgenomen met gezongen *Amen* (Lied 431b)

Orgelspel: *Was mein Gott will, das g'scheh allzeit*
Friedrich Wilhelm Zachau (1663-1712)

*Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de
Open Hof*

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur)
of later mee te maken via:

[https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede](https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede)

Themadienst over spiritisme

Vandaag lezen we over koning Saul die te rade gaat bij een vrouw die geesten kan bezweren. Zo worden we bepaald bij het thema spiritisme. Dat er een leven na de dood is, wordt door veel gelovigen onderschreven. Maar door weinigen wordt aanvaard dat we contact kunnen maken met overledenen in die andere wereld. Wat kunnen we vandaag de dag met dit weerbarstige bijbelverhaal?

Dat verkennen we in deze dienst.

Bloemengroet

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Miranda Batenburg en is bestemd voor mevr. M. Grondijs–Langerak en voor dhr. C. Hagoort.

Autodienst

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Merijn en Joke Hofland. Graag op **vrijdag**, voor 20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen.

Dank aan Cantique

Kerkkoor Cantique kon meteen flink aan de bak in het nieuwe seizoen. Eerst zong het mee in de startdienst van 10 september en afgelopen zondag 17 september was het koor al vroeg in de RK-kerk aanwezig voor de oecumenische vredesviering. Daarbij begeleidde dirigent Elien van der Meer niet alleen het koor maar ook de samenzang. Veel dank voor deze geweldige inzet! Ondanks het gemis van enkele steunpilaren werden het mooie muzikale vieringen.

Pastoraat

Het zijn moeilijke tijden voor Nel en Cees Hagoort van de Mazijk. Na een val verblijft Nel in Warande Bovenwegen, Heideweg 2, kamer 249, 3708 AT Zeist. Cees heeft sinds kort een plek gevonden in het E & E Gasthuis, kamer 205. Het opeens gescheiden van elkaar moeten leven valt hen zwaar. Een teken van meeleven wordt ongetwijfeld gewaardeerd.

Seniorenochtend 26 september

Vorige week is al doorgegeven dat de volgende seniorenochtend in het E & E op **dinsdag 26 september** is (en dus niet op 19 september). Aanvang 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Het thema 'Wandelen met God' komt uit Micha 6 en sluit aan bij het nieuwe jaarthema.

Muziekdienst voor jong en oud

Er zijn plannen om op zondag 8 oktober een muziekdienst voor jong en oud te houden, rond het thema 'Waarom zou je eigenlijk geloven?'. Zijn er mensen, jong en oud(er), die willen meedoen in de voorbereiding? Geef dan z.s.m. een seintje aan onze predikant.



Avond over spirituele groei – dinsdag 3 oktober

Meteen al moet het programma van BovenWijks worden aangepast. Want de beoogde inleider op dinsdag 3 oktober, Piet van Veldhuizen, is vanwege gezondheidsproblemen lange tijd uit de running. Hij zou spreken over 'spirituele groei volgens God 9.0'. Omdat dit zo goed in het nieuwe jaarthema past en een mooie inleiding is op de avonden over 'Grenzeloos God' neem ik de avond over, zo goed en zo kwaad als het gaat. In God 9.0 komt aan bod hoe ons geloof en godsbeeld zich gaandeweg kunnen vernieuwen en verruimen. Het boek kan ook verhelderen waarom er zoveel ver-

schillende religieuze stromingen zijn. Hopelijk bent u erbij: **dinsdag 3 oktober, 20.00 uur in de Open Hof**. Vooraf opgeven mag maar is niet nodig. Jan Offringa

Kring – de Jonge Kerk, dinsdag 10 oktober

Komend seizoen proberen we een gespreksgroep op te zetten voor jongvolwassenen, jonge ouders en anderen met interesse. Je kunt zelf het beste bepalen of je tot die 'jonge kerk' behoort.

Een eerste verkennende bijeenkomst staat gepland voor dinsdag 10 oktober, 20.00 uur in de Open Hof.

Te denken is aan 4 of 5 bijeenkomsten in het seizoen 2023-2024, om de 6 tot 8 weken.

We zien uit naar een open ontmoeting van jonge gelovigen c.q. Godzoekers.

Reacties graag voor dinsdag 3 oktober naar ondergetekende.

Jan Offringa

Filmavond 2 november: Where are you, Adam?



De berg Athos ligt op een schiereiland in het noordoosten van Griekenland en is een autonome monnikenrepubliek. In tientallen kloosters leven er al eeuwenlang oosters-orthodoxe monniken. De Oekraïense diaken en filmproducent Alexandr Plyska mocht in een van de kloosters filmen en maakte de documentaire *Where are you, Adam?*

Prachtige natuurbeelden worden daarin verweven met het ononderbroken bidden en werken van de monniken te midden van hun moeilijkheden en beproevingen.

Deze film wordt vertoond op donderdag 2 november, 20.00 uur in de Open Hof. De avond wordt georganiseerd door de hervormde en de protestantse gemeente en heeft een dubbel doel. Enerzijds willen we graag weer een spirituele film laten zien, zoals eerder over Luther en Bonhoeffer. Daarnaast steunt deze vertoning in moeilijke tijden de Oekraïense teamleden achter dit project. De entree van € 10, contant aan de zaal, is voor hen. Vanuit de kerk bieden we de zaal en de koffie aan.

Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen is vooraf reserveren nodig, via j.offringa@planet.nl.

Als de entree zwaar drukt op het budget van een persoon of gezin, stelt de diaconie vrijkaarten ter beschikking, in totaal 20. Die kunnen zonder opgaaf van reden worden aangevraagd via

birgitta.breeuwer@kpnmail.nl.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer
en Jan Offringa