



### Liturgie zondag 12 juli 2020, 10.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede

*Er wordt in deze dienst (nog) niet door de gemeente gezongen, wel is samenspraak met de voorganger mogelijk. We blijven zitten tot aan de zegen.*

Organist: Pim Schipper  
Zang: Elien van der Meer  
Koster: Mario Batenburg  
Livestream: Harry Mauritz  
Lector: Amy van den Bercken  
Diaken: Elly Oechies  
Ouderling van dienst: Martin Smits  
Voorganger: ds. Jan Offringa

### Orde van dienst

#### VOORBEREIDING

Orgelspel: Largo uit Triosonate no. II (BWV 526)  
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

#### Welkomstwoord

#### Bemoediging:

*Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  
schepper van hemel en aarde.*

*Die trouw blijft al onze dagen  
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.*

#### Drempelgebed:

*Goede God,  
Waar de band met U verslapt,  
waar uw wijsheid ontbreekt  
en uw Geest niet meer waait,  
daar lopen wij vast in onszelf.  
Open onze ogen voor uw licht  
Open onze oren voor uw stem.  
Open ons hart voor uw liefde  
Door Jezus, onze Heer. Amen.*

Muziek: Psalm 33: 2 en 8

#### Gebed om ontferming, afgesloten met

*v: Heer, ontferm U  
a: Christus, ontferm U, Heer, ontferm U.  
Amen.*

Muziek: Lied 274

### TEKST EN UITLEG

#### Kindermoment

Inleiding op de lezing, afgesloten met (woorden  
Lied 333)

*a: Kom, Geest van God*

***v: maak onze harten open, dat Christus bij  
ons woning vindt***

Schriftlezing: Matteüs 13: 1-9

Muziek: Lied 764: 1,2,3 en 4

#### Verkondiging

Muziek: En Prière – Gabriël Fauré (1845-1924)

### GAVEN EN GEBEDEN

#### Aankondiging van de collecte

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader  
*Voorbeden worden overgenomen met gespro-*  
*ken:*

***Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons***

### ZENDING EN ZEGEN

#### Slotwoord

Muziek: Lied 418: 1,3

Zegen, overgenomen met gesproken ***Amen***

Orgelspel: Alla Marchia - John Ireland (1879-  
1962)

Deze dienst is live te volgen via:

<https://youtu.be/2QlnfWz6i34>

*Onder de huidige coronamaatregelen mogen we niet 'gewoon' ons plaatsje in de kerk zoeken en gaan zitten waar we willen; het middenpad van de kerk wordt niet gebruikt. Kerkgangers worden vanaf de zijbeuken naar de banken gebracht. Daar zijn de deurtjes verwijderd. Het ene deel van de kerkgangers gaat aan de kant van het middenpad zitten, het andere deel aan de kant van de pilaren.*

*Dat zorgt voor optimale afstand. Daarnaast zijn er stoelen achter het liturgisch centrum (in de 'viering') geplaatst en maken we gebruik van de avondmaalsbanken in de zijbeuk.*

*Op deze wijze is er plek voor 100 mensen. We worden hierbij begeleid door de begroeter en coördinatoren die elk hun eigen taken hebben bij aankomst en vertrek. Laat u niet ontmoedigen door de regels, na een paar zondagen zijn we hieraan gewend.*

### **Van Diaconie/ZWO**

Vandaag is de opbrengst van de 1<sup>e</sup> collecte bestemd voor Gambia

In de medische post in Macouda is een schrijnend tekort aan basis geneesmiddelen zoals paracetamol, verbandmiddelen, ibuprofen, vitamines etc.

Diaconie/ZWO beveelt deze collecte van harte bij u aan en zal de opbrengst verdubbelen.

De vorige collecte ten behoeve van de corona-actie van Kerk in Actie heeft € 212,- opgebracht (inclusief een gift). Ook deze opbrengst is door Diaconie/ZWO verdubbeld

Alle gevers hartelijk dank.

Jaap Swank

**Een bloemengroet** van de gemeente voor dhr. J. van de Weerd en voor dhr. D. Bakewel, Stuurboord 11.

### **Startzondag 6 september: 'Het goede leven'**

Er wordt gewerkt aan een Startzondag voor jong en oud die coronaproof is. Daarvoor kijken we naar zondag 6 september, een datum om nu al vast te leggen! We gaan aan de slag met het nieuwe jaarthema: 'Het goede leven'. Na de startdienst, die om 10.00 uur begint, is er koffie en limonade. Vanaf 11.30 uur zijn er allerlei activiteiten voor viertallen. Rond 12.30 uur wordt er iets gedronken en gegeten (verrassing!). Om

13.00 uur is de afsluiting. Wie niet naar de kerkdienst komt, kan alsnog vanaf 11.00 uur meedoen. Het programma is ook geschikt voor wie slecht ter been is. Zie voor nadere informatie de komende Samen Verder en de Nieuwsbrieven en Kerkbrieven.

Het is belangrijk dat u zich van te voren opgeeft (naam, telefoonnummer, aantal personen). Dat kan bij Riet Andringa, het liefst per mail [pgwbdstartzondag@gmail.com](mailto:pgwbdstartzondag@gmail.com)

Het kan ook bij ds. Jan Offringa. Graag zo spoedig mogelijk; uiterlijk 31 augustus.

### **Over-de-brug-dienst**

Stan, Tijn, Gijs, Christian, Lobke en Fieke gaan dit jaar over de brug tijdens de *over-de-brug-dienst* op 12 juli. Over de brug... van het bekende en vertrouwde naar het onbekende. Een belangrijk moment! Gelukkig staan ze er niet alleen voor: terwijl de ouders hen beetje bij beetje loslaten, staat aan de overkant de gemeente om ze welkom te heten.

U bent van harte uitgenodigd om gemeente te zijn op 12 juli. De *over-de-brug-dienst* is in Maarsbergen, aan de Maarnse Grindweg 49. Van 14.00 -15.00 uur is de dienst met het ritueel. Inloop vanaf 12.45 (koffie en taart).

We verzoeken u uw eigen (tuin)stoel en koffie-/theekopje mee te nemen.

Mocht u vergeten zijn u aan te melden, wilt u dat dan ter plekke doen; het is belangrijk dat wij een lijst met aanwezigen hebben.

Namens de jeugdraad, Lydia Roosendaal

### **Zomertijd**

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe we deze zomer de digitale Kerkbrief (als er zondagsdienst is) of Nieuwsbrief (als er geen dienst is) gaan verspreiden. In elk geval komen ze zoals altijd op de website te staan en we bekijken ook of het wekelijks lukt de brief per mail te verzenden. In dat geval wordt het e-mailadressenbestand van de Nieuwsbrief gedeeld met dat van de Kerkbrief en van Samen Verder. Wie daartegen bezwaar heeft, kan dat via [j.offringa@planet.nl](mailto:j.offringa@planet.nl) doorgeven.

Cobie de Boer, Maria Eigenhuis  
en Jan Offringa