



Lieve mensen

Wij leven in een tijd van verbondenheid. Een tijd waarin ook de liefde, van God gekregen, tot uiting kan komen door het hart van de ander te verwarmen met een liefdevol gebaar. Een tijd waarin creativiteit meer tot uiting komt dan anders. Een tijd die ons zomaar de tijd geeft om ruimte te creëren in ons dagelijks leven. Het is ook een leerzame tijd én een tijd van wachten, van oefenen in hoop en groeien in geduld en wijsheid.

Hieronder vindt u een bewerkt gedicht van Mary de Haan.

Een virus o zo klein, niet met het blote oog te zien,
verspreidt zich wereldwijd;
de mensen zijn het vertrouwen kwijt.
De mens is in de war, hoe zal het ons vergaan?

Wel is er vertrouwen in de overheid,
maar raak ik straks mijn baan toch kwijt?
Waar is dat sterke individu,
die zelf zijn richting bepaalt,
zich niets wil laten zeggen?

Ziekenhuizen zijn opeens overvol,
is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?
Onzekerheid alom.
Gaan de beurzen in het rood?
De hele economie is uit het lood.
Evenementen worden afgelast.

We openen straks weer de kerken,
voorzichtig, om het virus in te perken.
Wie had er ooit gedacht
dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
in één klap helemaal bezweek.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
dat we onze hoofden omhoog gaan heffen!

Kom laten we ons dan buigen voor
zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in zijn hand,
het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus' wil die met zijn dood
ons zijn genade bood.
Hij geeft ons rust in bange dagen,
om in onzekerheid en smart
te schuilen aan Uw vaderhart.

Hans Sonneveld

Ter overweging: Vier geboden

Op de Evensong van zondag 7 juni kwamen veel positieve reacties, zowel op de muziek als de inhoud. Het koor zong prachtige stukken en deed dat vol overgave. Ook pasten teksten als de 'Remonstrantse proeve van belijden' uit 2006 en het gedicht 'Triniteit' van Gerrit Achterberg mooi in de dienst. Verder vermoed ik dat het de woorden van Hans Küng waren die mensen aanspraken. Die geef ik u graag nog een keer mee.

Ooit kreeg Küng, een Duits theoloog van katholieke huize die nogal eens met de paus botste, de vraag wat de grote religieuze tradities in Oost en West met elkaar delen, als het gaat om rechtvaardig handelen en verantwoordelijk leven. Küng ontdekte dat ze zich kunnen vinden in vier belangrijke voorschriften: niet doden, niet stelen, niet liegen en geen misbruik maken van de seksualiteit. Telkens interpreteren ze die voorschriften ruim.

(1) Niet doden wijst op een diep besef van eerbied voor het leven en vertaalt zich praktisch in elkaar niet kwetsen of verwonden, laat staan martelen of vermoorden.

(2) Niet stelen vraagt niet alleen om respect voor ieders eigendom, maar ook om eerlijk delen en niet uitbuiten of corrumperen.

(3) Niet liegen is een pleidooi voor leven in waarachtigheid, dus eerlijk handelen en de waarheid niet verdraaien. Niet misleiden, vervalsen, manipuleren of nepnieuws verspreiden hoort daar ook bij.

(4) Geen misbruik maken van de seksualiteit vraagt om gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, waarbij zij oog hebben voor elkaars kwetsbaarheid en integriteit. In het bijzonder gaat het dan om elkaar niet bedriegen, vernederen of te schande maken. En helaas ook nog altijd actueel: blijf van kinderen af!

Aan deze grondregels voor de humaniteit in deze wereld hebben zowel het jodendom als het christendom een belangrijke bijdrage geleverd. Het is mooi dat ook andere religies dit onderschrijven. En het wordt nog mooier als ze dit allemaal in praktijk brengen!

Jan Offringa

Kerkdienst en filmpje

Zondag 14 juni is er om 11.00 uur weer een kerkdienst van onze protestantse gemeente, met medewerking van Elien van der Meer en Pim Schipper. Deze viering wordt livestream uitgezonden via <https://youtu.be/mEHDnOf2P3Q> en is ook te bekijken via het Youtube kanaal op onze website.

Afgelopen woensdag is daar een filmpje geplaatst met jeugdwerker Lydia Roosendaal, snel te vinden via <https://youtu.be/grlwjC4DRxM>

Liturgie zondag 14 juni, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente

Orgelspel: Chant Donné - Maurice Duruflé (1902-1986)

Welkomstwoord en bemoediging

Gebed: Psalm 100 (Gerard Swüste)

Zingen: Lied 713: 1,2,5

Voor de kinderen

Zingen: Lied 923

Schriftlezing: Matteüs 9:35–10:1 en 10:5–16

Zingen: Lied 835: 1,3,4

Overdenking

Orgelspel en lied: 'Als ik jou bij name roep': 1,2,5

(tekst: Sytze de Vries/Scottish melody, arr. John Bell)

Aankondiging van de collecte

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

De voorbeden worden overgenomen met Lied 367b

Gedicht: 'Zoals Ik zelf gezonden ben' (Henk Jongerius)

Zingen: Lied 756: 1,2,3,4,5

Zegen

Orgelspel: Allegro uit de Suite in D - John Stanley (1712-1786)

Organist: Pim Schipper

Diaken en koster: Mario Batenburg

Zang: Elien van der Meer

Filmopname: Sjoerd Vredenberg

Voorganger: ds. Jan Offringa

Er wordt vandaag gecollecteerd voor het plaatselijk diaconaat, algemeen plaatselijk kerkenwerk en voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Afkondiging huwelijk

Op vrijdag 26 juni is in de Grote Kerk de huwelijksviering van Iris Kop en Thom Muis, Hordenweg 1-01. De dienst begint om 14.30 uur maar is alleen voor een beperkt aantal genodigden toegankelijk. Onze gelukswensen gaan naar het bruidspaar en de wederzijdse ouders.

Pastoraat

Reinout Broos is na een verblijf in Utrecht en Doorn weer thuisgekomen. Daar hoopt hij verder te herstellen. Sandra Niessen verblijft nog in het UMC.

Huiskamergroep

Zes jaar geleden hebben we een groep jongeren uit onze gemeente onder onze hoede genomen in de vorm van een huiskamergroep. Een aantal keer per jaar nodigden we hen op zondagavond uit bij ons thuis, vanaf 19 uur tot 21 uur was het idee, maar vaak werd het wat later... Het lekkers werd altijd door één van de jongeren gebakken!

Meestal kozen we ervoor om maatschappelijke onderwerpen te bespreken en probeerden we een verbinding te leggen met het christelijk geloof. We hebben in die jaren gezien wat deze leeftijdsgroep zoal bezighoudt en wat ze zoekt en vindt in de kerk... of juist niet.

We hebben genoten van het contact!

Nu gaat er deze maand een groep van 6 jongeren 'over de brug': van de kindernevendienst naar de jeugdkerk. Wat zou het leuk zijn als er met hen een nieuwe huiskamergroep wordt gevormd vanuit de gemeente! Vanuit de Jeugdraad zijn we op zoek naar één of twee mensen die zo'n groep wil(len) begeleiden.

Hoe vaak je de groep ziet, welke onderwerpen je wilt bespreken en welke vorm je kiest, kan je zelf bepalen. Lydia Roosendaal, jeugdwerker voor jong en oud, kan begeleiden en tips geven. Ook leden van de jeugdraad zijn altijd bereid mee te denken. Bel of mail gerust als je eerst wat meer informatie wilt. We hopen op verbinding tussen jong en oud in onze gemeente! En op je aanmelding....

Groeten,

Timo en Marjolein van der Wösten

tvanderwosten@yahoo.com

mcvanbaal@gmail.com

Ten slotte

Als u deze nieuwsbrief niet per mail krijgt maar wel op die manier wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar j.offringa@planet.nl

Verzoek: maak een afdruk van deze nieuwsbrief voor iemand in uw omgeving die niet online is.

Hartelijke groet,

Cobie de Boer, Maria Eigenhuis

en Jan Offringa