

Nieuwsbrief 133, 29-9-2022



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

Liturgie zondag 2 oktober 2022, 9.15 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente
Derde zondag van de herfst

Organist: Dick van Dijk
Koster: Willeke Willemsen
Livestream: Mario Batenburg
Lector: Amy van den Bercken
Diaconie: Elly Oechies
Kerkrentmeester: Coby Oppewal
Ouderling van dienst: Marion Grondijs
Voorganger: mw.ds. Rebecca Onderstal

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: *Allemande, Courante en Sarabande*
uit: *Klavierstücke* van G.F. Handel (1685 - 1759)

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.**

Drempelgebed

Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
Neem ons leven in uw hand,
reinig het van ongerechtigheid,
vernieuw het door uw Woord en Geest.
**Maak ons tot volgelingen van Jezus
die U willen liefhebben en dienen
met al hun kracht. Amen.**

We zingen: Psalm 25a

Allen gaan zitten

Gebed om ontferming
overgenomen met Lied 301k

Glorialied: Lied 304

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste lezing: Deuteronomium 30, 9-14

We zingen: Lied 316

Tweede lezing: Lucas 10, 25-37

We zingen: Lied 334

Verkondiging

We zingen: 'Ik wil jou van harte dienen'
Evangelische Liedbundel 213



Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte

1. Diaconie/ZWO – Kerk en Israël
2. Plaatselijke gemeente
3. Vergroening Grote Kerk



Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
met als acclamatie Lied 367e

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 992

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: *Gigue* uit: *Klavierstücke* van
G.F. Handel (1685 - 1759)

Livestream

U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 9.15 uur) of later meemaken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Toelichting op de diaconale collecte

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons als kerk op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en Christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap. Jaap Swank

Bloemengroet

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Tineke Groeneweg en gaat naar dhr. A. van Brenen en naar mevr. S. Schinkel.

Autodienst

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Fam. Van Leeuwen. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.

Terugblik startzondag 25 september

De afgelopen startzondag had weer iets ouderwets. Het was levendig en gezellig, mensen liepen ontspannen rond op de kerkmarkt en de lunch in de Open Hof was een mooie afsluiting. In de dienst met jong en oud is het nieuwe jaarthema 'Aan tafel' ingeluid. Mede door de inbreng van Cantique en het komen en gaan van vrijwilligers, had de viering iets feestelijks.

Grote dank gaat uit naar Marieke Borgers en Jan Oechies die voor heerlijke soep zorgden die helemaal op ging. Ook Riet Andringa en Hennie en Epp Lammertink zorgden ervoor dat de inwendige mens niets te kort kwam. Verder natuurlijk veel dank aan alle groepen die een statafel hebben bemenst en iets lieten zien van hun plannen of activiteiten.

Jan Offringa

Choral Evensong

Op zaterdagmiddag 1 oktober wordt om 16.00 uur in de Grote Kerk opnieuw liturgie gevierd in een Choral Evensong. Capella Sine Vinculis zal onder leiding van Bea van der Kaaij de gezongen (vaste) onderdelen van dit middaggebed voor haar rekening nemen. Met dit gezelschap bestaat al jaren een hechte samenwerking. Menig keer zongen ze al in de Grote Kerk. Het koor waarin het gezin Van der Kaaij (vader moeder en vier kinderen) de vaste basis vormen zijn niet gebonden aan een vaste kerk of plaats (tevens de betekenis van de naam van het koor). Het orgel wordt bespeeld door Pim Schipper en Hanna Rijken is de liturg. De Choral Evensong is live mee te beleven via

<https://youtu.be/YFiUDYV4P8Q>.

Stichting Concerten Grote Kerk

BovenWijks



Ook BovenWijks merkt dat er ouderwets aandacht is voor het cursusaanbod in het nieuwe seizoen, al kunnen er nog wel een paar deelnemers bij. Hier een kort overzicht van de eerste bijeenkomsten.

1. Hoe mijn God veranderde

Op dinsdag 4 oktober is de eerste van twee avonden over 'Hoe mijn God veranderde'. Dit boek van Martien Brinkman staat garant voor een openhartig gesprek over God, twijfel en (opnieuw) geloven. De tweede bijeenkomst is op dinsdag 11 oktober. Beide avonden zijn in de Open Hof en beginnen om 20.00 uur. Deelnemers hoeven het boek niet aan te schaffen of vooraf te lezen. Opgeven vooraf is prettig en kan via j.offringa@planet.nl, graag voor 1 oktober.

2. Leerhuis

Op donderdag 6 oktober is de start van het Leerhuis onder leiding van Hans Liefhebber. Wie zich aan wil sluiten, kan contact met hem zoeken via liefhebb@xs4all.nl. De tweede bijeenkomst is op 20 oktober.

3. Met Jezus aan tafel

Wat gaat het in de evangeliën vaak over eten, en alles wat ermee te maken heeft! Wie bijbels 'eten' zegt, zegt 'welkom', 'samen', 'aansterken', 'feest', maar ook 'ziek van de honger', 'hand ophouden' en 'uitsluiting'. Jezus stapt op al die situaties af, Hij is van het menselijk gebrek én van de goddelijke overvloed. Samen eetverhalen lezen kan je geloof en je betrokkenheid bij kerk en actualiteit voeden.

Tijdens twee lunchbijeenkomsten lezen we eetverhalen uit het Lucas-evangelie, van het 'Magnificat' van Maria tot en met 'Het Laatste Avondmaal'. Verder bekijken we antieke en moderne verbeeldingen van samen-eten. We doen dat onder leiding van ds. Willem Klamer, tot 2019 predikant in Hoogland.

Data: woensdagen 19 oktober en 9 november. Tijd: 11.00 tot ongeveer 13.15 uur. Max. aantal deelnemers: 10-12. Bijdrage: de bescheiden kosten van de maaltijd (vrijwillig). Opgeven graag voor 15 oktober bij gastheer j.offringa@planet.nl.

4. Sam Janse over 'Eenvoudig leven'

Op dinsdag 18 oktober, 20.00 uur houdt dr. Sam Janse een lezing in de Open Hof. Met drie anderen schreef hij een bundel met acht korte Bijbelstudies over het omgaan met de aarde. Daaraan zijn ook praktische tips toegevoegd om de wereld leefbaar te houden. De avond, die samen met de hervormde gemeente wordt georganiseerd, is vrij toegankelijk en hoort nog bij het vorige jaarthema 'Van U is de toekomst'. Vanwege corona kon Sam Janse eerder dit jaar niet komen.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer
en Jan Offringa