

Nieuwsbrief 132, 22-9-2022

Liturgie zondag 25 september 2022, 11.15 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente

Tweede zondag van de herfst



Startzondag rond nieuwe jaarthema: 'Aan tafel'

Dienst met afscheid, bevestiging en presentatie

Afscheid van ouderling Ria de Vries en pastoraal medewerker Joke Rehorst.

Bevestiging van Marianne Pleune tot pastoraal ouderling.

Presentatie van Janny Visser als pastoraal medewerker.

Deze startzondag is voorbereid met Riet Andringa en Marieke Borgers.

Ook wie niet meedoet aan de activiteiten na de dienst, is van harte welkom.

Organist: Pim Schipper

Koster: Kees van der Heide

Livestream: Sjoerd Andringa

Lector: Riet Andringa

Diaken: Mario Batenburg

Kerkrentmeester: Douwe van der Meer

Ouderling van dienst: Marieke Borgers

Voorganger: ds. Jan Offringa

Medewerking: kerkkoor Cantique

o.l.v. Elien van der Meer

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Koor zingt: Psalm 23c: 1,4,5

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige schepper van hemel en aarde.

Die trouw blijft al onze dagen en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed

Trouwe God,

met een nieuw seizoen voor ogen

bidden wij U om kracht en wijsheid

en groot vertrouwen in de toekomst.

Leer ons te ontdekken

wat we van U mogen verwachten

en wat van onszelf wordt gevraagd.



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

Open onze ogen en harten,
zodat we elk op eigen wijze
Jezus leren volgen en dienen.
Amen.

We zingen: Lied 280: 1,2,7

Allen gaan zitten

TEKST EN UITLEG

Inleiding op het thema en de lezing,
afgesloten met Lied 333 – 1 koor, 2 allen

Lezing en overdenking van: Lucas 14, 1 en 7-14

We zingen: Lied 388: 1,2,3 koor,
vanaf refrein 2 zingen allen mee

BEVESTIGING AMBTSDRAGER EN PRESENTATIE MEDEWERKER

Inleiding en woorden van afscheid en dank

Presentatie nieuwe ambtsdrager

Vragen ter bevestiging

Belofte en zegening

We zingen: Lied 900 – 1 koor, 2 allen

Presentatie nieuwe medewerker

Vraag, belofte en zegening

We zingen: Lied 900 – 1 koor, 2 allen

Vraag aan de gemeente

We zingen: Lied 975 – 1 koor, 4 allen

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte

1. Diaconie/Timon
2. Plaatselijke gemeente
3. Vergroening Grote Kerk



Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Aanwijzingen voor het vervolg Startzondag

Koor zingt: *God be with you till we meet again*

We zingen (staande): Lied 416: 1,2 – koor en allen

Zegen, overgenomen met Lied 416: 4

Orgelspel

*Onder de toren kunnen we de komende
en vertrekkende mensen bedanken
of gelukwensen.*

Livestream

U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 11.15 uur) of later meemaken via:

<https://kerkdienstgeminist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Toelichting op de diaconale collecte

Bij Timon zien we veel jongeren die worstelen bij het opgroeien; een negatief zelfbeeld, verkeerde vrienden, ongezonde keuzes. Meestal is er sprake van ernstige gedragsproblematiek of persoonlijkheidsproblemen en ook situaties met huiselijk geweld en gedwongen prostitutie komen voor. Elke dag opnieuw kloppen er jongeren bij ons aan die – tijdelijk – niet meer thuis kunnen wonen. Ook bij ons in de buurt...

Gunt u deze jongeren een plek om op een goede en liefdevolle manier hun weg in het leven te vinden, een leven met perspectief? Geef aan de collecte van Timon.

Bloemengroet

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Miranda Batenburg en gaat naar mevr. P. van Vliet en naar dhr. C. Feddema.

Autodienst

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Henk Jacobs. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.

Startzondag 25 september, 11.15 uur

Deze startzondag luiden we het nieuwe jaarthema 'Aan tafel' in. De dienst begint om 11.15 uur. Deze zondag voor jong en oud is er crèche, kinderkerk en jeugdkerk. Na de dienst, rond 12.15 uur, is er koffie en thee met koek, ook voor mensen die wel naar de dienst komen maar niet aan het programma kunnen of willen meedoen. Daarvoor hebben we alle begrip.

In de kerk worden vanaf 12.15 uur statafels opgesteld waaraan meerdere groepen uit de gemeente zich laten zien. Rond 13.00 uur is er in de Open Hof een lunch waarvoor zo'n 50 mensen zich hebben opgegeven. Rond half twee ronden we af.

Riet Andringa, Marieke Borgers, Jan Offringa

Oecumenische Vredeszondag

Zowel vanuit de parochie als onze eigen gemeente kwamen veel positieve reacties op de oecumenische viering van afgelopen zondag in de katholieke kerk. Het werd een sfeervolle dienst waarin woord, muziek en verstillingsmomenten op een mooie manier bijeenkwamen. Ook was het bijzonder dat burgemeester Meerts met wethouder Jan Kuiper aanwezig was. In de dienst praatte Iris Meerts ons even bij over de vluchtelingen op Marienhoeve en liet ze merken blij te zijn met de steun vanuit de kerken.

Zelf vond ik het een goed teken dat de volgende dag al een mail uit de parochie kwam: welke datum schikt in januari 2023 voor de volgende oecumenische viering? Waarschijnlijk wordt dat zondag 22 januari.

Jan Offringa

Orgelconcert 200e geboortedag César Franck

Komende zaterdag 24 september vindt in het kader van 200 jaar César Franck een (internationale) masterclass voor organisten plaats in de Grote Kerk. De deelnemende organisten (professionals en gevorderde ama-

teurs) zijn onder bezielende leiding van Joris Verdin (België) in de geheimen van César Franck ondergedompeld. Ter afsluiting geeft Arjan Veen om 20.15 uur een orgelconcert. Via ons YouTube-kanaal is dit concert live mee te beleven of achteraf te herbeleven <https://youtu.be/A9EOIWkaq4U>.

Cantatedienst in Cothen

Zondag 25 september is er om 16.00 uur een cantatedienst in de protestantse kerk van Cothen aan de Brink. Daarin zal Bachs cantate *Warum betrübst du dich, mein Herz?* (Waarom treur je, mijn hart?) (BWV 138) ten gehore worden gebracht door het Barok Ensemble Zeist onder leiding van Paulien Kostense. U bent van harte welkom deze cantatedienst bij te wonen.

BovenWijks

De intekening op de bijeenkomsten van BovenWijks begint goed op gang te komen. Hier een samenvatting van wat uitgebreider vermeld staat in kerkblad Samen Verder.



1. Hoe mijn God veranderde

Op dinsdag 4 oktober is de eerste van twee avonden over 'Hoe mijn God veranderde'. Dit boek van Martien Brinkman staat garant voor een openhartig gesprek over God, twijfel en (opnieuw) geloven. De tweede bij-eenkomst is op dinsdag 11 oktober. Beide avonden zijn in de Open Hof en beginnen om 20.00 uur. Deelnemers hoeven het boek niet aan te schaffen of vooraf te lezen. Opgeven vooraf is prettig en kan via

E: j.offringa@planet.nl, graag voor 1 oktober.

2. Leerhuis

Op donderdag 6 oktober is de start van het Leerhuis onder leiding van Hans Liefhebber. Wie zich aan wil sluiten, kan contact met hem zoeken via E: liefhebb@xs4all.nl. De tweede bijeenkomst is op 20 oktober.

3. Met Jezus aan tafel

Wat gaat het in de evangeliën vaak over eten, en alles wat ermee te maken heeft! Wie bijbels 'eten' zegt, zegt 'welkom', 'samen', 'aansterken', 'feest', maar ook 'ziek van de honger', 'hand ophouden' en 'uitsluiting'. Jezus stapt op al die situaties af. Hij is van het menselijk gebrek én van de goddelijke overvloed. Samen eetverhalen lezen kan je geloof en je betrokkenheid bij kerk en actualiteit voeden.

Tijdens twee lunchbijeenkomsten lezen we eetverhalen uit het Lucas-evangelie, van het 'Magnificat' van Maria tot en met 'Het Laatste Avondmaal'. Verder bekijken we antieke en moderne verbeeldingen van samen-eten. We doen dat onder leiding van ds. Willem Klamer, tot 2019 predikant in Hoogland.

Data: woensdagen 19 oktober en 9 november. Tijd: 11.00 tot ongeveer 13.15 uur. Max. aantal deelnemers: 10-12. Bijdrage: de bescheiden kosten van de maaltijd (vrijwillig). Opgeven graag voor 15 oktober bij gastheer E: j.offringa@planet.nl.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer
en Jan Offringa