



### De betrekkelijkheid van het vergankelijke

De periode van de coronalockdown gaf mij de gelegenheid om favoriete boeken te herlezen, zoals 'De vergankelijkheid' van Midas Dekkers. Ik heb destijds van het boek genoten. Mij is vooral bijgebleven dat er erg veel zaken betrekkelijk zijn.

Veel geneugten als appels, peren, bananen, kaas en wijn oogsten de hoogste glorie als zij aan het vergaan zijn. Oude gebouwen worden niet zomaar afgebroken maar gerestaureerd. Net als onze prachtige kerk en de orgels. Oudere mensen doen zich jong voor, want iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. De burgemeester brengt zijn gelukwensen naar een 100-jarige, wast zijn of haar handen en richt zich vervolgens op de meerjarenplannen van de gemeente. Tegenover een herfststukje in een bloemisterij staan 100 boeketten met frisse snijbloemen.

Op een of andere manier lokt het verval. Van een berg af fietsen is prettig, schilders schilderen ruïnes, toeristen fotograferen tandeloze vissers. Eerlijk gezegd vind ik het oude kastje uit mijn ouderlijk huis veel en veel mooier dan een nieuwe kast van IKEA, al lopen de laden minder soepel.

Waar Midas Dekkers niet over schrijft, is ons geloof. In de Bijbel loopt het verborgen verhaal van onze vergankelijkheid als een rode draad door meerdere boeken. Als je van die draad een uiteinde te pakken hebt, gaat het boek opnieuw voor je open. De lente is prachtig, maar als in de herfst de bomen hun vrucht en blad aan de wind meegeven onder een zucht van verlichting, is het volbracht. Verval is vervulling en de natuur pakt de draad weer op richting de lente.

Jan Oechies

### Een pleidooi voor stilte in de liturgie

Een boekje dat mij erg aanspreekt in deze tijd is 'De weg van de Stilte. Een geloofsbalans', geschreven door Jan de Jongh. Hij besteedt een heel boek aan stilte. Op zijn eerste bladzijde staat: 'Wat is stilte? Zwijgen? Afwezigheid van geluid? Niet alleen, want stilte kun je horen. Is stilte afwezigheid van stórend geluid? Misschien wel. Aan lawaai kun je wennen. Je hoort het niet meer. Dan kun je de stilte ook niet horen. Wat is stilte?' Jan de Jongh werkt het begrip stilte op verschillende manieren uit, onder meer aan de hand van de vraag: Hoe is stilte in de liturgie aanwezig?

In juli gaan de kerkdeuren in Wijk bij Duurstede weer open voor de dienst aan God en aan elkaar. Zingen mag dan nog niet. Het gebed dat Jan de Jongh schrijft naar psalm 65 helpt ons hierbij:

*De stilte zingt u toe:*

*Lof voor u, o God*

*luister naar ons gebed.*

*Uw aanwezigheid verdrijft het kwaad,  
verbreekt de bankring van ons falen.*

*Dat de weldaad van uw huis ons vervult,*

*uw heil ons omringt...*

Stilte is hier niet een gebrek aan wat nog niet kan, maar -zo zegt Jan de Jongh- een verwijzing naar een lege ruimte, waarin we tijd maken voor het Geheim van de Aanwezigheid, die Stilte is. Wanneer we ieder moment haastig met zang, orgelspel en woorden vullen, communiceren we onrust en blokkeren we de Stem in de stilte. Het gaat eerder om een houding van ontvankelijkheid: je niet opstellen in geloofszekerheden, maar je openstellen voor de dingen, de mensen en God.

Lydia Roosendaal

### Kerkdiensten en filmpjes

Dit weekend van 6 en 7 juni verwijzen we voor de kerkdienst weer naar de bekende TV-momenten op de zaterdagmiddag en zondagochtend. U weet ze ongetwijfeld te vinden. Intern is weer een filmpje over een bijbelse twijfelaar opgenomen. Dit keer gaat het over de zoektocht van Prediker, de wijsgeer uit Israël voor wie veel dingen 'lucht en leegte' zijn. Toch is hij geen atheïst of nihilist, maar wat dan wel? Zondag 10.00 uur wordt een tipje van de sluier opgelicht op onze website en rechtstreeks via <https://youtu.be/H80q3TGRP88>.

Zondagmiddag is er om 16.00 uur een livestream Evensong in de Grote Kerk. Daarin klinkt iets door van Trinitatis, de zondag waarop de kerk stilstaat bij de eenheid van Vader, Zoon en Geest. Een kerkelijk leerstuk waarvan vaak gezegd wordt dat je er beter over kunt zingen dan (s)preken. Medewerking wordt verleend door Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea van der Kaaij. Pim Schipper bespeelt het orgel, Jan Offringa is liturg. Bij de opstelling van het koor wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de coronarichtlijnen. U kunt de livestream vinden op de website van de SCGK of rechtstreeks via: <https://youtu.be/sUzz2dHMIWI>.

Op woensdag 10 juni komt er een filmpje met een gesprek waarin Lydia Roosendaal vertelt over het jeugdwerk in onze gemeente:

<https://youtu.be/grlwjC4DRxM>.

Dat sluit weer aan op het eerdere gesprek dat onze pastores onlangs voerden met twee jongeren uit onze gemeente: <https://youtu.be/kggxaBytA0k>

Aflopen woensdag 3 juni is er een filmpje geplaatst waarin als geestelijk voer voor de zomer vijf actuele geloofsboeken worden aanbevolen:

<https://youtu.be/ws81tCdlt0A>.

## Kerkdiensten in juli

Uit bovenstaande aankondigingen is op te maken dat we in juni nog niet met kerkdiensten beginnen. Niet alleen omdat het selecteren van 30 mensen lastig is. Maar ook omdat we geen risico's willen lopen. Alles moet goed op orde zijn. Dat houdt in: (1) een helder protocol met informatie over wat van een kerkbezoeker wordt verwacht, (2) een gebruiksplan inclusief looplijnen en stoelenplan voor de Grote Kerk en de Open Hof, (3) een reinigingsplan dat na elke samenkomst wordt uitgevoerd en (4) een reserveringssysteem om in te tekenen voor een kerkdienst. Voor de bijbehorende gebruiks- en reinigingsteams zullen vrijwilligers nodig zijn, inclusief coördinatoren. Ook die moeten we komende maand gaan werven.

Het voorgenomen besluit van de Hervormde en Protestantse gemeente is nu om, als er geen nieuwe beperkingen komen, vanaf 1 juli zondags om 10.00 uur om en om een ochtenddienst te houden. Deze diensten worden ook livestream uitgezonden. De Hervormde gemeente begint op 5 juli, als ds. Wüllschleger terugkomt om ambtsdragers te bevestigen. Onze gemeente komt op 12 juli voor het eerst bijeen, met meer dan 30 mensen, en daarna dus op 26 juli, 9 en 23 augustus, 6 en 20 september etc. Voor ons zal het gaan om diensten van zo'n 45 minuten, helaas voorlopig zonder samenzang en koffiedrinken. Ze kunnen alleen doorgaan als er voldoende vrijwilligers zijn voor de genoemde taken.

Al snel was duidelijk uit de richtlijn van de landelijke PKN dat het vanwege het reinigen en luchten van de kerk niet mogelijk is twee ochtenddiensten na elkaar te houden. Uitwijken naar de zaterdagavond of zondagmiddag leek geen van beide gemeenten een goed idee. Noch voor de gemeenteleden, noch voor de dienstdoende mensen zijn dat vertrouwde en geschikte momenten. Voorlopig focussen we ons op de zondagmorgen, daar zullen we deze zomer onze handen aan vol hebben. Misschien kunnen we na de zomer de zondagmiddag af en toe gebruiken om iets te organiseren voor speciale doelgroepen die 's ochtends niet goed durven te komen. In deze opzet houden we als Protestantse gemeente de ruimte filmpjes op te nemen die we op zondagochtend aanbieden. De Hervormde gemeente kan ervoor kiezen, als zij dat organisatorisch rond krijgt, de avonddiensten voort te zetten.

Een ander punt van aandacht is de digitale Nieuwsbrief, die wekelijks wordt verspreid. Als we dat willen voortzetten, bijvoorbeeld tweewekelijks, hoe verhoudt de daarin aangeboden informatie zich dan tot wat in de Kerkbrief en Samen Verder aan bod komt? Dat vraagt om een goede onderlinge afstemming. Ook daar moeten we over nadenken. Ondertussen is

Vorming & Toerusting bezig met volgend seizoen. Als we weten met hoeveel mensen we in de zalen van de Open Hof terecht kunnen, worden daarop de plannen afgestemd. U begrijpt dat op dit moment her en der in de kerk hard wordt gewerkt. Ieders bemoediging, geduld en meedenken wordt gewaardeerd!

## Vacature voorzitter

We hebben al veel positieve berichten kunnen doorgeven over het vervullen van bestaande en nieuwe vacatures. Er blijft echter één grote zorg, want in september stopt Martin Smits als voorzitter van de kerkenraad. Hij heeft het al een jaar extra gedaan, onder andere om samen met de Denktank het voorstel voor de renovatie van de Open Hof af te ronden. En de laatste maanden waren vanwege de coronacrisis ook behoorlijk intensief. Alle reden dus om er nu echt een punt achter te zetten. Het is echter een slechte zaak als zich geen opvolger aandient. Niet alleen vanwege de zorgen rond corona, maar ook omdat er in onze gemeente veel mooie plannen en boeiende ontwikkelingen zijn. Daarover willen uw predikant of huidige voorzitter u graag wat meer vertellen. Aarzel dus niet (één van) hen uw interesse te tonen.

## Van de diaconie

### *Aanvulling collectes coronatijd.*

Iedere week vindt u in deze nieuwsbrief een oproep om de diaconale collecte te steunen. Er wordt goed gebruik gemaakt van de GIVT app en de diaconie ontvangt regelmatig giften via het rekeningnummer NL17 INGB 0003 5955 04. Daarvoor allereerst veel dank. Ondanks dat blijft de opbrengst per collecte lager dan wanneer er tijdens een normale dienst gecollecteerd wordt. Uw diaconie is van mening dat de goede doelen niet mogen lijden onder deze situatie. Er is daarom besloten de opbrengst van de collectes aan te vullen tot een bedrag wat normaalgesproken ingezameld zou worden.

Zondag 7 juni willen we dan ook collecteren om de aanvulling van deze collectes te kunnen financieren. Wellicht was u van plan om een gift voor de collectes over te maken maar is het er tot nu toe niet van gekomen. In dat geval heeft u nu de kans om in één keer de goede doelen van de afgelopen periode te steunen. De doelen waarvan het bedrag vanuit deze collecte wordt aangevuld zijn onder andere: de voedselbank, het project noodhulp Zuid-Soedan, binnenlands diaconaat, vakanties met aandacht, Encelia, JOP, onderwijs voor kansarme kinderen in India, Timon en de plaatselijke Stichting Organisatie Kindervakantiekampen.

Cobie de Boer, Maria Eigenhuis  
en Jan Offringa