



### Een normaler leven

Het stukje van Maria vorige week zette me aan het denken en ik herkende mezelf daar wel in. Gaat het op den duur niet wennen om niet naar de kerk te gaan? Maar ik ken ook een speciale groep die de kerk en de mensen erg mist: Hennie, Wim, Ans, Nesda en Nico. Ze wonen in de Loever en snappen veelal niet waarom ze niet mogen werken, sporten en zelfstandig naar buiten kunnen. En ook hun zondag is anders; zij missen de mensen die hen op komen halen voor de kerk, het zondagskind, de dominee en ook de koek bij het koffiedrinken. Natuurlijk hoort het bij hun weekpatroon, maar het is ook meer dan dat. Bidden en zingen in de kerk is belangrijk. Wanneer wij voor de deur van de Loever staan, roept Hennie, op ruim vier meter afstand, wanneer we weer eens naar de dierentuin gaan. Als dat door de leiding en ons wordt uitgelegd, vindt ze dat het allemaal wel heel lang duurt. Maar er is een lichtje aan de horizon. Vanaf volgende week mogen er twee vaste personen per bewoner op bezoek komen. De leiding, zo blij dat iedereen gezond is, vindt het eng, maar misschien is het toch de eerste stap naar een normaler leven. Voor iedereen.

Marion Grondijs

### Ter overweging: Pinksteren

Sinds lange tijd hoef ik niet voor te gaan op Pinksteren. Want dit jaar neemt Rik Willemsen de dienst over in het kader van zijn stage. Daar hoort ook de viering van een kerkelijke feestdag bij. Voor mij is het een soort compensatie voor de extra tijd die de begeleiding vraagt, zullen we maar zeggen. Toch zal ik het missen. In de regel doe ik graag dienst op hoogtijdagen, ze geven kleur aan het kerkelijk jaar. Nu moet de rode stola – de mooiste! – wachten tot de zondag waarop we nieuwe ambtsdragers bevestigen. Ook hoeft die niet uit de kast voor een openluchtdienst op de Markt. Want die is afgeblazen.

Toen ik nog maar net predikant was, ben ik ook niet voorgegaan op Pinksteren. De datum kan ik me nog goed herinneren – zondag 18 mei 1986 – want toen werd bij ons de eerste geboren. Alsof hij het erom deed, diende zoonlief zich om twee minuten voor tien aan. Een uur eerder kon ik nog net de ouderling van dienst inseinen. Hij dirigeerde die ochtend iedereen van de Gereformeerde naar de Hervormde kerk, waar men zo vriendelijk was wat later te beginnen.

Nu is het niet zo dat ik Pinksteren een 'makkelijk' feest vind. Dat geldt voor veel mensen, zowel binnen als buiten de kerk. Rond Kerst weten de meesten wel wat er gevierd wordt, rond Pasen wordt dat voor buitenstaanders al minder en rond Pinksteren staan ook leden van de kerk nog wel eens met de mond vol tanden.

Want wat wil dit 'feest van de heilige Geest' ons vertellen? En wat is het nieuwe van Pinksteren, die Geest was er toch al? Aan het begin van de Bijbel, in de eerste verzen van Genesis, staat te lezen dat de Geest van God zweeft over het water. En verderop in het Oude Testament wordt regelmatig iemand door die Geest gegrepen. Daar sluit Pinksteren ongetwijfeld op aan, maar ook krijgt de Geest in het Nieuwe Testament, lijkt het, een nieuwe betekenis en impuls. Maar hoe precies? Daar hoef ik me dit jaar het hoofd niet over te breken. Wie weet wijst Rik ons de weg!

Twee dingen onderstreep ik graag rond Pinksteren. Om te beginnen het beeld van God als Geest. Dat koester ik, omdat ik weinig op heb met een te mensvormige voorstelling van God. Dan wordt de Eeuwige al snel een – meestal mannelijk – wezen, een soort uitvergroete mens. Zo'n beeldvorming zorgt voor veel misverstanden, zowel binnen als buiten de kerk. We gebruiken wel persoonlijke taal in de relatie met God, maar dat maakt God niet tot een persoon zoals wij. Jezus leerde al: God is Geest.

Het tweede: op Pinksterzondag heb ik de neiging te beginnen de gemeente te feliciteren met haar verjaardag. Want ooit is op dit feest een gemeenschap van bevlogen mensen ontstaan. Pakweg zo'n 1990 jaar geleden begon in Jeruzalem een beweging die uitgroeide tot de kerk. Omdat ik u daar zondag niet mee kan feliciteren, doe ik het in deze nieuwsbrief. Van harte!

Jan Offringa

### Kerkdienst en filmpjes

De livestream kerkdienst op Pinksterzondag 31 mei begint om 11:00 uur en is te bereiken via onze website of rechtstreeks via:

<https://youtu.be/hfK3qMBtoNU>. Met naast de al genoemde voorganger medewerking van Pim Schipper en Sylvia van Schaik.

Op woensdag 3 juni hopen we rond 10:00 uur op <https://youtu.be/ws81tCdlt0A> een nieuw filmpje met boekentips te plaatsen. Dit keer vertelt onze predikant kort iets over vijf boeken waarin theologen – anders dan gebruikelijk – openhartig en in toegankelijke taal verwoorden wat ze zelf zoal geloven.

## Liturgie zondag 31 mei, 11.00 uur

Grote Kerk te Wijk bij Duurstede

Orgelspel: Kom Heiliger Geist, Herre Gott BuxWV

199 - Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Welkomstwoord en bemoediging

Gebed

Zingen: Lied 680: 1, 4, 5

Inleiding / kinderen

Zingen: Lied 681 – 1 Latijn, 2 NL, 3 Latijn

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-21 (BGT)

Acclamatie: Lied 339a – U komt de lof toe...

Overdenking

Orgelspel: Improvisatie over Lied 686

Zingen: Lied 701: 1, 2, 3, 4

Aankondiging collecte

Dankzeggingen voorbeden

Zingen: Lied 970: 1, 3, 5

Gedicht

Zingen: Lied 687: 1, 2, 3

Zegen

Orgelspel: Menuet Gotique (uit de Suite Gotique) -

Leon Boëllman (1862-1897)

*Voor de kinderen:*

Wat is Pinksteren? Een pittige vraag. Weet jij het?

Roderick Vonhögen, de "mediapriester" uit Amersfoort maakte een aantal jaren geleden een uitleg met legopoppetjes. Daarin laat hij zien wat Pinksteren te maken heeft met dubbeldekker-kerkbanken, een Zweeds woonwarenhuis en Zweedse balletjes. Een aanrader voor jong en oud! Het filmpje is te vinden op: <https://youtu.be/6LaUt3EzgMQ>

*Nederlandse tekst lied 681:*

*Kom tot ons, o heil'ge Geest*

*In ons ontsteekt Gij 't vuur van uw liefde.*

*Kom tot ons, o heil'ge Geest,*

*kom tot ons, o heil'ge Geest.*

Zang: Sylvia van Schaik

Organist: Pim Schipper

Diaken en koster: Mario Batenburg

Filmopname: Sjoerd Vredenberg

Voorganger: Rik Willemsen

## Dank familie Verkerk

Ik vond het echt bijzonder om zo'n mooie kaart van jullie te krijgen. Natuurlijk namens de kinderen en jongeren van de kerk. Prachtig gemaakt, verzorgd, mooie hartjesboom op de voorkant en de mooie woorden uit een lied van Marijke de Bruijne op de achterkant. Ik word er blij van en kijk er vaak en graag naar.

Dank jullie wel.

Anneke Sterrenburg-van der Vlies

## Collecte noodhulp corona

*Help een stille coronaramp voorkomen.*

Corona: een ramp van ongekeerde omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

Voor de zondag rond Pinksteren roepen we als KERK IN ACTIE gemeenten op extra te collecteren voor coronanoodhulp. De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar hun werk en hebben dus geen inkomen en geen eten. Een catastrofe dreigt. Kerk in Actie ondersteunt deze collecte die deze stille coronaramp moet voorkomen. De komende maanden is daar in ieder geval 1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere week.

De Diaconie/zwo zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen en overmaken aan Kerk in Actie.

Jaap Swank

## Van de kerkrentmeesters

Marieke Boter komt ons financiële college versterken als kerkrentmeester, in de functie van penningmeester. Jan Oechies blijft het voorzitterschap waarnemen tot een geschikte kandidaat is gevonden. De leden van het CvK zijn erg blij met de deskundige aanvulling van hun college. De kerkenraad is van harte akkoord gegaan.

Naast de speciale aandacht voor de diaconale collecte bevelen we ook de tweede collecte, bestemd voor het pastoraat, van harte aan. Juist in deze tijd van afzondering is het belangrijk dat wij elkaar blijven spreken. Het pastorale team doet dit samen met onze predikant.

De derde collecte is bestemd voor het onderhouden van de kerk en de Open Hof. Een uitvoeringscommissie is bezig om de plannen voor een grote renovatie van de Open Hof te realiseren. Naast de inzet van velen van ons, is een flink budget noodzakelijk. Daarom ook deze collecte van harte aanbevolen.

Jan Oechies

## Ten slotte

Als u deze nieuwsbrief niet per mail krijgt maar wel op die manier wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar [j.offringa@planet.nl](mailto:j.offringa@planet.nl)

Verzoek: maak een afdruk van deze nieuwsbrief voor iemand in uw omgeving die niet online is.

Hartelijke groet,

Cobie de Boer, Maria Eigenhuis

en Jan Offringa