



Liturgie zondag 24 april 2022, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente
Tweede zondag van Pasen

Orgel: Sander Booij

Koster: Kees van der Heide

Livestream: Sjoerd Vredenberg

Diaken en lector: Jelte Veenstra

Kerkrentmeester: Jan Oechies

Ouderling van dienst: Anneke Sterrenburg

Voorganger: prop. Jeroen de Wind

O r d e v a n d i e n s t



VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: improvisatie

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.

**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon**

Drempelgebed

Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.

Neem ons leven in uw hand,
reinig het van ongerechtigheid,
vernieuw het door uw Woord en Geest.

**Maak ons tot volgelingen van Jezus
die U willen liefhebben en dienen
met al hun kracht. Amen.**

We zingen: Lied 617: 1,2,3

Allen gaan zitten

Gebed om ontferming

We zingen: Lied 617: 18,19

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing,
afgesloten met gezongen Lied 333

Schriftlezing: Johannes 20: 19-29 (NBV21)

We zingen: Lied 641: 1,2

Verkondiging

We zingen: Psalm 62: 4,5

GAVEN EN GEBEDEN



Aankondiging van de gaven

1^e collecte: Plaatselijk diaconaat

2^e collecte: Plaatselijke gemeente

3^e collecte: Vergroening Grote Kerk

Dankzegging, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen: (staande) Psalm 26: 1,3,5

Zegen, overgenomen met gezongen *Amen*
(Lied 431b)

Orgelspel: improvisatie

Livestream

U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf
11.00 uur) of later meemaken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>.

Bloemengroet

De bloemengroeten worden deze week verzorgd door Tineke Groeneweg en zijn bestemd voor dhr. T. van Ginkel en mevr. T. Frowijn-Driebergen.

Autodienst

In de maand april wordt er gereden door de fam. Hofland. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.

Stille Week en Pasen

Wat was het mooi om weer zonder beperkingen de vespers en vieringen in de Stille Week te kunnen houden. Om na een sfeervolle Paaswake elkaar te kunnen ontmoeten bij matzes en wijn. En om op Paasmorgen de vieringen feestelijk met elkaar af te sluiten. Bij alles wat er gezegd en gedaan is, werd ook weer heerlijk gemusiceerd in de Grote Kerk. Iedereen die zich daarvoor heeft ingezet – hartelijk dank!

Dinsdag 26 april: Ton Gelok over Wijk in WOII

Op dinsdag 26 april gaat Ton Gelok 'Wijkse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog' vertellen. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Open Hof. De toegang is vrij.

Ton heeft al 25 jaar informatie verzameld over gebeurtenissen die in die periode in Wijk bij Duurstede hebben plaatsgevonden. Die kreeg hij onder andere van de ruim 70 personen die hij geïnterviewd heeft. Hierdoor weet hij veel verrassende dingen naar boven te halen.

Wist u dat in de Grote Kerk na de capitulatie heel veel krijgsgevangen gemaakte Hollandse soldaten een nacht op stro geslapen hebben en te eten kregen? Dat er een Amerikaanse bommenwerper en een jachtvliegtuig in Wijk zijn neergestort? En dat er Joden en ook heel veel onderduikers zijn verborgen? Zo is er veel te vertellen. In de lezing komt het optreden van Hitler bij het begin van de Tweede Wereldoorlog ter sprake en zal een link naar Poetin niet ontbreken. De avond wordt georganiseerd door BovenWijks, het aanbod voor ontmoeting en bezinning van onze gemeente.



Neergestorte Amerikaanse bommenwerper tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen op 22 februari 1944

Wijkontmoeting 11 of 12 mei

Wat we in februari nog niet aandurfden, gaat nu op 11 en 12 mei gebeuren: we houden een wijkontmoeting voor gemeentelieden. Zij hebben de keuze tussen woensdagochtend 11 mei, 10.00 uur en donderdagavond 12 mei, 20.00 uur. 'Toekomst' is het actuele thema van de bijeenkomsten. Hoe gaan we vanuit de kerk om met de grote vragen en zorgen die rond de toekomst van de wereld (en van de kerk zelf) spelen? Het zou mooi zijn als u een van de data alvast noteert om erbij te zijn.

'Vooruitblik: Weldoener op 13 mei'



Lees meer informatie op pagina 7 en 8 van de nieuwste editie van Samen Verder.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa