

Nieuwsbrief 100, 10-2-2022

Liturgie zondag 13 februari 2022, 9.15 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente
Zesde zondag na Epifanie

Organist: Pim Schipper
Koster: Willeke Willemsen
Livestream: Sjoerd Andringa
Lector: Margriet van Rossen
Diaken: Mario Batenburg
Kerkrentmeesters: Margriet van Rossen
Ouderling van dienst: Anneke Sterrenburg
Voorganger: Gerrit Krul, Utrecht

O r d e v a n d i e n s t

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: *Gottes Sohn ist kommen* - Johann Heinrich Buttstett (1666-1727)

Welkomstwoord

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon**

Drempelgebed

Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
Neem ons leven in uw hand,
reinig het van ongerechtigheid,
vernieuw het door uw Woord en Geest.
**Maak ons tot volgelingen van Jezus
die U willen liefhebben en dienen
met al hun kracht. Amen.**

We zingen: Psalm 18: 1,15

Gebed om ontferming

overgenomen met kyrie: Lied 301k

We zingen: Psalm 146c: 1,3,7

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen

afgesloten met gezongen Lied 333

Eerste lezing: Maleachi 3, 13-21 (lector)

We zingen: Lied 966: 1,2,5

Evangelielezing: Mattëus 20: 1-16a (voorganger)

We zingen: Lied 339a



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

Verkondiging

We zingen: Zingend Geloven I, lied 5: 1,6,7
(tekst: Willem Barnard; melodie Lied 543)

1. Die vroeg zijn aangeworven,
van die wordt veel gevraagd:
zij zwoegen van de morgen
tot midden in de nacht.
Die later zijn gekomen,
die krijgen veel te veel.
Zij vragen met de vromen
een evenredig deel.

6. Wij hebben lang gezweven,
wij vragen uit één mond:
geef ons het loon des levens,
geef ons het volle pond!
Die later zijn gekomen,
die geeft Hij evenveel,
die slapen en die sloven
een evenredig deel.

7. De alleroudste vaders,
de allerjongste zoon,
zij krijgen Gods genade,
dat is het volle loon.
Die later zijn gekomen,
die krijgen evenveel,
genade zal hun lonen
een evenredig deel.

GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte

1^e collecte: Noodhulp Nepal – zie
toelichting

2^e collecte: Plaatselijk kerkenwerk

3^e collecte: Vergroening Grote Kerk



Dankzegging, voorbeden, stilte, Onze Vader

Na iedere intentie bidden we zingend:

Lied 367d

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 418: 1,2,3

Zegen, overgenomen met
gezongen *Amen* (Lied 431b)

Orgelspel: Improvisatie

*Tijdens of na het orgelspel verlaten we
rij voor rij de kerk*

Livestream

U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 9.15 uur) of later meemaken via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede>

Bloemengroet

De bloemengroeten zijn deze week verzorgd door Gerrie van der Heijden en gaan naar mevr. W. Schaeken-Vroon en naar mevr. W. Schram-van der Velden.

Autodienst

In februari wordt er gereden door de fam. Van Sprakelaar. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.

Actie NOODHULP voor Nepal

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie teruggekeerde arbeidsmigranten en hun families. We helpen hen bij het opzetten van bijvoorbeeld een pluimveebedrijf, groentekwekerij, naaiatelier of werkplaats voor het repareren van motorfietsen. Ook ondersteunen we gezinnen bij het effectief bewerken van landbouwgrond, zodat ze kunnen voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften. Jongeren krijgen een landbouwtraining, bijvoorbeeld in de teelt van olijven of walnoten, een vakopleiding, een stageplek of coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

De diaconie hoopt dat u gul wilt geven en verdubbelt de opbrengst!

Uw kunt uw bijdrage geven via de Givt-app, in het mandje bij de uitgang of door overschrijving op het bankrekeningnummer van de diaconie.

Hartelijk dank voor uw gift.

Jaap Swank

Choral Evensong a.s. zaterdag (!)

Op zaterdagmiddag 12 februari zal om 16.00 uur opnieuw liturgie gevierd worden in een Choral Evensong in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede. Kamerkoor Vocaliber uit Huizen o.l.v. Richard Vos zal de gezongen delen voor haar rekening nemen. De hoofdorganist van de Grote Kerk, Pim Schipper, bespeelt het Harrison & Harrison-orgel. Ds. Jan Offringa is deze middag de liturg.

Vanaf 2022 vindt een aantal van de geplande Choral Evensongs op zaterdag in plaats van op zondag plaats. Vandaag is dat het geval. De Anglicaanse

traditie kent Evensongs op alle dagen van de week. U bent welkom in de kerk!

U kunt ook de Evensong ook meebeleven via de livestream: https://youtu.be/6kwHqZdMg_8 en de orde van dienst staat weer op www.scgk.nl Toegang bij onze activiteiten is weliswaar gratis maar zonder uw vrijwillige bijdrage kunnen we die eigenlijk niet organiseren.

Namens het bestuur van de SCGK, met vriendelijke groet, Sjoerd Vredenberg

Nieuwsbrief 100!

Voor je het weet is het zover: de **honderdste** Nieuwsbrief gaat rond. Maar hoe komt deze wekelijkse nieuwsbrief eigenlijk tot stand?

Het proces kent twee fases. De eerste wordt afgerond voor donderdag 12.00 uur. Dan is de kopij ingezameld en wordt die waar nodig geredigeerd en ingekort. Dat laatste in het geval dat er ruimtegebrek is of het aantal van 250 woorden per stukje ernstig wordt overschreden. Ook is ondertussen, als het goed is, de liturgie van de zondagse voorganger binnen, aangevuld met de muziekstukken van de organist.

De tweede fase begint donderdag na 12.00 uur. De ene week gaat Cobie, de andere week Maria met alle 'ingrediënten' aan de slag. De eerste versie van de Nieuwsbrief wordt gemaïld aan Jan en aan elkaar en daar wordt in de regel razendsnel op gereageerd. Denk aan wijzigingen in zinsbouw, leestekens - kleinigheden dus eigenlijk, omdat we de Nieuwsbrief zo perfect mogelijk willen maken. En drie zien nu eenmaal meer dan één. Ook via de app-groep worden correcties doorgegeven. Meestal kan de definitieve versie dan aan het einde van de middag worden vastgesteld.

In de regel verstuurt Jan de Nieuwsbrief begin van de avond, maar Cobie kan dat indien nodig van hem overnemen. Beiden hebben zij nl. een e-mailbestand dat ze samen actueel houden. Want nog steeds komen er lezers bij, en een enkele keer valt er iemand af. Op dit moment ontvangen zo'n 300 adressen de Nieuwsbrief en de respons die we krijgen is in het algemeen positief te noemen.

Het aantal pagina's houden we voor de leesbaarheid op twee. Bij uitzondering voegen we een extra bijlage toe of versturen we op een ander moment in de week een speciaal bericht.

Hopelijk blijft ook u ons de komende tijd voeden met korte, krachtige berichten.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa