



Tussen vrees en hoop

Omdat ik er van houd positief te eindigen, begin ik met het zuur en eindig ik met het zoet.

Ik draai er niet omheen, ik ga het over corona hebben. Hoe speelt dat in mijn kleine wereldje? De allereerste beperking op persoonlijk vlak was de maatregel dat de kwetsbare ouderen in verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. Voor mijn oudste zus betekent dat ze haar broers voorlopig niet meer kan knuffelen. Hoewel een gesprek al langer niet meer mogelijk is, merk je dat bezoek voor haar een geluuksmoment is. Het wringt dat zij die momentjes nu moet missen.

Maar corona kwam nog dichterbij. Ook in het Droomhuis wonen kwetsbare mensen. Er is een strikt bezoekersregime, dat soepeler is dan voor verpleeghuizen, omdat erkend wordt dat contact met het gezin voor bewoners als in het Droomhuis heel belangrijk is. Maar na enkele dagen belandden we in een nachtmerrie. Onze zoon Paul wordt verdacht van corona-besmetting. Van het ene op het andere moment is het Droomhuis op slot, voor alle ouders en familieleden. En dat je niet bij je kind mag zijn als die zielig ziek ligt te zijn, dat is wreed. Omdat je aan die regel toch niets kan veranderen, leg je je er maar bij neer. Maar vragen in de zin van 'stel dat..., wat doen we dan?...' zijn onvermijdelijk. Als na een paar dagen de testuitslag gunstig blijkt te zijn, veer je direct letterlijk weer omhoog.

En waar zit het zoet dan? In de ervaring dat in het Droomhuis ook zorghelden werken. In deze lastige periode kom je ook veel lichtpuntjes tegen, die samen een brug van licht vormen. Om te beginnen, de houding en inzet van het team van verzorgers. 'Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.' Kijk, daar zou je als ouder ook voor kiezen. Van dit soort onverantwoordelijk verantwoordelijkheid nemen, word je alleen maar blij. En dat er in het team verzorgers ook personen zijn die aanvoelen dat moeders in dit soort situaties extra aandacht nodig hebben – door te bellen, mondeling direct aan te geven hoe het met Paul gaat en ondanks de extra drukte tijd vrij te maken voor beeldbellen met Paul – zorgt voor de gewilde geruststelling. En een wakende wacht die 's avonds opbelt om te zeggen dat we op elk moment van de nacht kunnen bellen om te vragen naar de stand van zaken, zorgt voor iets om naar uit te kijken. Het motto 'zorg goed voor de cliënt, en nog beter voor de moeder (en de vader)' hebben ze vanuit het Droomhuis waargemaakt.

Ik moet vooral niet vergeten te noemen dat medebewoners van het Droomhuis Paul brieven, kaarten en kleurplaten toesturen. Voor hen is dit ook spannend. Op TV horen ze niets dan narigheid over corona. 'Wat gaat er met Paul gebeuren', is de vraag die hen kwelt.

Pasen is het feest van de hoop. Hoop op een toekomst. De positieve ervaringen in onze directe nabijheid, ervaar ik als tekens van hoop.

Groet, Jan Klaver

Kerkdienst

Zowel op zondag 17 mei als op Hemelvaartsdag 21 mei is er om 11:00 uur een livestream uitzending van onze gemeente vanuit de Grote Kerk. Voor zondag 17 mei is de link: <https://youtu.be/coTgQfMtDE0>

Op Hemelvaartsdag is dat:

<https://youtu.be/0eVEQzfmms>

Ook kunt u kiezen voor:

https://www.youtube.com/channel/UCaP5okT0QYYVvF3X_Z6qzNg het YouTube kanaal van onze gemeente.

Van meerdere kanten kwamen er positieve reacties op de verbetering van het geluid. Dat hopen we vast te houden. Ook blijven we als plek voor het liturgisch centrum kiezen. Waar de een daar de intimiteit van de Johanneskapel miste, was de ander blij weer wat meer van de kerk en het Engelse orgel mee te krijgen. Verschil van smaak zal er altijd zijn.

De komende weken bezinnen we ons wat er in de diensten van juni (max. 30) en juli (max. 100 aanwezigen) mogelijk is. Daarover hopen we u via de Nieuwsbrief, het kerkblad en/of de website op de hoogte te brengen.

Orde van dienst zondag 17 mei, 11:00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente

Thema: De Tien Woorden

Orde van dienst

Orgelspel: *Andante in D – F. Mendelssohn-Bartholdy*

Welkomstwoord en bemoediging

Gebed: Psalm 86: 1-10

Zingen: Psalm 86: 4,5

Voor de kinderen: de 10-Woorden-Rap

Zingen: Lied 320: 1,2,3

Schriftlezing: Exodus 20: 1-17

Zingen: Psalm 117d

Overdenking

Orgelspel: Improvisatie over Psalm 119

Zingen: Lied 791; 1,2,3,4

Aankondiging collecte

Dankzeggingen, voorbeden

Zingen: Lied 370

Gedicht

Zingen: Lied 919: 1,2,4

Zegen

Orgelspel: *Fuga in d moll – F. Mendelssohn*

Orde van dienst donderdag 21 mei, 11.00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente

Morgengebed Hemelvaartsdag

Orde van dienst

Orgel improvisatie

Welkomstwoord en bemoediging

Tekst: Psalm 93 (Huub Oosterhuis)

Zingen: Lied 362

Lezing & overdenking van Matteüs 28: 16-20

Orgel improvisatie

Zingen: Lied 663

Aankondiging collecte

Dankzeggingen, voorbeden, Onze Vader

Zingen als gezongen refrein: Lied 367b

Gedicht

Zingen: Lied 665: 1,4,5

Zegen

Orgel improvisatie

Pastoraat

In het UMC te Utrecht heeft Reinout Broos een operatie ondergaan. In hetzelfde ziekenhuis verblijft Sandra Niessen.

Op donderdag 7 mei is Dick Schoonderbeek overleden, in de leeftijd van 85 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Magdalie op Leenman 6. Velen kennen hem als een trouwe kerkganger. Dick nam jarenlang deel aan het Leerhuis en bezocht ook graag andere kringen en ontmoetingen. Afgelopen donderdag was in besloten kring de uitvaart in de aula van de begraafplaats in Cothen. Ons medeleven gaat in het bijzonder naar zijn vrouw, kinderen, schoon- en kleinkinderen. Een uitgebreider In Memoriam komt in Samen Verder.

Jan Offringa

Noodhulp Gambia

In april ontvingen jullie een bericht over het verlenen van noodhulp aan een tweetal community's in Gambia: Sukuta Madina en Yuna. Community's waar onze stichting actief is. Hieronder lezen jullie de stand van zaken.

Noodhulpverlening in de vorm van het uitdelen van rijst is noodzakelijk omdat de maatregelen van de Gambiaanse overheid tegen het coronavirus de bevolking hard treft. Het toerisme, eigenlijk de enige bron van inkomsten, is volledig gestopt, waardoor onder meer hotels en restaurants zijn gesloten. Het personeel is ontslagen. Taxichauffeurs hebben ook geen werk meer. Er zijn weinig gezinnen overgebleven die nog een inkomen hebben.

Onze oproep voor noodhulp heeft ertoe geleid dat in de maanden april en mei aan de armsten in de community's van Sukuta Madina en Yuna rijst is uitgedeeld. Op de website van de stichting kunnen jullie daar wat over lezen en wat foto's bekijken. Per maand wordt voor € 2.000,- noodhulp verleend. De

mensen waren heel erg blij; namens hen heel heel hartelijk dank!

Ook voor de maanden juni en juli zal er door jullie donaties noodhulp mogelijk zijn. Voor de maanden augustus, september en eventueel oktober is er nog geen geld om noodhulp te verlenen. Maar, dat laatste heeft nog even tijd en hopelijk komen er ook voor die maanden nog donaties binnen op bankrekening NL48 RABO 0173 6660 51, ten name van de Stichting Onderwijs voor Gambia, onder vermelding van "noodhulp corona". En mochten jullie nog geen bijdrage hebben overgemaakt, dan is die natuurlijk van harte welkom!

Een ieder heel hartelijk dank voor jullie gift en jullie betrokkenheid bij mensen die het in vergelijking met ons aanmerkelijk minder hebben.

Met een hartelijke groet,

Amy en Frans van den Bercken

(ambassadeurs van de St. Onderwijs voor Gambia)

Timoncollecte 17 mei 2020

Al lange tijd zijn wij als diaconie en gemeente nauw betrokken bij de werkzaamheden van de organisatie Timon. Kees Sterrenburg is namens onze gemeente lid van de raad van deelnemers bij Timon. Deelnemers zijn diaconieën die bijdragen aan Timon.

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Timon brengt hulp bij zelfstandig wonen wanneer je vastgelopen bent in je relatie, familie, opleiding of werk.

Timon helpt mee een veilige plek te vinden wanneer je (tijdelijk) niet meer thuis kunt wonen, wanneer je ouders niet goed voor je kunnen zorgen, wanneer je behoefte hebt aan een rustige en veilige plek.

Timon helpt mee een hoopvolle toekomst dichterbij te brengen wanneer je vastgelopen bent in je relatie, familie of opleiding. Wanneer je worstelt met schulden, verslaving of criminaliteit.

Timon leert je op eigen benen staan wanneer je tienermoeder of jong moeder geworden bent. Wanneer je hulp nodig hebt bij het opvoeden van je kind. Steun ook het goede en nodige werk van Timon tijdens de eerste collecte op zondag 17 mei.

Mario Batenburg

Codekraker – rebus – woordzoeker

Een uit drie delen bestaande puzzel, die aansluit bij de tijd van het kerkelijk jaar, is digitaal verkrijgbaar bij Jeannette Hamerling: nootzakelijk@hotmail.com

Ten slotte

Als u deze nieuwsbrief niet per mail krijgt maar wel op die manier wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar j.offringa@planet.nl

Verzoek: maak een afdruk van deze nieuwsbrief voor iemand in uw omgeving die niet online is.

Hartelijke groet,

Cobie de Boer, Maria Eigenhuis

en Jan Offringa