

Nieuwsbrief 8, 8-5-2020



Protestantse gemeente
te Wijk bij Duurstede

Kerkdienst

Op zondag 10 mei wordt om 11:00 uur weer een livestream uitzending verzorgd vanuit de Grote Kerk. Het is de bedoeling dit keer vanuit de kapel naar het liturgische centrum te verhuizen, dus richting de dooptuin en het Engelse orgel. De directe link is <https://youtu.be/DAKPp7rIVe4>. Ook kunt u kiezen voor het YouTube kanaal van onze gemeente:

https://www.youtube.com/channel/UCaP5okT0QYYVvF3X_Z6qzNg.

Afgelopen week is opnieuw aan de verbetering van het geluid gewerkt. Hopelijk is dat te merken!

Orde van dienst zondag 10 mei, 11:00 uur

Grote Kerk – Protestantse gemeente

Orgelspel

Welkomstwoord en bemoediging

Gebed: Psalm 98: 1-2 en 7-9

Zingen: Lied 655: 1,2,4

Voor de kinderen / ter inleiding

Zingen: Lied 333 – Kom Geest van God

Schriftlezing: Exodus 17, 8-16

Johannes 10, 11-15

Zingen: Psalm 103 e (Taizé)

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 311: 1,2,3,4,5,6,9

Aankondiging collecte

Dankzeggingen voorbeden

Zingen: Lied 1006 – Onze Vader

Gedicht

Zingen: Lied 704

Zegen

Orgelspel

Organist: Sander Booy

Zang: Elien van der Meer

Diaken en koster: Mario Batenburg

Livestream: Sjoerd Vredenberg

Voorganger: ds. Jan Offringa

Ter overweging

Hoe kan het dat in Nederland zo'n hoog percentage Joden naar de vernietigingskampen is gedeporteerd? Die vraag speelt altijd weer op rond 4 mei. Driekwart van alle Joden in ons land, meer dan 100.000 mensen, overleefden de oorlog niet. In haar studie 'Veel valse hoop' (2017, vertaling 2018) geeft Katja Happe een genuanceerd antwoord op die vraag. Je krijgt het niet op één noemer, er spelen meerdere dingen tegelijk. In de woorden van Happe zelf: 'Een aantal onderling

samenhangende factoren is hierbij doorslaggevend geweest. De effectiviteit van het Duitse bezettingsregime, dat ten volle gebruikmaakte van de mogelijkheden die zich in Nederland voordeden, speelde hierbij een rol, maar ook de onder de Nederlandse bevolking wijdverbreide gezagsgetrouwheid, het onvermogen van veel Joden om in te zien dat zij gevaar liepen, en niet in de laatste plaats de moeilijkheden om in het kleine en dichtbevolkte land onder te duiken of voor de Duitsers te vluchten.'

Door zijn grootmoeder Wilhelmina aan te halen, die vanuit Londen slechts enkele keren het lot van de Joden aankaarte, stelde onze koning aan de orde of desinteresse in ons land een rol speelde. Op hun beurt kunnen kerken zich afvragen in hoeverre een ronduit negatieve kijk op het jodendom in eigen kring daaraan bijdroeg. Weerhield dat menig christen ervan hulp te bieden? Ook hier geldt weer dat er geen eenvoudige antwoorden zijn. Het is moeilijk in de harten van mensen te kijken. En niet iedereen is even moedig. Neem je onderduikers op als je daarmee het leven van je gezin op het spel zet? Mijn respect is groot voor mensen die dat deden.

Mede door de 4 mei-lezing van Arnon Grünberg kwam bij mij weer de vraag op: hoeveel lef durf ik zelf te tonen als er hier een schrikbewind zou komen dat moslims verjaagt, opsluit of naar het leven staat? Als er louche typen opstaan die er niet voor terugdeinzen het 'minder, minder, minder Marokkanen' hardhandig in praktijk te brengen? Zouden de kerken, zouden wij zelf hen, met alle risico's van dien, in bescherming nemen of aan een schuilplaats helpen? Dat zijn van die vragen die deze altijd weer indringende meidagen bij me oproepen. Hopelijk komt het nooit meer zo ver. Maar soms ben je er niet helemaal gerust op. Arnon Grünberg verwoordde die onrust aldus: 'de buik die het Derde Rijk baarde, is nog altijd vruchtbaar'.

Jan Offringa

Van de diaconie

Zondag 10 mei collecteren we tijdens de eerste collecte voor Jong Protestant (JOP) een onderdeel van de landelijke Protestantse kerk. In het bijzonder het project "jong en oud leren van el-

kaar". Met uw gift worden activiteiten als hieronder mogelijk gemaakt:

Iedere twee weken komen acht jongeren van #DurfteOrganiseren in Zwartsluis bij elkaar. Ze zijn heel druk met het organiseren van een bezoek aan een kindertehuis in Polen. Alles regelen ze zelf: een begroting, tickets, vervoer op locatie, het inzamelen van geld en een programma met activiteiten voor de kinderen. Naast #DurfteOrganiseren zijn er nog twee groepen actief: #DurfteKlussen, die mensen binnen en buiten de kerk helpt met allerlei klusjes, en #DurfteTechnisch, die de beamer en het geluid in de kerk leert bedienen. #Durfte is een activiteit waar tieners, jongeren en volwassenen samen aan de slag gaan en iets doen waar ze een passie voor hebben. Ze ontdekken met elkaar hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor de gemeente, hoe ze kunnen leren van andere generaties en van de Bijbel.

Steunt u ook het werk van Jong Protestant? U kunt uw bijdrage overmaken via de GIVT-app of op het rekeningnummer van de diaconie wat u in het kerkblad vindt.

Mario Batenburg

Op maandag 4 mei droeg de zestienjarige Eva Pronk uit Den Haag haar gedicht 'Vrijheid' voor tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam.

Vrijheid

de oude man
verstopte joden op zijn zolder,
drukte illegale kranten
en hielp Engelse piloten.
hij loog voor het leven.
hij loog voor de vrijheid.

de vrouw
in de kelder
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen
bange mannen, vrouwen en kinderen
schuilen voor de bommen.
zij stond voor het leven.
zij stond voor de vrijheid.

de jongen
net achttien
opgeroepen
om te vechten aan het front
nam afscheid van zijn moeder
en zou haar nooit meer zien.
hij vocht voor zijn leven.

hij vocht voor de vrijheid.

deze helden.
gewone mensen zoals jij en ik.
kozen ervoor te vechten
voor de vrijheid.
als een van deze helden
hier niet voor had gekozen.
was mijn opa dan geboren?
had ik dan geleefd?

Eva Pronk

Dank voor een mooi initiatief

Wat prachtig dat in deze tijd krachten worden gebundeld. En wat goed dat door deze daden geluksmomenten



worden gecreëerd voor de mensen die het hard nodig hebben. Afgelopen dinsdag, op Bevrijdingsdag, zijn er 400 plantjes rondgebracht in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. De attenties gingen naar ouderen die nog zelfstandig wonen. Ik heb gehoord wat dit met de mensen deed, velen waren ontroerd en vroegen verwonderd: 'zijn deze echt voor mij?'. Op deze manier wil ik iedereen bedanken die hieraan meegewerkt heeft. Wat een geweldig mooi initiatief. Naast mensen uit de kerken en stadsdichter André van Zwieten deden organisaties mee als Drukkerij Den Hoed, Merkens Tuincentrum, Stichting Binding en De Wijkse Dienst, ondersteund door Onderlinge Verzekeringen Cothen.

Iris Kop

Een stukje huisvlucht van Janna Afman

<http://www.gratiswoordzoekers.nl/woordzoekers/bezoekers/woordzoeker-kerk-1#.XqVgzZMVgGQ.email>

Ten slotte

Als u deze nieuwsbrief niet per mail krijgt maar wel op die manier wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar j.offringa@planet.nl.

Verzoek: maak een afdruk van deze nieuwsbrief voor iemand in uw omgeving die niet online is.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa