



Kerkdienst, liturgie en filmpjes

Op zondag 26 april 11:00 uur is er een livestream uitzending van de kerkdienst. De directe link is <https://www.youtube.com/watch?v=gD63ZTvuPhI> Ook kunt u kiezen voor het YouTube kanaal van onze gemeente https://www.youtube.com/channel/UCaP5okT0QYYVvF3X_Z6qzNg

Orde van dienst

Orgelspel: Psalm 42 – J.P. Sweelinck (1562-1621)
Welkomstwoord en bemoediging
Psalm 42: 1-6
Lied 333 – Kom Geest van God
Ter inleiding
Lied 275: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Exodus 17, 1-7
Overdenking
Orgelspel: 'Bicinium' – Willem Vogel (1920-2010)
Lied 653: 1,3 en 7
Gedicht
Dankzeggingen voorbeden
Lied 655: 1, 2 en 5
Aankondiging collecte
Zegen
Orgelspel: 'Hoop' – Louis van Dijk (1941-2020)

Op ons YouTube kanaal vindt u nog het filmpje over Thomas, de grote twijfelaar onder Jezus' leerlingen, en het gesprek met onze stagiair Rik Willemsen over 'kerk zijn in de stad'. Daarop kwamen veel positieve reacties. Komende woensdag 29 april geven Rik en Jan een paar persoonlijke boekentips voor de vakantietijd. Dat filmpje is rechtstreeks te bekijken via <https://www.youtube.com/watch?v=t3tnLyvpF6s>

Hartelijke groet, Jan Offringa

Leven vanuit Pasen

Afgelopen dinsdag hoorden we van premier Rutte dat het de goede kant op gaat, een pril begin. Het biedt ons hoop. Tegelijkertijd weten we dat het voorlopig nog niet 'normaal' wordt. De landelijke kerk heeft inmiddels een werkgroep in het leven geroepen om na te denken over het 'nieuwe normaal', leven met anderhalve meter afstand. We leven ook met een gevoel van verlies, van wat was en wat nu nog niet kan, een onvervuld verlangen naar 'alles weer gewoon'. Voorlopig zullen we in dit spanningsveld moeten (leren) leven. Het in dit spanningsveld uithouden, hoe doe je dat? Wat mij helpt, is om niet te kiezen voor één van beide polen, maar om beide te blijven zien: verlieservaring én blijven hopen. Een mooi voorbeeld vind ik het programma 'Op adem' waar Jacobine Geel elke avond een gast in het Protestantse kerkje

in Nederhorst den Berg uitnodigt antwoord te geven op 'wat inspireert, troost en bemoedigt jou in deze tijd?' <https://petrus.protestantsekerk.nl/> Stuk voor stuk vertellen de gasten hun verhaal, zoekend naar woorden, kwetsbaar. Wat inspireert, troost, bemoedigt... Voor de een is dat een (Bijbel)verhaal, voor de ander een lied. De een maakt een namenlijstje met mensen om te bellen, de ander leest een heiligenverhaal en doet kleine dingen met grote liefde. Het brengt licht in het donker. Leven vanuit Pasen betekent geloven dat het nooit zal eindigen in het donker, maar er uiteindelijk altijd nieuw ochtendlicht gloort. Onze dochter zong daarover in de Paasdienst: 'Bridge of Light' van Pink. <https://www.youtube.com/watch?v=fBUe9PXNnqU>

'Bridge of Light' (korte samenvatting)

Net als je denkt dat de hoop is verloren en dat je alles op wilt geven wat je hebt.
Net als het donker wordt, je vertrouwen breekt, kijk dan naar de sterren in plaats van naar het donker.
Dat is het moment waarop je een brug van licht kunt bouwen,
dat is het moment waarop het verkeerde verandert in het goede,
dat is het moment waarop je het niet op kunt geven.
Dat is het moment wanneer liefde de nacht verandert in de dag,
Wanneer het gevoel van eenzaamheid afneemt. Daarom: wees sterk vannacht.
Alleen liefde kan voor ons een brug van licht bouwen.

Hartelijke groet, Lydia Roosendaal

Emeritaat Louis Wüllschleger

Vorig week zondag nam collega Louis in de avonddienst afscheid van de Hervormde gemeente. Want hij is onlangs 68 jaar geworden en gaat nu echt met emeritaat. Het 'echte' afscheid is verschoven naar 30 augustus. Wel is hij nu al gestopt met zijn predikantswerk in Wijk. Het drieluik dat dit voorjaar in het gezamenlijke kerkblad verscheen, ging al uitgebreid in op onze meer dan prettige samenwerking. En ook in de spontane Paasgroeten die we aan elkaars gemeenten doorgaven, stonden we daarbij stil. Die groeten zijn terug te vinden aan het slot van de Hervormde opname en aan het begin van die van ons (zondagochtend 12 april). Hier vat ik kort samen wat uitgebreider in de laatste Kerkewerk, het Hervormde kerkblad, staat over

onze samenwerking. Om te beginnen sprongen de gezamenlijke vieringen eruit. Naast wat er al was, kwamen er Adventsvespers, zomerse middaggebeden en verschillende muziekdiensten bij, zoals die met de Saint Anthony Pipe Band. En de avond rondom het verhaal van Ruth op Valentijnsdag blijft onvergetelijk.

Verder noem ik het belang van de Denktank Gebouwen. Er leefden in beide gemeenten genoeg wensen en ideeën voor de kerk en de Open Hof, maar het ontbrak nogal eens aan onderling vertrouwen en heldere besluitvorming. Daar hebben we in de Denktank hard aan gewerkt, en daarin was Louis met zijn kennis van zaken en scherpe en tegelijk verbindende geest een onmisbare schakel. Niet alleen de Hervormde gemeente, maar ook wij gaan hem missen. Louis wensen we samen met Nel een welverdiende rust toe, en een mooie toekomst onder Gods zegen.

Jan Offringa

Noodhulp voor Gambia

In Nederland treft het coronavirus iedereen. Niet alleen emotioneel maar vaak ook financieel. Gelukkig leven we in een welvarend land en zijn er veel sociale en financiële vangnetten.

In Gambia zijn ook stringente maatregelen genomen om een uitbraak van het virus te voorkomen. De impact ervan is onvoorstelbaar. Grotendeels is men afhankelijk van toerisme.

Geen toeristen betekent: hotels en restaurants dicht. Personeel wordt gewoon ontslagen. Niet werken is geen geld en uitkeringen kennen ze niet. Een dag geen inkomen betekent voor velen een dag zonder eten.

Naast de werkeloosheid die er al was, is dit een regelrechte ramp.

Doordat de grenzen dicht zijn stijgen bovendien de prijzen van levensmiddelen en met name van rijst. Dat is het hoofdbestanddeel van hun dagelijks voedsel!

Noodhulp is niet de doelstelling van de Stichting Onderwijs voor Gambia, maar voor deze situatie maken we een uitzondering.

Daarom vragen we om uw steun. Uw gift wordt gebruikt voor aankoop van rijst. Een baal rijst van 50 kg kost ongeveer € 30,-.

De rijst zal door onze contactpersonen in Gambia worden gekocht en verdeeld onder gezinnen waar de nood het allerhoogst is.

We hopen op uw steun en wensen dat u allemaal gezond deze crisis doorkomt.

Giften kunt u overmaken op rek. nr. **NL48 RABO 0173 6660 51**, ten name van de St. Onderwijs voor Gambia, o.v.v. "noodhulp corona". Alvast heel erg bedankt.

Amy en Frans van den Bercken

Nieuwe aarde en hemel - Corona Virus

Een niet te stuiten virus bedreigt de mens.
Brengt grote schade aan de gezondheid.
Mensen sterven. Wanhoop, angst en ontzetting
spatten over je heen.

Maatregelen om het virus in te dammen,
in alle landen.

Thuisblijven, afstand houden van elkaar.

De ander is net zo kostbaar als jij!

De kus van het virus breekt harten open!

Creativiteit wekt andere mogelijkheden.

Nieuwe wegen gaan om elkaar te waarderen,
tot hulp te zijn.

Blij zie ik: Het oude gaat voorbij.

Gedompeld in schitterende kleuren.

Gestart: Nieuw perspectief van mens en aarde!

Verscheidenheid en verschillen bundelen zich
tot kracht en verbondenheid waar dat nodig is!

Contouren van een nieuwe hemel en aarde worden
zichtbaar!

Geschreven 20 april 2020 Wijk bij Duurstede
www.innekevandenhof.nl

Water – een speurtocht in Wijk

Vanuit de kindernevendienst hebben Janna Afman en Jeannette Hamerling een speurtocht in Wijk uitgezet, vooral voor kinderen en jonge gezinnen. Die sluit aan bij het thema 'water' dat komende zondag centraal staat in de dienst. De speurtocht is digitaal verkrijgbaar via janna.afman@gmail.com. Het is niet de bedoeling de tocht met meer dan drie mensen te doen. En houd ook de andere coronaregels in acht. Veel plezier!

Ten slotte

Als u deze nieuwsbrief niet per mail krijgt maar wel op die manier wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar j.offringa@planet.nl.

Verzoek: maak een afdruk van deze nieuwsbrief voor iemand in uw omgeving die niet online is.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa