



ZONDAG 7 april 2019

Kleur	: paars
Zondagskind	: Steffie de Roos
Koster	: Arie Overbeeke
Organist	: Pim Schipper
Lector	: Riet Andringa
Diaken	: Marianna Migchels
Kerkrentmeester	: Arno Schut
Ouderling	: Jack van der Laak
Voorganger	: ds Geertien Morsink, Zeist

VOORBEREIDING

Klokgelui en orgelspel

Stilte

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staande): Lied 286 *Waar de mensen dwalen in het donker*

Bemoediging en drempelgebed

Onze hulp in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft

God, die trouw bent tot in eeuwigheid
die niet loslaat wat uw hand begon -

zie ons zoals wij hier gekomen zijn,
met wat blij en dankbaar maakt,
met onze zorgen en angsten –

neem ons voor lief,

U bent groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.

U bent een God van liefde,
schepper van steeds weer een nieuw begin,
door Jezus Christus onze Heer - Amen

- de gemeente gaat zitten –

Psalm van de zondag: Lied 43: 1, 2 en 3 *O God kom mijn geding beslechten*

Groet:

De eeuwige zal bij u zijn,
ook u zal God bewaren

Gebed om ontferming

Kyrielied: Lied 547: 1, 2 en 3 *Met de boom des levens*

TEKST EN UITLEG

Zondagskind leest een versje en doet de lamp(en) aan

Andere kinderen komen naar voren
Gesprek met de kinderen *Teruggeven*

Projectlied met de kinderen: 'Wij bidden om een nieuw begin'
(tekst: Eric Idema, melodie: Gerard van Amstel)
refrein # couplet 5 # refrein

Refrein:

Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in, om liefde door te geven

5. 'Zorg voor mijn wijngaard, geniet er maar van.
ik krijg mijn deel, vind je dat een goed plan?'
Dat zei een man, maar wat kreeg hij veel spijt.
Want na een tijd was hij alles kwijt

Refrein:

Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in, om liefde door te geven

- *De kinderen gaan naar hun eigen viering* -

Inleiding bij de lezingen

Gezongen gebed bij de opening van de Schriften: Lied 333

Eerste lezing: Jesaja 58: 6 – 10 (door lector)

⁶Is dit niet het vasten dat ik verkies:

misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?

⁷Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?

⁸Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen.

Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.

⁹Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: 'Hier ben ik.'
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,

¹⁰wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

We zingen: Lied 126 a *Voorzang* GM en *refrein*: allen

Tweede lezing: Lucas 20: 9 – 19

⁹Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. ¹⁰Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. ¹¹Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd stuurden ze ook hem met lege handen weg. ¹²De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegoid. ¹³Toen zei de eigenaar van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben.” ¹⁴Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: “Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.” ¹⁵En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? ¹⁶Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’ Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’ ¹⁷Maar hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent dan wat er geschreven staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden”?’ ¹⁸Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’ ¹⁹De schriftgeleerden en hogepriesters, die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk.

We zingen: Lied 118: 8 *De steen die door de tempelbouwers*

Uitleg en verkondiging

We zingen: Lied 537: 1, 2, en 4 *Zo spreekt de Heer*

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven

1^e collecte voor het zendingswerk van Kerk in Actie in Rwanda

2^e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk

3^e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw

Tijdens de collecte is er orgelspel:

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Acclamatie in de gebeden Lied 367k

ZENDING EN ZEGEN

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Het zondagskind zet de lamp(en) op tafel en doet die uit

Slotlied (staande): 1010 *Geef vrede Heer geef vrede*

Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel:

Gezamenlijke vespers en vieringen in de Stille Week

Maandag 15 april, **19.30 uur**: Avondgebed o.l.v. ds. Jan Offringa

Dinsdag 16 april, **19.30 uur**: Avondgebed o.l.v. Aty van der Spek

Woensdag 17 april, **19.30 uur**: Avondgebed o.l.v. Robbie Dekker

Witte Donderdag 18 april, **19.30 uur**:

Ds. Louis Wüllschleger, m.m.v. kerkkoor Cantique

Viering Heilig Avondmaal (Hervormde praktijk is leidend)

Goede Vrijdag 19 april, **19.30 uur**

Ds. Jan Offringa, m.m.v. kerkkoor Cantique

Paaswake Zaterdag 20 april, **22.00 uur**

Ds. Jan Offringa, m.m.v. kerkkoor Cantique

Belijdenis en Doop

Twee gemeenteleden hopen openbare belijdenis van hun geloof te doen.

Ook hopen we te dopen.

Ter aanvulling: Zondag 21 april, 9.15 uur

Paasmorgen in de Protestantse gemeente

Ds. Jan Offringa, m.m.v. Harmonie Concordia



Een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en mevr. Walsweer - de Vries en dhr. H. Smit.

Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email: k_nvliet@planet.nl

Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de dienstdoend ouderling?

Pastorale zorg

Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.

werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede

mailadres: j.offringa@planet.nl Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.

Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.

Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.

Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba.

Toelichting op de 1e collecte

In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je als kindslaaf moet werken, als je familie is vermoord door gewelddadige milities of wanneer je als gevangene je leven weer op wilt bouwen. In de 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Kerk in Actie ondersteunt ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken. Helpt u mee? Vandaag collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie in Rwanda 25 jaar na de genocide. Zie verder de bijgesloten folder! Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen! Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Vooraankondiging

Volgende week zondag 14 april 2019 kunt u na de dienst van 9.15 uur in de Open Hof met elkaar een kopje koffie of thee drinken. Voor de kinderen is er een glaasje fris. Wij nodigen u allen hiervoor van harte uit! U kunt daarbij genieten van een heerlijke traktatie, verzorgd door het bakkersgilde van de Werkgroep ZWO. Om uw waardering voor die traktatie tot uitdrukking te brengen, kunt u wat collectebonnen of contant geld in het bij die traktatie staande kommetje leggen. Met dat geld kan aan de kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school een warme lunch worden gegeven. Hartelijk dank alvast!

Vorige maand heeft het kommetje € 48,75 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk dank!

Concert Russisch Ensemble

Vanmiddag zal het Russisch Ensemble bestaande uit Elena Bazhenova (zang), Rauf Berman (viool +zang) en Sofia Shapiro (piano) een bijzonder concert geven. Het ensemble speelt hoogtepunten uit de Russische muziekgeschiedenis. Ze zullen dit in afwisselende bezetting uitvoeren. Zo zal er muziek klinken van componisten als: Rachmaninov, Rimski- Korsakov en Chrennikov. De leden van dit ensemble zijn allemaal afkomstig uit Rusland en hebben op Nederlandse conservatoria gestudeerd of gewerkt. Het concert begint om 16:00 uur en is vrij toegankelijk. Na afloop is er een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten. Van harte welkom!



Samen palmpaastokken versieren in de Open Hof

Voor alle kinderen tot 13 jaar:

op zaterdag 13 april tussen 15.00-16.30 uur

zijn jullie allemaal weer uitgenodigd om samen palmpaastokken te versieren in de Open Hof

Neem je zelf een stok mee?

Wij zorgen voor spullen om te versieren.

Het is elk jaar weer erg leuk en gezellig, dus we hopen dat je nu ook komt!

Namens de kindernevendienst, Carine Sprokkereef & Jeannette Hamerling

