

Zondag 21 oktober 2018

Kleur	: Groen
Zondagsvriendin	: Nesda
Koster	: Ton van der Made
Organist	: Jan Boerwinkel
Lector	: Jelte Veenstra
Collectant	: Woudie Dupain
Kerkrentmeester	: Jacob v.d. Essenburg
Ouderling	: Hans Sonneveld
Voorganger	: ds. Jan Offringa

VOORBEREIDING

Klokgelui en orgelspel: 'Liefde' - J.S.Bach

Stilte

Welkom door de ouderling van dienst

Nesda leest een versie en steekt de kaarsen aan:

*Wij zoeken, Heer, naar U,
en Jezus gaat ons voor.
Hij wijst ons de weg,
zijn liefde is het spoor.*

- de gemeente gaat staan –

Aanvangslied: 'Het raadsel van ons leven': 1 en 3
(Tekst: Fokkelien Oosterwijk, melodie Lied 246)

Het raadsel van ons leven
hebt Gij ons opgegeven
vanaf de moederschoot.
Wat ons mag overkomen,
wat wij ook mogen dromen:
het is te diep, het is te groot.

Het raadsel van ons leven
staat in uw hand geschreven
als spoor in onze tijd.
Behoed ons voor het kwade,
leidt ons in uw genade
in 't weten van uw eeuwigheid.

Bemoediging:

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde.

**Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon**

Drempelgebed:

Goede God,
Gij die uw trouw toont, altijd weer,
verstevig wat er in ons leeft
aan geloof, hoop en liefde,
zodat wij doen wat U voor ogen staat,
niet halfslachtig of plichtmatig,
maar vol overgave.

**Houd ons bij uw woord, Heer
en sterk ons door uw Geest.
Amen.**

- de gemeente gaat zitten -

We zingen: Psalm 130: 1 en 3

Gebed om ontferming,
overgenomen met Lied 301 E

We zingen: Lied 971

TEKST EN UITLEG

Voor de kinderen naar hun eigen viering gaan...

We zingen met de kinderen: 'Wij gaan voor even uit elkaar': 1 en 3
'Wij gaan voor even uit elkaar': 1 en 3



Wij gaan voor e-ven uit el-kaar en de-len nu het licht.
Dat licht ver-telt ons iets van God. Op Hem zijn wij ge-richt.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

- De kinderen gaan naar hun eigen viering -

Inleiding bij de lezingen

Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:



Kom Geest van God, maak on-ze har-ten
o-pen, dat Chris-tus bij ons wo-ning vindt!

Eerste lezing: Prediker 9: 13 – 18

¹³Ik heb onder de zon iets gezien dat voor wijsheid doorging. Het was verbijsterend. ¹⁴Er was een kleine stad met weinig inwoners. Een machtig koning trok tegen het stadje op, omsingelde het en bouwde grote belegeringswerken. ¹⁵Er woonde daar een man van lage afkomst, die wijs was en met zijn wijsheid de stad had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die onbeduidende persoon. ¹⁶Ik zei daarom tegen mezelf: Wijsheid is beter dan macht, maar de wijsheid van een mens van lage afkomst wordt geminacht en zijn woorden vinden geen gehoor. ¹⁷Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van de wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen. ¹⁸Wijsheid is beter dan het wapengekletter van zo'n dwaas; hij alleen richt al veel goeds te gronde.

We zingen: Lied 313: 1

Tweede lezing: Marcus 10: 32 – 45

³²Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: ³³‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. ³⁴Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’

³⁵Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ ³⁶Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ ³⁷Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ ³⁸Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ ³⁹‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, ⁴⁰maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’

⁴¹Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. ⁴²Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. ⁴³Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, ⁴⁴en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, ⁴⁵want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

We zingen: Lied 313: 2 en 3

Uitleg en verkondiging

We zingen: 'Laat ons zingen'
(tekst: Alfred Bronswijk; melodie Lied 769)

1. Laat ons zingen van de dromen,
van het hart dat liefde kent,
van de mens die uit wil stromen
en zich naar de ander wendt,
van de God die met ons meetrekt
en ons licht en leven zendt.

2. Laat ons danken voor de toekomst,
die zich als een bloem ontvouwt,
in de mens die zich wil geven,
zich de ander toevertrouwt,
die de woning van zijn leven,
op de rots van liefde bouwt.

3. Laat ons vieren dat wat goed is,
dat wat mensen mensen maakt,
dat wat leven, kracht en moed is
en in tederheid ontwaakt:
hoop, geloof en vooral liefde,
waarin God ons intens raakt.

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven

1^e collecte voor de Voedselbank

2^e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk

3^e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw

Tijdens de collecte is er orgelmuziek: 'Hoop' - L. van Dijk

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

- we wachten tot de kinderen terug zijn en zingen dan staande: -

Slotlied: Lied 871 – Jezus zal dienen...

Nesda dooft de kaarsen...

Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

The image shows two staves of musical notation in G major (one sharp) and 4/4 time. The first staff contains the melody for the first two phrases: 'A - men, A - men,'. The notes are G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), G4 (half), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), G4 (half), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), G4 (half). The second staff contains the melody for the third phrase: 'A - men.'. The notes are G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), G4 (half), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), G4 (half). The piece ends with a double bar line.

Orgelspel: 'Licht' - Matter



Bloemen: Een bloemengroet van de gemeente voor mevr. G. de Vries – Bogerd.

Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email: k_nvliet@planet.nl

Pastorale zorg

Komende week is ds. Offringa vrij. In geval van nood kunt u contact zoeken met scriba Hans Sonneveld.

Oproep kindernevendienst

Wie werkt er graag met kinderen en wil ons komen ondersteunen in de kindernevendienst?

Wij zijn op zoek naar mensen die ons team komen versterken. Ons team bestaat uit een aantal enthousiaste, geïnspireerde en praktische mensen die eens in de maand (minder vaak kan ook) aan de slag gaan met een groepje kinderen tijdens de dienst. Het is niet ingewikkeld: we gebruiken een handleiding waar je ideeën, verhalen en gespreksonderwerpen uit kunt halen, de groepen zijn niet zo groot en de kinderen blij en enthousiast. Ons team ondersteunt elkaar, vangt elkaar op, werkt prettig samen en we maken veel leuke momenten mee met de kinderen. Als je dit leest en geïnteresseerd bent, neem vooral contact op, dan kunnen we informatie geven, uitwisselen en bekijken wat mogelijk is.

Vriendelijke groet, namens het hele team,
Carine Sprokkereef, carinesprokkereef@gmail.com



Opening Gedachtenisplek donderdag 1 november

De inrichting van de Gedachtenisplek in het noordelijk transept van de kerk wordt binnenkort afgerond. Er wordt toegewerkt naar een opening op donderdagavond 1 november. Om 20.00 uur is er koffie in de kerk en rond 20.15 is er een liturgisch moment.

Na de opening kan iedereen de plek van nabij bekijken en drinken we nog wat met elkaar. Hopelijk kunt u erbij zijn.

Vanwege het Gedachtenisboek komen er twee cursusavonden kalligrafieren. Wie hieraan mee wil doen kan zich opgeven bij Henk Kroese, henkkroese@outlook.com Meer hierover staat in het kerkblad.

Gedachteniszondag 4 november, aanvang 11.00 uur

Graag uw aandacht voor de gedachtenisdienst van zondag 4 november, met medewerking van kerkkoor Cantique. Daarin gedenken we onze overledenen van het afgelopen jaar. Ook krijgt iedereen de gelegenheid persoonlijk met een kaarsje een dierbare te gedenken. Kinderen kunnen een foto meenemen in een lijstje (graag A5 formaat, 15 bij 20 cm). Let op: de dienst begint om 11.00 uur.

Enquête Samen verder

In het nieuwste nummer van Samen verder zit een enquête middenin. Daarin vraagt de redactie of u, bij voorkeur online, de enquête wil invullen. Nu blijkt dat de (korte) link die we vermeld hebben niet meer werkt zonder toestemming. Heel vervelend.

Als u via de website van onze gemeente naar de enquête gaat (de link staat in het midden in rood bovenaan), heeft u geen problemen om deze in te vullen. Wilt u liever zelf naar de enquête, dan is dit de juiste link:

<https://goo.gl/forms/mHZNBsSqCaOMqBGE3>

Excuses voor het ongemak.

Redactie Samen verder

Jeugdproject – Sint Maarten

Utrecht is de stad van Sint Maarten. Sint Maarten deelde zijn mantel met een bedelaar. De volgende nacht zag hij, terwijl hij verzonken was in een diepe slaap, Christus gekleed in de mantel die hij aan de bedelaar geschonken had. Het verhaal van Sint Maarten leert ons over het belang van het omzien naar dak- en thuisloze mensen.

Op zaterdag 13 oktober heeft een groep van negen jongeren uit onze gemeente een stadwandeling in Utrecht gekregen van Jan. Jan is dakloos en drugsverslaafd geweest. Ze hebben ook Bert ontmoet. Bert is straatpastor en staat mensen zoals Jan bij.

Omdat wij het werk van de straatpastors belangrijk vinden, zamelen wij de komende weken PET flessen in. U kunt ons daarbij helpen door uw plastic statiegeldflessen in te leveren bij de winkelkarretjes die wij in de kerk neerzetten. U kunt ook uw statiegeldbonnetjes bij ons inleveren. Het geld dat wij hiermee ophalen gaat naar het straatpastoraat van Utrecht. Ook de kindernevendienst besteedt aandacht aan dit Maartenproject. Op 11 november, de dag van Sint Maarten, sluiten we het project af.

www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl

Voor meer informatie: **scriba@protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl**

Kopij kerkbrief: **kerkbrief.wbd@gmail.com** (voor donderdag 19.00 uur)

Wilt u deze dienst beluisteren: **www.kerkomroep.nl**